

Ballingschap

Het is deze week een jaar geleden dat de eerste lockdown eraan kwam.

Het voelt als een jaar ballingschap.

Ingeperkte bewegingsvrijheid,

ingeperkte contacten,

ingeperkt leven.

En de steeds weerkerende vraag: "Hoe lang nog?"

Voor alle naoorlogse generaties een ongekende ervaring.

Het is vooral het isolement dat zwaar doorweegt.

Het weegt op emoties.

Het weegt op relaties.

Het voelt als een jaar ballingschap.

En toch blijven we hopen

en geloven dat het tij zal keren.

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,

dat zal een droom zijn.

Liefdevolle God,

breng ons dan thuis.

Inspireer ons om mensen nabij te zijn.

Dat vragen we door Jezus, uw Zoon, Licht van de wereld.

Amen.

Luc Beeldens