

Coronaprikje bij zondag 17/01

Word ik ook geroepen?

Samuël hoort tot driemaal 's nachts een stem.
De oude priester Eli weet dat het Gods stem is.
Hij raadt Samuël aan te antwoorden:
"Spreek, Heer, uw dienaar *luistert.*"
Als je geroepen wordt,
luister je.

Andreas en Simon zijn geraakt door Jezus.
Ze voelen zich *geroepen* om Hem te *volgen*.
Simon krijgt van Jezus een *nieuwe naam*:
Kefas of Petrus d.w.z. rots.
Als je geroepen wordt,
krijg je een *nieuwe bestemming*.

Horen wij soms de stem van God?
Inspireert ons ook het voorbeeld van Jezus?
Zijn het ook voor ons beklivende momenten
die ons leven richting geven?

Mia Verbanck