



Coronaprikje bij zondag 18 april

Een God met mensen

“Kijk naar mijn handen en voeten”, zegt Jezus.

Een mens met een gehavend lichaam.

God is niet ver, niet wereldvreemd.

Hij is midden onder ons.

Hij is een van ons.

Hij is aanwezig.

Bij hen die op dit moment lijden,

bij hen voor wie de last van corona zwaar weegt,

in hen die op de bres staan.

Want Hij kent het menselijke lijden.

Hij heeft het immers aan den lijve gevoeld.

Meevoelende God,

blijf ons nabij,

dat vragen wij door Jezus, uw Zoon en onze Broeder.

Amen.

Luc Beeldens