



Coronaprikje bij zondag 20 juni 2021

Het stormt in de lezingen.
Torenhoge golven overspoelen het schip.
Ze slaan mensen met angst en ontzetting.

Bevreesd riepen de handelaars op zee God aan.
De psalmist stelt hen gerust:
“God deed de storm tot een briesje bedaren
en bracht de golven tot rust.
Hij gaf hun kalmte en nieuwe moed
en bracht hen in veilige haven.”

In paniek maakten de leerlingen Jezus wakker:
“Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?”
“Jezus stond op,
richtte zich met dwingend woord tot de wind
en sprak tot het water:
‘Zwijg stil!’
De wind ging liggen en het werd volmaakt stil.”

Ook in ons leven kan het stormen.
Ons vertrouwen wordt meer dan eens
stevig op de proef gesteld.
We denken dat we vergaan.
In angst en nood schreeuwen wij het ook uit:
“Heer, raakt het U niet dat wij vergaan?”

God, Vader en Moeder,
help ons dan om rustig te worden
en ons vertrouwen in U terug te vinden.
Laat ons uw erbarmen voelen.
Laat ons voelen dat ons lot U ten diepste raakt.
Laat ons ervaren dat U met ons begaan bent,
dat we er niet alleen voor staan.
Dat vragen we U op voorspraak van Jezus Messias,
uw Zoon en onze Broeder,
een man van wie een heilige rust uitging.
Amen.