

Coronaprikje bij zondag 21 maart

In het hart van mensen

Waar is God in deze pandemie?
Waarom gebeurt dat allemaal?
Is God er wel? En hoe is Hij er?
Vragen die misschien al
door je hoofd flitsten ...

Een oud verhaal zegt
dat God na de schepping
een heilige vonk in de mens legde.
Geen enkele plaats beviel Hem.
Ten slotte legde Hij de vonk
in het binnenste van de mens.

Zegt de profeet Jeremia iets soortgelijks?
“Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen
en hem in hun hart schrijven.”

God is mensen nabij,
Hij woont in het hart van de mensen.
Van de mensen die ziek zijn,
thuis of in het ziekenhuis.
Van de mensen die sterven.
Van zorgverleners, dokters, verplegers ...
Ook in het binnenste van mensen
die rouwen en om draagkracht smeken.

Gos is veerkracht, kracht tot leven
en louter Liefde.

Mia Verbanck