



Coronaprikje bij zondag 25 april Herders

We komen ze niet zo dikwijls tegen.

Soms, met wat geluk,

zie je er wel eens eentje op een wandeling door de heide.

Daar stopt het dan.

En toch,

als we het woord *herder* horen denken we onwillekeurig aan zorg dragen,
bekommerd zijn, ontferming.

De evangelielieverhalen zullen hieraan niet vreemd zijn.

Bij Johannes zegt Jezus: “De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.”

Het is een verwijzing naar zijn lijden en dood,
maar het geeft vooral aan hoe ver je kunt gaan
als je je het lot van anderen aantrekt.

Jezus ging hierin ver.

Zeer ver.

Barmhartige God,

wees ons nabij als anderen een beroep op ons doen.

Ontferm U over allen die zich over anderen ontfermen.

Zeker in deze tijden.

Dat vragen wij U op voorspraak van Jezus, de Goede Herder.

Amen.

Luc Beeldens