



Coronaprikje bij zondag 26 september 2021

Een kostbare schat

Christenen streven naar
liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.
Zo typeert Paulus de *vruchten* van de Geest
die in en door mensen werkt
als wind, vuur en adem.

Christenen hebben er geen patent op.
In de voorbije coronatijd,
bij de recente rampen,
stonden mensen van allerlei gezindten
samen op de bres voor hun medemensen,
zij aan zij, schouder aan schouder.

De solidariteit,
de tedere zorg,
de trouwe telefoonbezoekjes,
de zachte woorden,
de geduldige en vriendelijke inzet,
de kleine goedheid van elke dag ...
ze deden deugd,
ze brachten mensen vreugde.
Ze gingen recht naar het hart.

Het is een kostbare schat
die we blijven koesteren en die
we ons – ook na corona –
niet mogen laten ontglippen.

Mia Verbanck