



Coronaprikje bij zondag 27 juni 2021

Niet dood

“Dit is geen leven meer”, wordt er wel eens gezegd.

Heel toepasselijk op de situatie die we al meer dan een jaar meemaken.

Beperkingen hier, maatregelen daar,
maar we blijven erop vertrouwen dat voluit leven
opnieuw mogelijk wordt.

We beseffen nu dat leven zoveel meer is dan *niet dood* zijn.

Leven is genegenheid kunnen tonen.

Leven is vreugde en verdriet kunnen delen.

Leven is je verbonden weten.

Eeuwige God,

richt ons op, wek ons tot leven.

Geef ook ons het vermogen om mensen te doen opstaan.

Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer.

Amen.