



# Coronaprikje bij zondag 31 oktober 2021

## Corona

Precies een jaar geleden verscheen het eerste coronaprikje.

Het begon met de zin:

“Weer gaan onze kerkdeuren dicht.”

“Voor eventjes” dachten we toen.

Het was de bedoeling om

– in de tussentijd –

toch verbonden te blijven.

Niemand kon vermoeden dat het een jaar zou duren.

Een heftig jaar, met pijnlijke beperkingen.

Mede dankzij die mensen die

– beroepshalve of als vrijwilliger –

het beste van zichzelf hebben gegeven,

hebben we toch al heel wat vrijheden herwonnen.

De liefde voor de naaste is

een goddelijke opdracht,

lezen we vandaag.

Inzet ten dienste van anderen

was én is nog steeds

geen ijdel begrip.

Dat hebben we mogen ondervinden.

Hoewel de pandemie nog niet helemaal voorbij is,

kunnen we toch terug voluit samenkomen en vieren.

Daarom laten we corona uit de titel van het prikje verdwijnen.

Het optimisme blijft.

*Luc Beeldens*