



Coronaprikje bij zondag 6 juni 2021

Harteloos

Het zal je maar overkomen.

Als moeder, broer of zus openbaar afgewezen worden.

“Wie zijn mijn moeder, wie zijn mijn broeders?” zegt Jezus.

Het klinkt als een verloochening.

Een verloochening nog wel van mensen die je het meest liefhebben.

Zo harteloos kennen we Jezus niet.

Ligt de sleutel misschien in de laatste zin van de evangelietekst?

“Mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij,
die de wil van God volbrengen.”

Met deze woorden laat Jezus net zien dat Hij een groot hart heeft.

Dat hij zich verbonden weet met iedereen die met Hem op weg gaat.

Laatst was ik in het vaccinatiecentrum voor een prikje.

Bijna ongelooflijk op welke manier zoveel vrijwilligers

– met een groot hart – anderen bijstaan.

Een vriendelijk woord, een helpend gebaar.

Het lijkt wel een wonder.

Barmhartige Vader,

maak van ons mensen met een groot hart.

Geef ons ook mensen met een groot hart.

Dat vragen we U op voorspraak van Jezus, onze broeder.

Amen.

Luc Beeldens