

DOOPVIERING IN JETTE

www.kerkjette.be

parochieblad : Kerk en Leven

verantw. abonnement : Jean-Louis Lenders

rek. nr. : 437-0169021-85 (met vermelding kerk en leven)



Waarom willen we gedoopt worden of onze kinderen laten dopen?

Gedoopt worden is de inwijding in een christelijk leven, een verbond met God, met een parochie-gemeenschap, met een gelovige inzet in de wereld waarin we leven.

Doorheen ons verbond met God kan een diepe verbondenheid groeien met mensen, ons leven als gelovige willen we delen met de anderen, met een gemeenschap.

Er als ouder voor kiezen ons kind te laten dopen brengt wel een verantwoordelijkheid met zich mee, we verbinden er ons toe ons kind gelovig op te voeden, het bij te staan in zijn persoonlijke groei als gelovig mens en het deel te laten uitmaken van een geloofsgemeenschap. Ouders staan daarin niet alleen, ze kunnen gesteund worden door peter en meter en door de ganse parochie-gemeenschap. Maar ook daar moeten ouders bewust voor kiezen. Vanuit het doopsel kan het kind of de jong-gelovige groeien, doorheen het regelmatig eucharistie-vieren naar het vormsel toe, en zijn uiteindelijke uitzending als gelovige naar de wereld toe. Doop – eucharistie – vormsel zijn doorheen ons gelovig leven onlosmakelijk met elkaar verbonden in de groei van ons geloof. Peter en Meter worden vraagt ook op te nemen verantwoordelijkheid, zij willen als gelovige mens mee de begeleiding van de dopeling op zich nemen, in de groei naar een mooi, evenwichtig en gelovig leven.

Hoe verloopt de doopviering?

Door de doop wordt men opgenomen in een parochiegemeenschap, daarom kiezen we er in Jette voor om te dopen tijdens een zondagseucharistie, in aanwezigheid van de geloofsgemeenschap.

Bij het begin van de dooplechtigheid vraagt de priester naar de naam van het kind, zodat het erkend kan worden door de gemeenschap als kind van God, de ouders en de peter en meter kunnen dan ook hun wens tot doopsel uitspreken in volle besef van de verantwoordelijkheid die zij opnemen. Door een kruisje te geven op het voorhoofd van het kind verwelkomt de priester het kindje en zijn familie in de gemeenschap.

De belangrijkste symboolhandelingen bij het doopsel zijn:

- **de handoplegging**

Drukt uit dat God de dopeling wil beschermen, zegenen en nabij zijn, maar wijst ook op de tederheid en geborgenheid die men het kind wil meegeven.

- **De doop met het gezegende water**

Water staat symbool voor reiniging en leven, een nieuw begin, een nieuw leven. De priester besprenkelt het hoofd met water en zegt: 'Ik doop u, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.'



- **de zalving met olie (chryisma)**

Kindje wordt gezalfd boven op zijn hoofdje, het doordringen van de kracht van de Heilige Geest, als steun voor het gelovig leven.

- **het aansteken van de doopkaars**

De doopkaars wordt aangestoken aan de brandende Paaskaars die symbool staat voor de verrezen Christus, de kaars nodigt de dopeling uit te leven als licht voor de wereld, maar wil tevens aantonen dat de aanwezige parochianen de dopeling willen omgeven met hun licht.

Tijdens de doopviering worden ouders met meter en peter uitgenodigd om samen met de parochiegemeenschap hun geloofsbelijdenis te herhalen, als getuigenis van hun geloof en van de wens hun kind te laten dopen (of gedoopt te worden).



Inschrijving in het doopregister

Na de doopplechtigheid wordt de doop geregistreerd in het doopboek (en eventueel in het trouwboekje van de ouders), mee ondertekend door meter en peter.

Gedoopt worden is slechts het begin van een groei en een zoeken naar geloof, maar in het besef dat we er niet alleen voor staan.... We groeien in God maar worden daarbij gesteund door onze ouders en doorheen de eucharistie viering door alle mensen van de parochiegemeenschap.

In de groei naar het geloof toe blijft contact met de parochiegemeenschap en met eucharistie-vieren heel belangrijk, niet alleen voor de dopeling maar ook voor de ouders die het kind begeleiden.

Daarom ook bieden we vanuit de parochie bij de doop een abonnement op het weekblad 'Kerk en Leven'. Wij gebruiken het weekblad als voornaamste communicatiemiddel om de mensen uit te nodigen en om het reilen en zeilen van onze parochie in beeld te brengen. (we vragen 1 symbolische euro te storten op de rekening K&L)

Maar ook op onze web-site kan u altijd terecht : www.kerkjette.be

Verder kan u ook onze info-brochure raadplegen voor de nodige informatie en telefoonnummers. Aarzel niet om contact op te nemen, bij vragen of problemen, wij doen ons uiterste best om luisterend aanwezig te zijn en om hulp te bieden waar het kan.

Johannes 3,5

Waarachtig ik verzeker u : niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.