

Dankbaar terugblikken, hoopvol vooruitkijken ...



Nu de vakantieperiode voorbij is en het nieuwe werkjaar begint, willen we dankbaar terugblikken op de zomer en hoopvol uitkijken naar wat komen gaat.

We wensen jullie een tijd van danken en een tijd van dromen: dat al wat goed en God is in jullie leven mag komen.

Als wij vrolijk zijn en krachtig, en het leven licht ons toe, laat ons dan toch niet vergeten om te loven en te danken voor de kracht aan ons gegeven, voor de toekomst die reeds lonkt.

Wie op vakantie gaat, stuurt vaak een kaartje naar familie en vrienden.

Wij besloten op het einde van de vakantie een kaartje te sturen naar alle mensen met wie wij tijdens de voorbije vakantieperiode leuke dagen of momenten hebben meegemaakt. Elle, onze dochter van 4, maakte een tekening, mama schreef er in wasco DANK JE boven en ik scande de tekening in en liet er een tiental kaartjes van 'drukken'. Het was fijn om zo 'dank je' te zeggen en nog eens terug te denken aan al die leuke momenten.

Papa van Elle

Ik ben in de wolken omdat ...

In vele parochies is er een 'startviering': een viering in de kerk om het nieuwe werkjaar te starten. Zo'n viering is een goed moment om even vooruit te kijken en te dromen. Gelovigen worden uitgedaagd om zichzelf de vraag te stellen: wat willen wij graag voor ons gezin, voor onze Kerk, ...?



Als ik naar ons kindje kijk, zie ik iets van mezelf, en ik herken de trekken die ons familie maken. Vanaf dag één is ons kindje zo vertrouwd en toch ook vreemd, zo soortgelijk en toch ook anders. God, 'k wil U danken voor elke dag dat ik ons kindje beter leren kennen mag.

