

# Viering 300 jaar van 21 tot 30 mei 1976

In 1975 werd in de schoot van de kleine maar levendige en bloeiende Lorettegemeenschap besloten een comité op te richten voor de viering '300 jaar kapel Lorette'.

In voorbereiding van de festiviteiten gaven ze de kapel en haar omgeving een opfrisbeurt, in samenwerking met de stad. Om alle restauratiewerken binnenin en de festiviteiten mogelijk te maken, werden fondsen verzameld: deels door giften, deels door verkoop van 1000 ronde stickers en sierborden ...

Alles was klaar voor de feestelijkheden ...

## 1. Unieke historische tentoonstelling met receptie in de hall van het stadhuis

In totaal stonden 120 merkwaardige voorwerpen ten toon: schilderijen, tekeningen, foto's en objecten uit de kapel. Pastoor Marc Devos opende de tentoonstelling met een korte schets van de kapel en een bedanking van alle medewerkers. De hoofdbrok die avond was de uitgebreide toespraak van de heer Guido Gadeyne, historicus, auteur en gewezen conservator van het Rijksarchief te Ronse.



## 2. Openingslof en avondfeest

Zaterdagavond 29 mei werd een plechtig lof gevierd voorgegaan door pastoor Devos en kapelaan Kerkhove. Daarna volgde een groot Breughelfeest met gratis inkom voor de 1000 aanwezigen in de werkplaats van de firma Pauwels.

## 3. Geconcelebreerde Jubelmis

Op zondag 30 mei brak de Hoogdag aan. De jubelmis werd geconcelebreerd, in aanwezigheid van Z.E.H. Deken Van Melckebeke en alle gewezen oud-kapelaans van Lorette: E.H. Karel Matthijs, E.H. Emiel Demulder, E.H. Elias Couvreur, E.H. Jan Pot, en ook E.H. Herman Kerkhove en E.H. Pastoor Marc Devos. Tijdens de misviering werd er gefilmd. Pakkend was het moment waarop Pastoor Devos aan twee trouwe medewerkers een ereteken bood.



#### 4. Hoogtepunt van de dag : een Praalstoet met 12 groepen

Om 14.30 uur vertrok de stoet te ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lorette: de vendelzwaaiers "Jakhals" van het T.I.D. o.l.v. Damien Van Wambeke, de harmonie van de Kristen Volksbond o.l.v. Maurice Flamant en Gaston Vanopbroecke en vier praalwagens:

- Wagen 1 stelde voor: Monseigneur de Berghes, aartsbisschop van Mechelen geeft de toelating aan Pastoor de le Tenre van de Sint-Martinuskerk in 1674 om een kapel te bouwen op de Ijstmolenkouter.
- Wagen 2 droeg een getrouwe kopie van de kapel. De mensen van Sint-Pieter hadden met veel geduld en uiterst fijn de kapel en haar omgeving samengesteld, op schaal 1/10.



- Wagen 3 droeg in triomf het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lorette.
  - Wagen 4 beeldde het schilderij op doek uit dat boven de nis van het altaar is te zien: bezoek van de engel Gabriel aan Maria in het huisje van Nazareth.
- Er waren meer dan honderd ruiters van de Ruitersclub van Sint-Hermes, Saint-Sauveur, Brakel en Etikhove.

De stoet werd besloten met de gewezen kapelaans van Lorette, die de kapel binnen stapten onder de praalboog die samen met de feestvlaggen was aangebracht vóór de ingangsdeur.

#### 5. Plechtig sluitingslof met kroning van het Mariabeeld

Tijdens het Lof werd het wondermooie Mariabeeld met Jezus gekroond door twee zilveren kroontjes die waren vervaardigd door een Brugs edelsmid, op maat en zeer artistiek. Zij werden besteld door Pastoor Devos, en het Mariabeeld werd door hem gekroond.

Het koor van Sint-Pieters was uitermate in stemming bij deze gebeurtenis.

#### 6. Sluitingsfeest in het Breughelhof bij G. Pauwels

#### 7. De Fiertel komt vanaf 1976 binnen in de Lorette-kapel

Het Fiertelcomité en het Stadsbestuur werden aangesproken om vanaf 1976 de Ommegang op Drievuldigheidzondag een kleine omweg te laten maken vanaf de Kanarieberg langs de Ijstmolenstraat naar de kapel.

Met klokkengelui wordt de Fiertel daar om 10.45 uur opgewacht. Nadat het schrijn wordt neergezet op een tafel, volgt een gebed en de gebruikelijke zegening met de relikwie van Onze-Lieve-Vrouw van Lorette.

Bronnen



- KERKHOVE H., *16 jaar geleden: 300-jarige viering "op kapelle Lorette"*, in *Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde*, XLI, 1992, p. 5-31.