

**Sint-Lambertusparochie
Beerse**

**Beloftes
gezamenlijke doopviering**



Voorbeeld van een gezamenlijke belofte van de ouders:

Liefste

jouw geboorte heeft in ons een diep gevoel wakker gemaakt van dankbaarheid en verwondering. Door jou vandaag te laten dopen willen wij uitdrukken dat jij door God aanvaard bent en geliefd. Wij willen heel graag dat Jezus een plaats krijgt in jouw leven. Daarom beloven wij om samen met jou gelovig op tocht te gaan: Wij zullen jou onderweg opvoeden in respect voor Gods schepping. Wij zullen jou tijdens jouw levensreis leren wat breken en delen is. Wij zullen jou graag de helende kracht van vergeving leren ontdekken. Wij zullen al het goede in jou bekrachtigen en je aanmoedigen om op te groeien tot een zachte en een hartelijke christenmens. Wij beloven je te dragen voor altijd en door alles heen. Wij vragen onze liefhebbende God ons hierbij te helpen.

Voorbeeld van een belofte van mama:

Liefste

onze lieve God heeft door jou een grote rijkdom aan ons leven toegevoegd. Dankbaar om dit unieke geschenk wil ik beloven om voor jou een zorgzame mama te zijn die geniet van je blijdschap en die luistert naar je verdriet. Ik zal een knusse thuis voor je bouwen waar het deugd doet om met elkaar plezier te maken en waar we ruzietjes ruimhartig leren bijleggen. Ik zal jou laten ervaren dat wij samen een sterke vriendschapsband hebben met Jezus. Want ik wil echt dat jij Hem goed leert kennen en dat je zo mag ontdekken hoe ook jij een bron van geluk kan worden voor andere mensen. Ik beloof je te dragen voor altijd en door alles heen. Ik vraag onze liefhebbende God mij hierbij te helpen.

Voorbeeld van een belofte van papa:

Liefste

met trots dank ik onze lieve Vader dat ik mij jouw papa mag noemen. Klein en kwetsbaar ben jij aan mij toevertrouwd en dat wil ik koesteren. Ik zal er mij voor inzetten dat jij kennis kan maken met Gods liefde in de geborgenheid van ons gezin. Ik zal er jou warmte en troost schenken. Ik wil jou alle kansen geven om je talenten te ontplooien zodat je mag openbloeien tot een fijne mens die zich een vriend van Jezus wil noemen. Ik zal jouw hand nemen om samen op stap te gaan in de tuin van het leven: terwijl ik er de scherpe doornen kap, mag jij er de mooiste bloemen plukken. Ik beloof je te dragen voor altijd en door alles heen. Ik vraag onze liefhebbende God mij hierbij te helpen.

Voorbeeld van een gezamenlijke belofte van meter en peter:

Liefste

Wij zijn bijzonder fier dat wij ons jouw meter en peter mogen noemen. Wij willen deze rol niet alleen vervullen wanneer je je nieuwjaarsbrief voorleest of als je je eerste communie doet of op de dag van je vormsel. Jij mag van ons verwachten dat wij vaak contact met je zullen houden. Als getuigen van jouw doop willen wij immers mee beleven hoe jij opgroeit tot een gelukkige mens die zich graag voedt aan de boodschap van Jezus. Wij beloven jou om je met een warm hart bij te staan in al je levensfasen: als zorgeloze baby, als schattige peuter, als nieuwsgierige kleuter, als actief schoolkind, als opstandige puber en als zoekende volwassene. Jij mag rekenen op onze blijvende steun, aanmoediging en zegen. Wij vragen onze liefhebbende God ons hierbij te helpen.

Voorbeeld van een belofte van meter of peter:

Liefste

Met veel plezier aanvaard ik de opdracht om jouw meter/peter te mogen zijn. Ik zal deze taak invullen met veel genegenheid en toewijding want ik wil voor jou veel meer zijn dan zomaar een toeschouwer aan de rand van je leven. Ik zal je aanmoedigen om in het spoor van Jezus te blijven lopen. Als je het moeilijk hebt of tegenslagen ondervindt, zal ik je met liefde omringen en je bent bij mij altijd welkom voor een knuffel of een gezellige babbel. Ik zal er mij mee voor inzetten dat jij voldoende kansen krijgt om je eigen mogelijkheden te ontdekken en om je talenten volop te ontwikkelen. Jij mag rekenen op mijn blijvende steun, aanmoediging en zegen. Ik vraag onze liefhebbende God mij hierbij te helpen.

Voorbeeld van een belofte van meter of peter:

Liefste

Als meter/peter vertegenwoordig ik de vele mensen die een rol zullen spelen in jouw bestaan. Daarom wil ik aan mijn petekind oprecht beloven om aan jou bijzondere aandacht en zorg te schenken. Jij mag er op vertrouwen dat ik een wegwijzer zal zijn op je levenstocht. Ik zal tijd voor je vrij maken om je verhalen te beluisteren. Ik verbind mij ertoe om me met een groot hart over jou te ontfermen als je door moeilijke tijden gaat. Ik zal er mee over waken dat jij mag opgroeien tot een liefhebbende christenmens die lachend door het leven gaat en die ook anderen met een diep geluk kan vervullen. Jij mag rekenen op mijn blijvende steun, aanmoediging en zegen. Ik vraag onze liefhebbende God mij hierbij te helpen.

