

JA

In het doopsel geeft God ons zijn 'ja'.
"Ja, jou aanvaard ik als mijn kind, jij mag op Mij rekenen."

De ouders, de peter en meter zeggen ook 'ja': we willen ons kindje begeleiden in zijn tocht door het leven, naar het voorbeeld van Jezus.

Ook familie, vrienden en de hele kerkgemeenschap zegt 'ja', want voor de uitgroei van christelijk leven is de geloofsgemeenschap onontbeerlijk.

WELKOM IN DE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP

Bij het doopsel wordt je kindje opgenomen in de gemeenschap van christenen.

De eerste christelijke gemeenschap waarin een mens thuis mag zijn is het gezin.

Maar jouw gezin staat niet alleen. Alle families samen vormen de gelovige gemeenschap.



DOOPONTMOETING

Als gelovige gemeenschap willen wij even stilstaan bij dit belangrijke gebeuren.

Als voorbereiding op het doopsel nodigen wij je graag uit naar een doopontmoeting *(data zie ommezijde)*.

Daarin gaan we, samen met andere ouders, op zoek naar de betekenis van het doopsel en van de doopsymbolen.

We bekijken ook de verschillende delen van de doopselviering.

De doopontmoeting duurt anderhalf uur en gaat door in het Emmaüshuis.

JOU AANVAARD IK ALS MIJN KIND, JIJ MAG OP MIJ REKENEN.

DATA 2025

Wo 08/01 - 19.30 u. Emmaüshuis

Di 04/03 - 19.30 u. Emmaüshuis

Di 29/04 - 19.30 u. Emmaüshuis

Di 24/06 - 19.30 u. Emmaüshuis

Wo 20/08 - 19.30 u. Emmaüshuis

Het Emmaüshuis bevindt zich rechts langs de
Sint-Michielskerk - Marktpllein, Kurne

INSCHRIJVEN

Graag je inschrijven voor
1 doopontmoeting naar keuze.

Breng gerust je kindje mee!

Inschrijven kan bij:

Karen Devroe (parochieassistente)
karen.devroe@kerkinkurne.be
0472 63 09 25

Neem ook een kijkje op onze webstek:
www.kerkinkurne.be



GEDROOMD



GEDRAGEN



GEBOREN



GEDOOPT