

DOOPSELS

PASTORALE EENHEID H. NORBERTUS MEERHOUT-LAAKDAL



PASTORALE EENHEID
H. NORBERTUS
MEERHOUT-LAAKDAL



Van harte welkom voor het doopsel !

GOD SCHRIJFT DE NAAM VAN JE KIND IN DE PALM VAN ZIJN HAND

Je kind is altijd al omgeven door Gods liefdevolle zorg. Door het te laten dopen, zeg je: “Ja, met ons hart zien wij Gods zee van Liefde en wij willen ons kind erin leren zwemmen. Vanaf nu vertrouwen wij het nadrukkelijk toe aan de Liefde van God de Vader”.

In het doopsel toont God dat Hij Vader is. Hij neemt je bij de hand. Wat er ook gebeurt, Hij zal altijd van je blijven houden. Als ouder ben je spiegel van Gods liefde: je wil voor je kind het volle leven, je wil dat het gelukkig is en altijd geborgen. Door het sacrament van het doopsel laat je die stroom van leven in overvloed binnen. Je kind wordt voor altijd kind van God. Je kind wordt opgenomen in de Kerk, in de wereldwijde gemeenschap die teken wil zijn van Gods geborgenheid.

WEINIG ERVARINGEN ZIJN ZO OVERWELDIGEND ALS HET KRIJGEN VAN EEN KIND. LIEFDE VLOEIT OVER IN HET VERLANGEN OM HET LEVEN DOOR TE GEVEN IN NIEUW LEVEN, IN EEN KIND. GEBORTE EN NIEUW LEVEN BRENGEN ONS IN CONTACT MET HET ONGRIJPBARE VAN HET LEVEN. OPGROEIENDE KINDEREN BLIJVEN ONS VERWONDEREN EN VERRASSEN. TEGELIJK ERVAAR JE OOK EEN GROTE VERANTWOORDELIJKHEID. HET LEVEN OVERSTIJGT ONS EN DRAAGT IETS GODDELIJKS IN ZICH.



EVEN STIL STAAN EN JE VOORBEREIDEN

BEWUST KIEZEN VOOR HET DOOPSEL

We nodigen alle koppels met een doopkind(je) van harte uit op een voorbereidende avond.

We staan stil bij onze verwondering over het ontluikende leven van ons kind.

We belichten het 'waarom' van onze keuze voor het doopsel.

We ontdekken de betekenis van dit sacrament.

We doorlopen het boekje van de doopviering.

Voor kinderen van +6 jaar is er een op hen afgestemd aanbod.

We starten om 20 uur en ronden af omstreeks 21.15 uur.

Je hebt de keuze:

- Wij komen samen in de pastorie te Eindhout (Norbertijnenstraat 10) om 20.00 u op de 3de dinsdag van de maand
- Wij houden een digitale avond om 20.00 u op de 3de vrijdag van de maand. Je krijgt per mail op voorhand een link voor een 'Teams-call'.





WANNEER WORDT ER WAAR GEDOOPT?

EEN RUIM AANBOD. ELK WEEKEINDE KAN JE TERECHT



Je kan er voor kiezen om je kind te laten dopen tijdens een **weekendeucharistie** op zaterdag of zondag. Je maakt hiervoor telefonisch een afspraak: tel. 014 86 67 72.

Daarnaast kan je voor een (gezamenlijke) **doopviering** kiezen

·1ste zaterdag maand: **van Allerheiligen tot Palmzondag**

O.L.V.-kerk Gestel 18 uur

van Palmzondag tot Allerheiligen

Sint-Trudokerk Meerhout-Centrum 18 uur

·2de zondag maand: **van Allerheiligen tot Palmzondag**

O.L.V.-kerk Gestel 12.00 uur

van Palmzondag tot Allerheiligen

Sint-Trudokerk Meerhout-Centrum 12.00 uur

·3de zondag maand: O.L.V. Wijngaardkerk Veerle 10.30 uur

·4de zaterdag maand: Sint-Gertrudis Groot-Vorst 16.30 uur

Noteer je keuze a.u.b. op het aanvraagformulier.



AANVRAGEN INSCHRIJVEN - INFORMEREN

MAAK JE KEUZE VOOR DE DOOPVIERING & VOORBEREIDING EN SCHRIJF IN

Het inschrijvingsformulier doopaanvraag: website van Pastorale Eenheid H. Norbertus =

<https://www.kerknet.be/parochiefederatie-meerhout-laakdal/artikel/wil-je-je-kindje-laten-dopen-van-harte-proficiat>

Je kan dit formulier ook aanvragen: per mail (norbertus.pastoraal@gmail.com) of telefonisch (014 86 67 72).

Wij zorgen voor een interessant magazine over het doopsel, een doopkaars, een 'ID-kaart voor Christen' en een mooi doopaandenken. Als vergoeding hiervoor dien je **20 EUR** bij te dragen. Je kan dit bedrag meebrengen naar de voorbereidingsavond of overschrijven op bankrekening: Dekenaat Zuiderkempen, **BE61 7330 5089 4617** (met vermelding naam dopeling).