

# Zeven vragen - Zeven antwoorden

... Gelukkig heb ik zijn wens dat ik een universitair diploma zou halen kunnen vervullen.

## Hoe ervaar je ouder worden?

Dit is een vraag die op twee manieren kan worden opgevat. Papa of mama worden is ouder worden en vraagt een grote verantwoordelijkheid. De opvoeding van onze drie kinderen was soms een moeilijke zoektocht. Er bestaan wel vele boekjes met tips en trucs, maar die zijn niet altijd toepasbaar omdat elk kind anders is. Achteraf beschouwd hadden we het soms anders kunnen aanpakken. Dat is eigen aan ouder worden wat leeftijd betreft. Naast toenemende fysieke ongemakken groeit ook de levenswijsheid en word je rustiger, bezadigder en realistischer.

## In welke landen voel je je thuis?

Na mijn opleiding als aardrijkskundige heb ik les gegeven in het college in Hamont en de mogelijkheid gehad om te reizen. Twee landen spreken mij erg aan. Op de eerste plaats Italië dat ik heb leren kennen via de Rome-reis van de school. De cultuurhistorische rijkdom van dat land en de culinaire bereidingen boeien mij en ik grijp elke kans om mij hierin te verdiepen. Als vrijwilliger bij Intersoc, de reisorganisatie van CM, heb ik ook vele wandelingen in Zwitserland kunnen begeleiden. De landschappen, de planten en de dieren, de schilderachtige dorpjes in de Alpen geven mij een voldoening en een rust.

## Wat heeft me het meest stilte doen ervaren?

Aansluitend bij de vorige vraag is mijn stilte-ervaring ook te situeren in de bergen. Wanneer je daar op grote hoogte wandelt, ervaar je de nietigheid van de mens en dat maakt je nederig en stil. Die stilte nodigt uit tot meditatie. Het verbaast me dan ook niet in de Bijbelteksten veel 'bergmomenten' voorkomen waarin sprake is van een Godservaring.

## Wat heeft mij het meest iets doen ervaren van schoonheid?

Ik ben erg geïnteresseerd in religieuze kunst en bezoek waar mogelijk dan ook religieuze gebouwen. De mooiste ervaring van schoonheid in die kunst beleefde ik in Ravenna aan de Adriatische Zee in Italië. Daar zijn enkele vroeg christelijke kerken met kleurrijke mozaïeken te bezichtigen. Vooral de mozaïeken in Appolinariskerk, die de verheerlijking op de berg Tabor voorstellen, vind ik prachtig.

## Wat vind je het mooiste in je parochiekerk.

De kerk van Salvator Mundi in Ha-



© I.M.



© Nathanaëlla Monsaert

mont-lo heeft zeer mooie glasramen. De zuidelijke gevel heeft 15 taferele die de 14 staties van de kruisweg en de verrijzenis uitbeelden. De moderne figuren geven met veel kleurschakeringen en verschillende gelaatsuitdrukkingen het leed en lijden van Christus en zijn volgelingen weer. Vooral wanneer het zonlicht er doorheen schijnt komt de schoonheid tot uiting. Dat geldt ook voor de twee andere glaspartijen die de eucharistie en de doop van Jezus voorstellen.

## Wat maakt dat ik dankbaar ben?

Opgegroeid in een kinderrijk gezin met beperkte middelen heb ik van mijn ouders een levenswijze meegekregen, die is samen te vatten in drie woorden: bewondering, verwondering en dankbaarheid. Ze leerden me te bewonderen, aandacht te hebben voor, leergierig te zijn. Als je dat kan is de volgende stap verwondering, het vragen naar het waarom, niets vanzelfsprekend vinden. De ervaring dat niets er zomaar is leidt dan tot dankbaarheid voor veel, zelfs voor kleine alledaagse dingen.

Isidoor Mathijs