

Een krans vol licht en een hart vol hoop.  
De verwachtingen zijn hooggespannen.  
Voor velen:  
hoop op vaccinatie,  
hoop op versoepelingen,  
hoop op een normaal 2021.  
2020 heeft veel over-hoop gegooid.  
We komen tot het besef dat we kwetsbare mensen zijn.  
Even kwetsbaar als dat kleine kind.  
En toch heeft dat kind, hoe klein en kwetsbaar ook,  
grootse dingen gedaan.

Levende God,  
nog enkele dagen scheiden ons  
van het geboortefeest van uw zoon.

Zondag steken we vier kaarsen aan  
op de adventskrans  
en stelt de engel Gabriël de geboorte  
van Jezus in het verschiet.

We zijn vol verwachting  
en reikhalzen naar dit feest.  
Onze vreugde groeit,  
al wordt ze getemperd, want  
we kunnen niet live samen vieren  
in parochiekring.

Onze gezondheid staat op het spel!  
We mogen geen risico's nemen.  
We zullen onze toevlucht nemen  
tot de gestreamde viering van onze pastorale eenheid  
of afstemmen op een televisie-uitzending.

Wees ons nabij met uw warmte, uw nabijheid  
en uw liefdevolle zegen.  
Dan kunnen wij in deze donkere en koude dagen  
ook Zegen en Licht zijn voor onze naasten,  
in het bijzonder voor onze medemensen in armoede.  
Amen.

Mia Verbanck  
Luc Beeldens

