

EVANGELIEBLAADJE – 2^{de} Paaszondag

HET VERHAAL

De leerlingen van Jezus zijn bij elkaar,
met de deuren en ramen dicht.

Opeens staat Jezus in hun midden
en begroet hen met de woorden:

'Vrede voor jullie!'

Thomas is er niet bij. Hij heeft veel verdriet.

Jezus is aan het kruis gestorven en begraven.

Hij kan niet geloven dat Jezus leeft.

Hij wil dit eerst met eigen ogen zien.

Acht dagen later komt Jezus terug bij zijn vrienden.

Hij laat aan Thomas zijn gewonde handen zien.

Hij knielt neer voor Jezus.

Nu gelooft ook Thomas dat Jezus niet dood is,
maar dat hij leeft!



Jezus komt door een dichte deur

Nadat Jezus is opgestaan uit de dood zitten zijn vrienden angstig bij elkaar. Deuren goed gesloten, luiken dicht, bang voor iedereen.



Dan, opeens,
staat Jezus in hun midden!
'Ik wens jullie vrede', zegt Hij.

Nu zijn Jezus zijn vrienden heel
blij en niet meer bang.
Voor Jezus zijn dichte deuren
geen belemmering.
Zo laat Jezus zijn vrienden zien
dat bang zijn en binnen zitten
niet goed is.

Hij nodigt zijn vrienden uit
om buiten te komen en op pad te gaan.
Zo kunnen zij over Jezus vertellen!

Geloven is soms moeilijk

Lieve God,
Jouw Zoon Jezus is gestorven.
Toch willen we geloven
dat Hij leeft en dat Hij bij ons is.
Dat kunnen we niet zien,
daarom is geloven soms zo moeilijk.
Hij is onzichtbaar voor onze ogen,
maar voelbaar in ons hart.
Help ons erop te vertrouwen
dat Jezus altijd dicht bij ons is!
Dat maakt ons heel blij!
Dank je wel,
lieve God!



Een gedichtje...

Soms kijk je naar de sterren.
Soms kijk je naar de maan.
Dan denk je: Is God ook zo ver?
Is Hij nog verder dan die ster
die jij daar hoog ziet staan?
Je weet het niet.
Waar is God toch?
Je ziet Hem niet!
God is een groot geheim.



Soms denk je voor het slapen
bedankt God het was fijn.
En dan opeens lijkt God vlakbij.
je voelt je licht, je voelt je blij.
Zou God dat kunnen zijn?
Je weet het niet.
Soms zie je iets.
En dan weer niet.
God is een groot geheim

OM TE KLEUREN

