

EVANGELIEBLAADJE 3^{de} zondag in de Veertigdagentijd

(Je vindt deze blaadjes ook op onze website www.parochieindeinze.be)

HET VERHAAL (naar Joh. 4, 5-14)



Jezus komt aan in een stad van Samaria. Hij is moe van de reis en gaat bij een waterput zitten. Het is middag. De zon staat hoog aan de hemel. Een Samaritaanse vrouw komt water putten.

Jezus vraagt: 'Geef Mij wat te drinken.' Maar de vrouw zegt: 'Hoe kan je zo iets aan mij vragen? Jij bent een jood en ik een Samaritaanse vrouw.' (De joden wilden namelijk niets met Samaritanen te maken hebben.)

Jezus zegt: 'Als je wist wie ik ben, dan had je aan Mij water gevraagd en Ik had aan jou levend water gegeven.'



'Maar heer,' zegt de vrouw, 'hoe kan je zo iets zeggen? Je hebt niet eens een emmer en de put is heel diep. Waar haal jij dan dat levende water vandaan?'

Jezus zegt:

'Iedereen die drinkt van het water uit deze put, krijgt weer dorst, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal nooit meer dorst hebben.'

Jezus sprak over de liefde van God. Gods liefde hebben we nodig. Ze geeft ons vreugde!



WATER

Zowel mensen als de natuur hebben water nodig. Zonder water is er geen leven mogelijk. Maar naast water hebben mensen ook liefde nodig. Zonder liefde kan een mens niet leven!



LEVEND WATER



'Levend water' is 'stromend water', 'bronwater', water dat niet stilstaat, water waarin zuurstof zit. Het is water dat leeft en dat leven mogelijk maakt! Dit in tegenstelling met water dat stilstaat. Dit water wordt ondrinkbaar en hierin kan geen vis leven.

JEZUS IS HET LEVEND WATER



In deze tekst zegt Jezus ons dat Hij 'levend water' is! Zoals mensen water nodig hebben om te leven, zo hebben ze Jezus nodig om vreugdevol te leven. Hij is immers de Zoon van God. Hij heeft ons Gods liefde gebracht. Meer zelfs, Hij heeft ons getoond wie God is en dat God van ons houdt! Dit goede nieuws van Jezus geeft ons levensvreugde!

Als je dat weet, dan heb je levend water

Want net als water je lichaam kracht geeft en je reinigt, zo wil God jou ook kracht geven en je steeds opnieuw 'mooi' maken. Dat is het goede nieuws dat Jezus ons bracht, hij vertelt over:

- God die heel veel van ons houdt
- God die ons vergeeft en ons zo steeds nieuwe kansen geeft.

Dit GOEDE nieuws geeft vreugde en kracht in het leven.

Het is als levend water. Als je grote dorst hebt, dan kan een glas water je lichaam terug 'opfrissen', je energie geven. Zo is het ook met Jezus, ook Hij 'frist' ons op, geeft ons nieuwe moed en kracht.

DE JUISTE WOORDEN OP DE JUISTE PLAATS

Kan jij deze woorden in het verhaal plaatsen?

VROUW – WATER (2x) – EMMER – SAMARIA – DRINKT
JOOD – DORST – WATERPUT – LIEFDE – LEVEND
DRINKEN - SAMARITAANSE



Jezus komt aan in een stad van

Hij is moe en gaat bij een zitten.

Een komt water putten.

Jezus zegt: 'Geef me te

Jezus is een

en de vrouw is een



Jezus zegt aan de vrouw:

Als je wist wie ik ben

dan had jij aan mij

.....

gevraagd.

Hoe kan Jezus geven,

Hij heeft niet eens een?

Maar Jezus zegt:

'Ik ben het water.

Wie van het water dat Ik hem geef,

zal nooit meer hebben.'

Zo vertelt Jezus ons over Gods grote

EEN DOOLHOF

Kan jij de vrouw bij de waterput brengen?



GEBED

Goede God,
een vrouw uit Samaria.
ontmoet Jezus bij een waterput.
Jezus vertelt
iets bijzonders over zichzelf.
De vrouw leert zo Jezus kennen.
Dit maakt haar heel blij!
God, wij vragen Jou:
help ons om net als de vrouw
naar Jezus te luisteren
en zo te ontdekken
dat wij Jouw liefde nodig hebben in ons leven!
Dank Je God omdat Jij ons graag ziet!

