

EVANGELIEBLAADJE - PINKSTEREN

HET VERHAAL

Het was vijftig dagen na Pasen, op het Pinksterfeest. Jezus is naar de hemel. De leerlingen van Jezus waren samen in een huis. Plotseling werd het huis gevuld met een geluid. Het was alsof er een hevige wind opstak. Bij ieder verschenen vurige vlammen boven hun hoofd.



Ze werden vol van de heilige Geest. Dit was de Helper die Jezus hun beloofd had. De leerlingen kwamen naar buiten. Ze begonnen te praten in verschillende talen.

Op die dag waren er in Jeruzalem mensen uit allerlei landen om het Pinksterfeest te vieren. Ze waren allemaal stomverbaasd. Ieder hoorde immers de leerlingen praten in zijn eigen taal.

Wat ze hoorden was groot nieuws: "Echt waar, Jezus, die gekruisigd werd, is opgestaan uit de dood, Hij leeft! Hij is de levende Heer en Hij is voor altijd bij ons!"

SPREKEN MET BEELDEN

Omdat de Heilige Geest moeilijk te vatten is, zocht men beelden om over Hem te spreken.



WIND

Wind werkt onzichtbaar maar krachtig (bijvoorbeeld: storm). Je kunt hem niet zien, maar wel voelen: hij verfrist en brengt in beweging. Een ideaal beeld om Gods werking aan te duiden. De geest duwt mensen vooruit als een wind in de rug.

ADEM

Adem verwijst naar de leven schenkende, scheppende kracht van God. Zoals de lucht die de mens in en uitademt, zo werkt de Geest van God bij mensen. Hij brengt alles in beweging en tot leven. Waar de ademhaling afbreekt, treedt de dood in.

DUIF

Al in het tweede vers van de bijbel is er sprake van de Geest: 'Gods Geest zweefde over de wateren' Zweven roept vleugels op, zodat men bij de visuele voorstelling van dit vers aan een vogel, een duif dacht. Zo zeggen de evangelisten dat de geest van God als een duif neerdaalt bij het doopsel van Jezus. Dit betekent dat God op een bijzondere wijze in Jezus werkzaam is.

VUUR

Vuur trekt mensen aan, maar stoot ze ook af. Daarom is vuur een geschikt beeld om over God te spreken. Mensen worden aangetrokken door God, die ze heel dicht bij hen kunnen voelen. Maar tegelijk merken ze hoe groot en onbegrijpelijk God is: Hij is Anders!.

PINKSTERVERSJE

Pinksteren keert je van binnen naar buiten:
niet langer gevangen en niet meer op slot!
Een windvlaag komt om onze oren fluiten:
een vlaag van nieuw leven, een zoen van God!
Ja, Jezus is weg, naar de hemel verdwenen,
we denken dat alles voor niets is geweest,
maar Pinksteren zet ons weer op onze benen:
we krijgen het vuur van de heilige Geest!

EEN REBUS...



-ri



z = h + ige



l = st



b = w + t



-k



ga = o



WOORDEN ZOEKEN

De letters staan niet op hun plaats. Kan jij terug mooie woorden maken? De heilige Geest:

- Hij laat je zien: ik ben Gods **DINK**
- Is iets moeilijk: Hij geeft je **ADAR**.
- Hij woont in je hart: je bent nooit meer **ELLANE**.
- Hij helpt je om te leven als Jezus: om een **TENCHIRS** te zijn.
- Hij moedigt je aan. Hij is de grote **PREHEL**.
- Hij is er altijd voor jou, ook als je verdrietig bent!

Men noemt Hem de **STRETOOR**.

De discipelen vertellen over Jezus. Waar ze komen gebeuren er wonderen. Dat kunnen ze niet uit zichzelf. Maar als de heilige Geest komt, ontvangen ze (neem de eerste letter van elk woord dat je hierboven vond)

DE VRUCHTEN VAN DE GEEST

Als we willen leven als Jezus, dan zal de heilige Geest ons hierbij helpen. Wat zal Hij ons allemaal geven? Dat vind je hier in deze tekening!



OM TE KLEUREN

Wow!
De Heilige Geest
woont ook in mij!

