

Pelgrims naar Pasen

Vooraleer Jezus zijn lijden tegemoet gaat, trekt Hij de berg op om met God te spreken. Hij zoekt naar bevestiging. Is dit werkelijk de weg die Hij moet gaan? De weg van een liefde die zelfs de dood niet schuwt?

Net op dat moment van twijfel maakt God duidelijk dat Jezus zijn weg niet zal moeten gaan zonder belofte van verrijzenis. Die belofte van verrijzenis is er trouwens niet enkel voor Jezus, maar ook voor zijn leerlingen. Ze is er voor ons.

Wat betekent deze belofte van verrijzenis voor ons eigen leven?

Waar vinden wij de kracht om onze weg te gaan?

En overleggen wij soms ook met God?



© Koen Lemmens

INSCHRIJVING

CCV in het bisdom Hasselt
011 24 90 70
hasselt.secr@ccv.be
www.ccv.be/hasselt

Betaling: 10 EUR
op BE49 7330 4871 7571
met vermelding van naam en
'bronmoment'

Wil je de veertigdagentijd bewuster beleven en intenser toelevan naar Pasen? Ben je op zoek naar inspiratie om in je eigen gemeenschap een bronmoment te organiseren?

Deze meditatie bij het Evangelieverhaal over Jezus' gedaanteverandering wil je alvast op weg zetten.

Na een duiding van vic. Jaak Janssen is er ruimte voor bezinning en geloofsgesprek.

Jij zal er toch ook zijn?

PELGRIMS NAAR PASEN

Bronmoment in de
veertigdagentijd

11 maart 2017
8.45—12.00 uur

Pastoraal Centrum - Seminarie
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt