



LEERHUIS VAN DE KERKVADERS

i.s.m. CCV in het bisdom Gent



Programma 2021-2023

www.kerkvaders.be

Het *Leerhuis van de kerkvaders* maakt sinds vijftien jaar vroegchristelijke auteurs toegankelijk voor mensen van deze tijd. Dat gebeurt in een geest van oecumene en doorheen cursus, ontmoeting, liturgie en uitwisseling.

Lessen

Het Leerhuis loopt over vijf cursusjaren van telkens negen bijeenkomsten. Het traject bestaat uit drie modules:

- **Module I** legt een stevige *basis* met inzichten in de voornaamste kerkvaders en de tijd waarin zij leefden (2021-2023).
- **Module II** *verdiept* een aantal thema's uit de christelijke leer en het spirituele leven, aan de hand van kerkvaderteksten (2023-2025).
- In **module III** leiden de kerkvaders ons door het *liturgisch jaar* (2025-2026).

Een cursusjaar bestaat uit negen bijeenkomsten van telkens vier lesuren (september-mei).

Men kan kiezen om deel te nemen:

- Op vrijdag van 14.00u. tot 18.00u.
- Op zaterdag van 10.00u. tot 15.00u.

De lessen vinden plaats in *Leefhuis* St-Jan, Goudensterstraat 21, Gent. Vanaf september 2021 start module I.



2021-2022

24 of 25 september 2021	Wat na de apostelen?	Over de oudste christelijke geschriften	<i>Pieter Van Petegem</i>
29 of 30 oktober 2021	Kerk vormen in de schaduw van de vervolgingen	Over de vroege Latijnse Vaders	<i>p. Kris De Brabander</i>
26 of 27 november 2021	De eigenheid van het geloof ver(ant)woord	Over de vroege Griekse Vaders	<i>Dieter Van Belle</i>
17 of 18 december 2021	Geloof en rede	Origenes, Augustinus en de filosofie	<i>Joris Van Ael en Piet Raes</i>
28 of 29 januari 2022	De aantrekkingskracht van de woestijn	Ascetische stromingen, Antonius en Pachomius	<i>Joris Van Ael</i>
25 of 26 februari 2022	Vader, Zoon en Geest	Spanningen rond het statuut van de Zoon en van de Geest	<i>Bisschop Lode Aerts</i>
25 of 26 maart 2022	Geloofsonderricht voor nieuwe christenen	De grote catecheten van de 4 ^{de} eeuw	<i>Stijn Van den Bossche</i>
22 of 23 april 2022	De woestijn gaat bloeien	De radicale beleving van het evangelie bij de woestijnvaders	<i>Joris Van Ael en Dieter Van Belle</i>
20 of 21 mei 2022	De inbreng van de Kerk uit het Oosten	De Syrische Vaders	<i>Kees den Biesen</i>

2022-2023

23 of 24 september 2022	Wie is Jezus?	Over de grote concilies over de persoon van Christus	<i>v. Dominique Verbeke en Joris Van Ael</i>
21 of 22 oktober 2022	Een herder voor zijn kudde	Over Augustinus, bisschop van Hippo	<i>p. Kris De Brabander</i>
25 of 26 november 2022	Twee grote figuren uit het Oosten	Ps.-Dionysius de Areopagiet en Maximus de Belijder	<i>Joris Van Ael en Pieter Van Petegem</i>
16 of 17 december 2022	Monniken in het Westen	Benedictus van Nursia, zijn Regel en zijn charisma	<i>zr. Hannah van Quakebeke</i>
27 of 28 januari 2023	Monniken in het Oosten	Monastiek leven aan de Sinaï en in Palestina	<i>v. Dominique Verbeke en Joris Van Ael</i>
24 of 25 februari 2023	Monniken in Syrië	Isaac van Ninive, Johannes van Dalyatha en Jozef Hazzaya	<i>p. Benoît Standaert</i>
24 of 25 maart 2023	Kan men een beeld maken van Christus?	Iconenstrijd en beeldenleer in Oost en West	<i>Joris Van Ael</i>
21 of 22 april 2023	Doorwerking van de patristiek (I)	Verderzetting tijdens de westerse middeleeuwen	<i>p. Rob Faesen</i>
19 of 20 mei 2023	Doorwerking van de patristiek (II)	Grote figuren in Byzantium	<i>Joris Van Ael</i>

Inschrijven

We moedigen aan om telkens de *hele module* te volgen (bijv. 2021-2023), maar er wordt ingeschreven per cursusjaar.

Er wordt geen voorkennis verondersteld. Interesse in een gelovige presentatie van auteurs en teksten uit het vroege christendom volstaat.

De kostprijs per cursusjaar bedraagt € 300 voor werkenden en € 250 voor werkzoekenden en studenten. Als de kostprijs een belemmering zou zijn, neem dan contact op.

Inschrijven gebeurt ten laatste op 11 september en gebeurt elektronisch via **www.kerkvaders.be**

Colloquium 16-18 juni 2022

Waarom is God mens geworden? Het mysterie van de menswording maakt het hart uit van het christelijk geloof. Maar wat is de reikwijdte ervan? Het antwoord op die vraag zoeken we onder meer bij Ireneüs van Lyon en bij vroegchristelijke Syrische auteurs.

In een tweede beweging richten we ons op de Kerk. Zij is geroepen om in de wereld het heil van Godswege aan te bieden en te bemiddelen. Dat doet ze via de sacramenten en via het gebed en de diaconie.

Spreekers uit binnen- en buitenland, uit de rooms-katholieke en de orthodoxe Kerk belichten deze thema's.

*Het colloquium wil geloofsverdieping bevorderen in een biddende en broederlijke sfeer.
Inschrijven kan vanaf januari 2022 via de website.*

Meer info

www.kerkvaders.be

kerkvaders@leefhuissintjan.be

tel. 09 226 77 45



Er bestaat ook een uitgebreide brochure over de vijf cursusjaren, die op vraag te verkrijgen is.