

De dag van een norbertijn

De norbertijnse leuze is: 'Tot elk goed werk bereid'. Norbertijnen verbinden gezamenlijk gebed en liturgie met een actieve inzet buiten de kloostermuren in onderwijs of in de parochies rondom de abdij. Sommige medebroeders wonen dan ook buiten de abdij. Norbertijnen dragen een wit habijt. Elke abdij heeft een eigen bedrijf om in de kosten te voorzien: een kaasmakerij, een boerderij, een uitgeverij, ... Ze ontvangen graag gasten die op zoek zijn naar rust en verdieping.

De dag van Jos Bielen, pater van de abdij van Averbode, ziet er zo uit:

Ik sta rond 6.30 uur op.

Om 7.00 uur komen we in de kerk samen voor het morgengebed. Dat duurt ongeveer tot 7.45 uur. Daarna ontbijten we samen.

Na het ontbijt maken we de refter klaar voor het middagmaal en begin ik aan mijn dagtaak. Ik werk mee aan het onthaal van gasten. Mijn werkdag is telkens erg afwisselend: mensen ontvangen, groepen rondleiden, mails beantwoorden om het bezoek van gasten organiseren...

Om 11.45 uur komen we weer samen in de kerk om eucharistie te vieren. Om 12.30 uur gaan we naar de refter voor het middagmaal. Gasten die hier in groepsverband verblijven, eten met ons mee in de refter.

Rond 13.30 uur begint het gewone werk weer opnieuw. Als ik vrij ben, onderbreek ik dat om 15.30 uur even voor en kop koffie, samen met enkele andere medebroeders die ook rond die tijd hun werk even kunnen onderbreken.

Om 18.00 uur bidden we het avondgebed in de kerk en daarna gaan we in stilte aan tafel voor het avondmaal.

's Avonds is er tijd om nog wat te werken, te vergaderen, of gewoon om een boek te lezen of wat te ontspannen. Op zondagavond proberen we met zijn allen samen te komen voor een gezellig samenzijn.

Rond 22.30 uur is het dan bedtijd voor mij.



Jos Bielen aan een orgel



DE DAG VAN EEN NORBERTIJN

