

Startpunt 4: Sint-Amanduskerk Oostakker

De 'Kanaalparochies' zijn een begrip geworden: de parochiegemeenschappen van Oostakker, Desteldonk, Mendonk en Sint-Kruis-Winkel. Vier mooie gemeenschappen, met ieder hun eigenheid, en waar heel wat te beleven valt. Maar toch leggen we graag contacten met de burens, en willen we meer en meer samenwerken. Zodat we na verloop van tijd kunnen spreken van 'Kanaalparochie', één grote parochie met vier plaatselijke gemeenschappen.

In 2011 groeide de idee om een fietsroute doorheen de Kanaalparochies te maken. Langs gekende en ongekende wegen, en natuurlijk ook langs de vier kerkgebouwen. Een idee is één zaak, het uitwerken ervan een andere. Heel veel dank aan diaken Jef Van Kerchove die deze fietsroute uitgetekend en, met echtgenote Sonia, fietsend uitgetest heeft. De fietsroute die u nu in handen heeft, op papier of via onze website (www.kanaalparochies.be), is het mooie resultaat.

Op een rustig tempo het landschap van onze parochies verkennen, gezellig keuvelend met de medefietsers: dat is de bedoeling van deze route. En waarom niet even bezinnend verpozen in onze kerkgebouwen die overdag elke dag van het jaar open zijn.

Geniet van de fietstocht!

Patrick De Baets, pastoor

We verlaten het dorpscentrum via de "Bredestraat". (links van zij-ingang van de kerk en tussen de oude pastorie en juwelier Moens - wegwijzers Desteldonk/Lochristi)

Tip: mocht je een defect hebben aan je fiets dan vind je in de Bredestraat 186 een fietsenzaak.
(donderdag is sluitingsdag)

Automatisch komen we een eind verder in "Wittewalle" die verderop overgaat in de Rostijnestraat. Op de scheiding tussen Oostakker en Lochristi (huisnummer 20) rijden we links het kleine straatje "Eversdonk" in.

Via de "Sagastraat"  rijden we terug links de "Skaldenstraat" in.

We rijden rechtdoor de rotonde over en volgen de "Skaldenstraat" tot vlak voor de brug over de Kennedylaan rechtsaf de "Lichterveldestraat" in te rijden. (Volg wegwijzer "fietspad Zelzate" tot aan de kerk van Desteldonk)

We volgen deze straat en laten de kerk links liggen.

We rijden de "Rechtstraat" in tot we (huisnummer 29) links de

"Koemeersstraat"  inrijden.

Via deze weg komen we op een kruispunt. We rijden het kruispunt over in

"Hulsdonk"



Op het einde draaien we mee linksaf en beginnen aan de helling die ons over de Moervaartbrug brengt. We nemen over de brug onmiddellijk terug de afrit en beneden slaan we linksaf langs het water de "Moervaartkaai" in.

Hier ontdekken we een heel mooi stukje Mendonkse natuur.

Op het einde komen we aan de "Spanjeveerbrug" van Mendonk.

We rijden onder de brug door en volgen de zandweg die ons langs de jachthaven stuurt.

We rijden op het einde over de oude arm van de Moervaart (links) en de nieuwe Moervaart (rechts).

Op deze T-splitsing rijden we links langs de oude arm en op het einde rechts de "Barkstraat" in.

Even verder slaan we rechts de "Marcel Herpelinckstraat" in en op het einde (juist links naast het mooie Lieve-Vrouw kapelletje) rijden we de oude kerkwegel "Molenbos" in.



Op het einde slaan we rechts "Sint-Kruis-Winkeldorp" in en komen even verder aan de H. Kruiskerk.

Tot 1571 behoorde Oostakker tot de parochie Heilig Kerst te Gent, gesticht in 1067 en afhankelijk van de Sint-Baafsabdij. Op de plaats waar nu de parochiekerk staat had men een kapel gebouwd ter ere van de H. Laurentius. In deze kapel werden op zondag en woensdag eucharistievieringen opgedragen door een monnik van de Sint-Baafsabdij. Voor alle andere pastorale zorgen zoals dopen, huwelijken en begravenissen moest men naar de parochiekerk van het H. Kerst. Rond het jaar 1350 is de kapel in puin gevallen.

Er werden pogingen ondernomen om ze te herstellen en op 17 oktober 1350 werd de nieuwe kapel ingewijd. Na jaren van politiek gekrakeel (o.a. de gespannen verhoudingen tussen Keizer Karel en de Gentenaars) werd op 14 oktober 1571 een nieuwe zelfstandige parochie opgericht die de pastorale zorg buiten de stadsmuren van Gent op zich zou nemen. Oostakker was een zelfstandige parochie geworden met als patroon de H. Amandus.

Al spoedig zou de nieuwe parochiekerk (kapel!) te klein zijn en werden er verbouwingen uitgevoerd. Van 1615 (eerste uitbreiding) over 1623 (aanbouw van een sacristie), 1724 (tweede uitbreiding), 1816 (verplaatsing koor), 1823 (bouw van de twee zijbeuken en een nieuwe sacristie) tot 1865 (derde uitbreiding) kreeg de kerk zijn definitief uitzicht.

Op 10 december 1917 werd de Sint-Amanduskerk met bommen bestookt en grotendeels vernield. Het hele dak stortte in en vernielde al de kerkmeubelen. Alleen de toren bleef overeind staan. Middels een noodkerk, opgetrokken in 1918 werd er gewerkt voor de heropbouw van de parochiekerk. Op 24 augustus 1923 had de openbare aanbesteding plaats en in april 1924 namen de werken een aanvang. Op 5 juli 1925 werd de kerk plechtig ingehuldigd en in gebruik genomen.

In de meidagen van 1940 werd de kerk opnieuw beschoten bij de inname van Oostakker door de Duitse troepen. De beschieting, die door Belgische soldaten was gebeurd, richtte terug enorme schade aan. Vrij vlug werd tot herstelling overgegaan in de loop van de volgende jaren met als orgelpunt het plaatsen van brandglasramen in het jaar 1948, geschonken door milde gevers.

Tot slot van dit -beperkt- historisch overzicht vermelden we nog dat de parochie Oostakker de 'moederparochie' was van alle parochies die momenteel op het grondgebied Sint-Amandsberg liggen.



Fietsroute van de kanaalparochies

startpunt 4:

Sint-Amanduskerk Oostakker