

Startpunt 1: H. Kruiskerk Sint-Kruis-Winkel

De 'Kanaalparochies' zijn een begrip geworden: de parochiegemeenschappen van Oostakker, Desteldonk, Mendonk en Sint-Kruis-Winkel. Vier mooie gemeenschappen, met ieder hun eigenheid, en waar heel wat te beleven valt. Maar toch leggen we graag contacten met de burens, en willen we meer en meer samenwerken. Zodat we na verloop van tijd kunnen spreken van 'Kanaalparochie', één grote parochie met vier plaatselijke gemeenschappen.

In 2011 groeide de idee om een fietsroute doorheen de Kanaalparochies te maken. Langs gekende en ongekende wegen, en natuurlijk ook langs de vier kerkgebouwen. Een idee is één zaak, het uitwerken ervan een andere. Heel veel dank aan diaken Jef Van Kerchove die deze fietsroute uitgetekend en, met echtgenote Sonia, fietsend uitgetest heeft. De fietsroute die u nu in handen heeft, op papier of via onze website (www.kanaalparochies.be), is het mooie resultaat.

Op een rustig tempo het landschap van onze parochies verkennen, gezellig keuvelend met de medefietsers: dat is de bedoeling van deze route. En waarom niet even bezinnend verpozen in onze kerkgebouwen die overdag elke dag van het jaar open zijn.

Geniet van de fietstocht!

Patrick De Baets, pastoor

Wie dit wenst kan ook eventjes de fietsroute verlaten om de eeuwenoude bedevaartskapel van "Onze Lieve Vrouw van troost ter Warande" te bezoeken (820 meter richting Wachtebeke) Op het oude kerkhof kunnen we ook een merkwaardige grafsteen ontdekken. (loop de kerkhofmuur af tot aan de achterzijde van de kerk).



Ook binnen in de kerk is er nog een bezienswaardigheid: de bovenste delen van de glasramen in het priesterkoor dateren uit de jaren 1500! En voor wie hier dorstig is kan terecht in café "De Tempelier", rechtover de kerk.

We rijden richting Kennedylaan. Aan "slagerij Steven", Sint-Kruis-Winkeldorp, 43, rijden we links de (smalle) **oude kerkwegel 'Molenbos'** in.

We komen aan de kruising van de Rapenburgstraat en de Marcel Herpinckstraat. We rijden rechtdoor de Marcel Herpinckstraat in. Aan het einde slaan we linksaf de Barkstraat in. Enkele tientallen meter verder rijden we over de oude afgesloten arm van de Moervaart en bevinden we ons in de Spanjeveerstraat.

Hier begint de parochie Sint-Bavo – Mendonk.

Iets verderop slaan we linksaf richting Mendonkdorp over de Spanjeveerbrug; een flinke helling die onze kuitspieren op temperatuur brengt.



Wie dit wenst kan ook eventjes de fietsroute verlaten om de eeuwenoude bedevaartskapel van "Sint-Bavo" te bezoeken (280 meter verder). In plaats van de brug te nemen, rijden we de scherpe hoek van de Spanjeveerstraat in en na de volgende bocht zien we op onze linkerkant de kapel. Wie drie maal rond de kapel loopt is verlost van reuma, jicht en andere kwalen.



De kerk bestond reeds in het begin van de 15e eeuw. Delen van de oorspronkelijke kerk zijn de kerktoren en het schip (mid-denbeuk). Rond 1500 moest de parochie reeds vaststellen dat men te bescheiden geweest was. Het koor werd vergroot en er kwamen zijbeuken. De kerk werd in de 17e eeuw onder één dak gebracht. Met de toename van de bevolking in de eerste helft van de 19e eeuw (meer dan 2.300 inwoners) bleek de kerk ook nu te klein geworden. Daarom besliste men in 1839 de doopvont te verhuizen naar een nieuwe zijkapel en eveneens een nieuwe sacristie te bouwen. De rijke inboedel van de kerk werd vooral bijeen gespaard door twee godsvruchtige genootschappen: het Broederschap van de Rozenkrans en het Broederschap van het Heilig Kruis. Deze laatste Broederschap is blijven bestaan tot laat in de jaren 1980. Beide broederschappen kregen een koorbank tegen de zijmuren. De namen van hun leden werden op een houten "cathalogue" bijgehouden en vooral op die van de Broederschap van het Heilig Kruis kan je nog de namen aantreffen van de laatste leden...

Het oudste stuk in de kerk is de preekstoel uit 1619. Er is ook nog een biechtstoel met beelden van Petrus en Paulus uit 1674. De communiebank met een afbeelding van het Laatste Avondmaal dateert uit 1716.

Omwille van de charme van haar oude pittoreske westtoren en de rijkdom van haar meubilair werd deze dorpskerk bij KB van 28 december 1936 als monument geklasseerd.

De kerk werd een laatste maal gerestaureerd (althans de buitenzijde) in de jaren 2000-2001.

Buiten de kerk, aan de rechtgevel, hangt een witmarmeren tafel ter nagedachtenis aan Johannes Baptista Della Faille (+ 1866) en zijn echtgenote Anna-Maria van den Broucke (+ 1836). Vroeger bezat de familie Della Faille een kasteel in Sint-Kruis-Winkel en zij waren "oudt weldoeners deze parochie".

Vanaf het jaar 1440 is er een tamelijk volledige naamlijst van de parochiepriesters. De huidige pastoor (Patrick De Baets, benoemd op 6 juni 2011) is de 48e pastoor van deze parochie.



Fietsroute van de kanaalparochies

startpunt 1:

H. Kruiskerk Sint-Kruis-Winkel