

De Kerk is geen eiland

De Kerk kan zich niet afsluiten voor de uitdagingen van de grootstad. Hoe je het ook draait of keert, zowel in haar beleving als in haar verkondiging zijn deze onvermijdelijk aanwezig.

De Kerk zal nooit een eiland zijn. Integendeel zelfs! Met vele anderen wil ze een bruggenbouwer zijn en haar deuren open zetten. Het geloof dat wij belijden, is uiteraard een persoonlijke overtuiging. Het is echter nooit een louter private aangelegenheid. Onze blik mag dan wel naar de hemel gericht zijn, onze voeten moeten geworteld blijven in de aardse realiteit.

En ja, als we verder kijken dan onze neus lang is en erin slagen de vooroordelen te overstijgen, dan zien we dat de Brusselse Kerk een levende Kerk is. En daarover mogen we ons oprecht verheugen!

Mgr. Jean Kockerols, hulpbisschop voor Brussel, in zijn pastorale brief (Advent 2016).



Bijkomende informatie

Tony Frison

Katholieke Kerk van Brussel | Pastoraal Centrum

Vlasfabriekstraat 14 - 1060 Brussel

02/533.29.11 – katholieke.kerk.brussel@skynet.be

Waarvoor?

+ Honderd leken met een pastorale zending

Ze zijn met meer dan honderd om de Brusselse Kerk een gezicht te geven: pastorale werkers, aalmoezeniers in ziekenhuizen, parochieassistenten, ... Pretentieloos maar bekwaam vertegenwoordigen ze de Kerk en staan ze ten dienste van de stad en haar inwoners. Mannen en vrouwen, leken, al dan niet gewijd, Nederlandstalig of Franstalig, of afkomstig uit nog andere gemeenschappen, ze reiken de hand en openen hun hart. Ze zijn mensen nabij in alle fasen van het leven en in de meest uiteenlopende domeinen (catechese, liturgie, begeleiding of hulpbetoon).

Gezonden om te dienen

Gevormd en begeleid door de Kerk, engageren zij zich om het Evangelie te verkondigen en het handen en voeten te geven in onze stad. Dat kan zowel binnen lokale initiatieven als binnen diocesane of pastorale diensten die de hele stad als werkterrein hebben. Allen beschikken ze over de nodige deskundigheid voor de zending die hen door onze bischop werd toevertrouwd.

Een waaier van profielen

Zo verscheiden als de profielen van de pastorale medewerkers, zo verscheiden ook zijn hun verschillende werknemersstatuten. Een aantal ontvangt een wedde van de staat, een aanzienlijk deel ontvangt zijn salaris van het Pastoraal Fonds. Door uw vrijgevigheid kan de Kerk haar aanwezigheid blijven verzekeren in buurten, scholen, pastorale eenheden, ziekenhuizen, gevangnissen, ...

Waarom?

Delen = hopen

Elke week zit onze postbus vol. De ene keer met de vraag of we een boom willen sponsoren, een andere keer rekenen oorlogsvluchtelingen op ons. Nobele doelen, steeds aangrijpend, nooit vergelijkbaar. En ja, de Kerk doet niet onder!

4 Goede redenen om het pastoraal fonds te steunen

→ U stuurt arbeiders voor de oogst

Wil de Kerk mensen nabij zijn in moeilijke momenten, de belangrijke fasen in het leven met hen vieren en onrechtvaardige situaties helpen rechte trekken, dan is ze zichzelf verplicht de nodige middelen hiervoor ter beschikking te stellen. Door het Pastoraal Fonds te steunen, helpt u hen die zich engageren om getuigen van hoop te zijn. Onze wereld heeft hen broodnodig!

→ U denkt aan uw familie

Het Pastoraal Fonds is niet een of ander vaag clubje binnen de Kerk. Integendeel, het helpt bij het realiseren van zeer concrete zaken: voor uw zus kan dat een stemmige huwelijksviering zijn, voor uw zoon kwaliteitsvolle catechese en uw moeder kan elke week op een bezoekje rekenen.

→ U geeft ons uw vertrouwen

U geeft de Kerk in Brussel niet enkel uw financiële steun, maar ook uw vertrouwen. En hiermee geeft u ons een prachtig geschenk: uw aanmoediging om onze verschillende opdrachten te blijven vervullen en onze aanwezigheid in de stad te kunnen garanderen.

→ U werkt mee aan de opbouw van een hechte gemeenschap

In tijden dat er nog steeds muren worden opgetrokken om gemeenschappen, buurten of landen van elkaar te scheiden, probeert de Kerk te werken aan het vormen van gemeenschap. Door ons uw steun te geven, geeft u een signaal dat u verder blijft geloven in het samenleven.

Hoe?

Hoe uw steentje bijdragen?

Het Pastoraal Fonds ondersteunt de vorming en de verloning van de mannen en vrouwen die zich inzetten om het Evangelie in Brussel te verkondigen.

Hoe kan u hieraan meehelpen?



Door een bijdrage tijdens de collectes in de vieringen van 28 en 29 januari 2017.



Door overschrijving op de bankrekening

Pastoraal Fonds voor Brussel,
Vlasfabriekstraat 14 - 1060 Brussel
IBAN: BE46230071636136
BIC: GEBABEBB
Communicatie:
Pastoraal Fonds voor Brussel 2016



Door een legaat of een andere schenking

Storting en doorlopende opdrachten zijn het hele jaar welkom.

Van harte dank voor uw vrijgevigheid, uw gebed en uw inzet voor hen die zich engageren: zo kunnen ze verder getuigen van Jezus Christus in Brussel!