



# Wij vieren Maria

Vanouds zijn kleine en grotere Mariakapellen,  
zeker in de maand mei,  
een vertrouwde plek waar mensen halt houden,  
alleen of samen,  
*om even stil te vallen,*  
*om een kaarsje aan te steken,*  
*om te bidden.*



Dit jaar huldigt de pastorale zone Sjalom  
de kapel van **O.L.V. ten Bloede in Roosbeek**  
in als vierde **vertelkapel** in onze gemeente Boutersem.

Een vertelkapel is een initiatief om jongeren en  
volwassenen te laten proeven van Maria's spiritualiteit  
en traditionele devotieplekken te ontsluiten voor  
mensen vandaag.

*Zie programma op de achterzijde*



# Wij vieren Maria



**\* aan de kapel van O.L.V. ten Bloede,  
Leuvensesteenweg 148, Roosbeek**

gebeds-ontmoetingsmoment

met inhuldiging van de kapel als vertelkapel

een vertelkapel: een kapel waar je een eigentijdse vertelling met een knipoog naar Maria kan beluisteren

**zondag 3 mei om 14 u.**



**\* aan de Lourdesgrot, Dorpsstraat, Boutersem**

gebeds-ontmoetingsmoment

**donderdag 7 mei om 19 u.**

**donderdag 14 mei om 19 u.**

**donderdag 21 mei om 19 u.**

**donderdag 28 mei om 19 u.**

afsluiting van de meimaand met gebedsmoment en nadien  
gezellig samenzijn met taart en koffie in de scoutslokalen

**zaterdag 30 mei om 14 u.**



**\* aan de kapel van O.L.V. van Lourdes,  
Hoeksken, Willebringen**

gebeds-ontmoetingsmoment

**zaterdag 23 mei om 14 u.**



**\* aan het "Piekes kapelleke",**

**H. Geesthofstraat, Kerkom**

gebeds-ontmoetingsmoment

**zaterdag 15 augustus om 14 u.**

*Je mag bij iedere viering een bloem uit je tuin of van het veld voor Maria meebrengen  
waarmee we dan samen een boeket maken.*

**Iedereen altijd van harte welkom**

*De vrienden van de grot*

V.U.: Vrienden van de grot, p.a. Emiel Clerckx, Aarschotsebaan 11, 3370 Boutersem.