

## NOVEEN VAN 5 TOT 13 MEI

### Met Maria op weg naar vrede

Bidden is van alle tijden, in alle maten en stijlen. Goed bekend uit 'het Boek van de Uittocht' is hoe Mozes bad, terwijl zijn volk ongelovig is geworden en afgoderij pleegt met een gouden kalf.

Mozes bewondert zijn God om alle grote daden die Hij deed voor zijn volk: 'God, u hebt altijd aan onze kant gestaan en bent trouw gebleven!' Gods hart keert binnenste buiten van dat mooie bidden van Mozes en Hij wil niet straffen, maar met allen verder gaan.

Vandaag mogen wij God blijven danken om de mooie en grote dingen: de wonderen van de natuur, de wonderen van mensen die rondom ons begaan zijn met elkaars geluk. Wij hopen dat God door de vingers kan zien wat wij allemaal uitspoken: ontrouw en ruzies; wantrouwen en oorlogen van mensen de wereld rond.

Ook in de meimaand nemen we Maria onder de arm opdat ze mild zou oordelen over ons. Zij heeft steeds gedankt en gebeden tot God om de grote daden die Hij verricht aan zijn volk.

Bidden we dat God het met ons blijft opnemen. Daarom willen we in een negendaagse smeken dat we mogen zien en vertrouwen dat God aan onze kant blijft staan.

Hard en intens willen wij bidden en vieren in alle vroegte om 6 u. van 5 tot 13 mei. We rekenen op onze (oude) getrouwen en dagen anderen uit om in de frisheid van de morgen, bij het opgaan der zon met ons de dag te beginnen.

## 70<sup>STE</sup> AUTOWIJDING

O.-L.-Heer Hemelvaart donderdag 9 mei 2024

na de eucharistieviering van 10.00 en 15.00 u.

## DE GANSE ZOMER EUCHARISTIEVIERING OP ZONDAGAVOND IN KERSELARE

Vanaf zondag 5 mei tot en met zondag 29 september zal de zondagavondviering van 17.30 u. in Kerselare doorgaan en niet in de Sint-Walburgakerk. Zo kunnen de vieringen in alle rust in Kerselare verlopen waar er ook voldoende parking is.



**BRASSÉRISE** Sip & Bite RESTAURANT-TEAROOM Kerzclare 94 - 9700 Oudenaarde Tel.: +32 55 61 07 14 email: info@brasserise.be

Tijdens de MEIMAAND zal onze zaak 7 op 7 geopend zijn ledere dag van 8.30 u. tot 21.00 u. staan we met ons team klaar om de bezoekers - bedevaarders in Kerselare te ontvangen

advertentie

## INAUGURATIE VAN HET ORGEL

Op zondag 28 april om 15.00 u. wordt het nieuwe orgel in de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare ingespeeld met een mooi muzikaal

programma:

- Bachcantate "Meine Seel erhebt den Herren"
- Trompetconcerto van Torelli
- Orgelconcerto van Händel
- Vocale solisten en instrumentaal ensemble
- Organist Gert Amerlinck

**Gratis toegang**



## EEN MUUR VAN VREDE IN KERSELARE

Vrede is maar mogelijk als ieder er op kleine schaal positief aan meewerkt. Daarom dit initiatief om tijdens de meimaand een muur van vrede te bouwen.

We doen een oproep aan alle kinderen in de lagere scholen, jongeren in het middelbaar en volwassenen om een tekening, tekstje, gedicht ... te maken rond vrede en naar de kapel van Kerselare te brengen.

### Praktisch:

Maak uw tekening, tekst, gedicht ... op een blad formaat A5 rechtstaand en deponer dit in de box in de kapel. Onze medewerkers zorgen er voor dat deze aangebracht wordt op onze vredesmuur.



# MEIMAAND KERSELARE 2024

## met Maria op weg naar vrede ...



## MET MARIA OP WEG NAAR VREDE ...

Hoe groot zou de vreugde zijn in Oekraïne en Gaza, Jemen of elders als er morgen een boodschap zou afgekondigd worden dat er een 'staakt het vuren' komt en dat er gepraat zal worden over vrede. Maar nog niet dus!

Hoe vreselijk zijn de beelden die dagelijks onze schermen overspoelen van menselijke onvrede, van tweespalt en verdachtmaking. Presidenten leggen verklaringen af -meestal nog leugens- als opgeblazen kikkers terwijl gewone mensen hun gebombardeerde huizen moeten ontvluchten, hun kinderen zien sterven en zoals in Gaza geen eten meer vinden. Hoe hemelsgoed is deze onvrede die door mensen in stand wordt gehouden.

### Oorlog

Hoe kon het zover komen? Oorlog begint wanneer de geesten zich laten beheksen door opruiende taal van bedriegers. Velen denken: bij ons kan dat niet meer. Daar ben ik nog zo zeker niet van. Het is belangrijk dat er mensen zijn die tijdig verdachtmakingen ontmaskeren.

Wanneer het economisch slechter gaat zijn er altijd leiders die mensengroepen beschuldigen van wat er gebeurt. Telkens weer zien we dat beschuldigingen vlug ontaarden in wraaknemingen, in discriminatie of racisme met alle gevolgen van dien. Wanneer we deze aanvankelijk kleine zaadjes in ons hart kritiekloos laten ontkiemen behoren we al vlug tot diegenen die 'het eens gaan oplossen' met harde hand. Het hek is dan van de dam!

### Vrede

Ik hoop dat u een mens bent die van vrede houdt. Ik hoop dat u vrede koestert. Echte vrede vertrekt altijd diep in onszelf. Of we een vredesmens zijn wordt getest daar waar we wonen: bij onze huisgenoten, als we samen zijn met burens, collega's, andere mensen. Hoe kan er vrede bewaard worden wanneer mensen anderen intimideren, bang maken of beschuldigen. Wat ook onvrede bewerkt is de dagelijkse portie negatief nieuws dat mensen bang maakt. Hopelijk ben jij een positieve mens en wens je oprecht vrede! Vele vredevolle harten samen zijn in staat oorlog stil te leggen.

### Kerselare

In de meimaand nodigen we je uit naar Kerselare, een plek waar Maria ons inspireert op onze levensbaan. Zoveel pelgrims komen er langs om woorden van vrede te horen, om vredesbanden te maken, om diepe innerlijke vrede te delen of te zoeken. Maria zingt in haar lofzang dat haar hart vol vreugde en vrede is omwille van Gods boodschap. Maria zingt dat ze vervuld wordt van vrede en dat haar geest verrukt wordt omdat de Heer de menselijke wanverhoudingen in de omgang kan omkeren. Maria zingt vanuit haar grote innerlijke vrede en die wil ze op mensen laten overvloeien.

Vandaar willen we in deze Mariamaand als pelgrims op weg gaan met Maria op het pad dat naar vrede leidt. Zij is de hemelse moeder, zij is de gids, zij is de moeder van de vredevorst.

**Welkom in de meimaand in Kerselare op de Edelareberg!**

INFO: Bedevaartsoord O.-L.-Vrouw van Kerselare vzw, p.a. Edelareberg 42 • 9700 Oudenaarde

bedevaartsoord.kerselare@gmail.com Tel. 055 31 74 03 (18-20u.) • www.kerselare.be

# VIERINGEN 2024

voor het recentste overzicht van de vieringen zie [www.kerselare.be](http://www.kerselare.be)

zondag 28 april  
15.00 Inauguratie orgel: Inzegenen en inspielen van orgel met tal van muzikanten

woensdag 1 mei  
8.00 Eucharistieviering KSA Welden (oud)  
10.00 Opening van de mei maand  
Eucharistieviering voor de vrienden van Lourdes afdeling Roeselare

vrijdag 3 mei  
20.00 Eucharistieviering scouts Ename

zaterdag 4 mei  
8.30 Eucharistieviering beweging.net en Asper  
18.00 Eucharistieviering

zondag 5 mei  
6.00 Opening Noveen eucharistieviering  
8.00 Eucharistieviering KWB Huise met koor  
10.00 Eucharistieviering Ferm, Landelijke Gilde en koor Munte. Jaarmis Frans Van Den Heede en fam. voor Wim Vergote en Patrick Duyver  
15.00 Gebedsmoment  
17.30 Eucharistieviering

maandag 6 mei  
6.00 Noveen eucharistieviering  
20.00 Eucharistieviering Ferm & Landelijke beweging regio Oudenaarde

dinsdag 7 mei  
6.00 Noveen eucharistieviering  
15.00 Eucharistieviering  
ziekenbedevaart dekenaat Oudenaarde

woensdag 8 mei  
6.00 Noveen eucharistieviering  
15.30 Eucharistieviering Samana Beernem  
18.30 Eucharistieviering Femma en Bevere  
20.00 Dankviering vormelingen Oscar Romero

donderdag 9 mei O.L.Heer Hemelvaart  
6.00 Noveen eucharistieviering  
8.00 Eucharistieviering  
10.00 Eucharistieviering met rector Amand De Cock & aansluitend de 70<sup>ste</sup> Autowijding  
15.00 Eucharistieviering met vicaris Paul Verbeek en het koor MaZz uit Bergen op Zoom & aansluitend de 70<sup>ste</sup> Autowijding  
17.30 Eucharistieviering

vrijdag 10 mei  
6.00 Noveen eucharistieviering  
19.00 Eucharistieviering  
parochie Kluisbergen-Maarkedal  
20.30 Eucharistieviering KLJ gew. VI. Ardennen

zaterdag 11 mei  
6.00 Noveen eucharistieviering  
18.00 Eucharistieviering voor overleden ouders

zondag 12 mei  
6.00 Noveen eucharistieviering  
8.00 Eucharistieviering  
10.00 Eucharistieviering met koor van Melden  
15.00 Gebedsmoment  
17.30 Eucharistieviering

maandag 13 mei  
6.00 Einde Noveen eucharistieviering

woensdag 15 mei  
13.00 Gebedsdienst OKRA Ooigem  
14.00 Eucharistieviering  
OKRA-trefpunt Dentergem  
19.00 Lange Ommegangwandelings par. Oudenaarde en confrérie Onze-Lieve-Vrouw van Halle

donderdag 16 mei  
15.00 Eucharistieviering  
OKRA regio Oudenaarde

vrijdag 17 mei  
10.00 Eucharistieviering KBO Sint-Walburga  
11.00 Eucharistieviering KBO Bevere  
18.30 Eucharistieviering par. Sint Walburga Zusters Bernardinnen en Kerkonthaal opgeluisterd door de Gregoriusgilde

zaterdag 18 mei  
18.00 Eucharistieviering met het Tabitakoor

zondag 19 mei  
8.00 Eucharistieviering  
10.00 Eucharistieviering met bloemenhulde voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen met het koor van Melden  
15.00 Gebedsmoment  
17.30 Eucharistieviering

maandag 20 mei  
9.30 Eucharistieviering Eine, Heurne & Mullem  
10.30 Eucharistieviering  
Ferm Kluisbergen-Berchem  
15.00 Eucharistieviering OKRA Velzeke

dinsdag 21 mei  
14.00 Gebedsdienst  
vrije basisscholen Maarkedal

woensdag 22 mei  
14.45 Eucharistieviering  
WZC De Vlaamse Ardennen Horebeke

donderdag 23 mei  
10.30 Eucharistieviering parochie federatie Zellik/Groot-Bijgaarden  
15.00 Eucharistieviering  
WZC Home Sint-Franciscus Kluisbergen

vrijdag 24 mei  
11.00 Eucharistieviering KBO Leupegem

zaterdag 25 mei  
18.00 Eucharistieviering

zondag 26 mei  
8.00 Eucharistieviering  
10.00 Eucharistieviering met koor van Melden  
15.00 Gebedsmoment  
17.30 Eucharistieviering opgeluisterd door het koor Gaudeamus Moortsele

dinsdag 28 mei  
19.00 Gebedsdienst Na scheiding Oudenaarde gezinspastoraal

vrijdag 31 mei  
10.30 Eucharistieviering KBO Mater  
19.00 Eucharistieviering H. Thomasparochie

zondag 2 juni  
17.30 Eucharistieviering

dinsdag 4 juni  
11.00 Gebedsdienst zesde jaar Sint-Paulus campus Sint-Jan-Bergmans Avelgem

zondag 9 juni  
17.30 Eucharistieviering

zondag 16 juni  
17.30 Eucharistieviering

zondag 23 juni  
17.30 Eucharistieviering

[www.kerselare.be](http://www.kerselare.be)

## WEEKENDVIERINGEN MAAND MEI:

ZATERDAG OM 18.00 U. ZONDAG OM 8.00 - 10.00 EN 17.30 U.

zondag 30 juni  
17.30 Eucharistieviering

zondag 7 juli 2024  
17.30 Eucharistieviering

zondag 14 juli 2024  
17.30 Eucharistieviering

zondag 21 juli 2024  
17.30 Eucharistieviering

zondag 28 juli 2024  
17.30 Eucharistieviering

zondag 4 augustus 2024  
17.30 Eucharistieviering

zondag 11 augustus 2024  
17.30 Eucharistieviering

donderdag 15 augustus 2024 O.L.Vrouw Hemelvaart  
17.30 Eucharistieviering  
met Kinderhulde aan Maria

zondag 18 augustus 2024  
17.30 Eucharistieviering

zondag 25 augustus 2024  
17.30 Eucharistieviering

zondag 1 september 2024  
17.30 Eucharistieviering

zondag 8 september 2024  
17.30 Eucharistieviering

zondag 15 september 2024  
17.30 Eucharistieviering

zondag 22 september 2024  
17.30 Eucharistieviering

zondag 29 september 2024  
17.30 Eucharistieviering

## ZIEKENBEDEVAART

Ook de ziekenbedevaart gaat terug door en dit op **dinsdag 7 mei 2024 om 14.30 in de kapel van Kerselare.**

Tijdens deze viering kan elke zieke die het wenst zich door een priester laten zalven met de ziekenzalving.

Dit sacrament geeft sterkte en moed om groeiende ongemakken in verbondenheid met Jezus te dragen. Voor wie het al meemaakte een fijne ervaring.

Daarna verwennen we alle deelnemers aan de viering met een koffietafel in de parochiezaal van Leupegem.

Een ideale gelegenheid voor een gezellige babbel samen met vrienden en bekenden.

**Inschrijven is noodzakelijk.** Alle info vind je op [www.parochie-oudenaarde.be](http://www.parochie-oudenaarde.be).



Vrede, is een woord dat ons meer dan ooit beroerd. Wij voelen de nood in ons eigen hart en ons verlangen naar vrede is nog nooit zo groot geweest.

Op de eerste Paasdag was Maria aanwezig toen Jezus aan Zijn leerlingen verscheen met de woorden: "Vrede, Shalom". Vandaag willen wij naast alle inspanningen die we doen om de vrede te bewaren en mensen in oorlogsgebied te helpen ook bidden voor vrede.

Iedere zondag in de mei maand is er om 15.00 u. een eigentijds gebedsmoment in de kapel van Kerselare. Met een lied, een tekst, een kaars, een gebed, tijd voor stilte, beleven we een zinvol moment waar ruimte is voor iedereen.

## LANGE OMMEGANGWANDELING

Langs unieke rustige wandelwegen met eindeloze vergezichten over de Vlaamse Ardennen, staan 15 arduinen kapelletjes. Elk kapelletje stelt een van de blijde, droeve of glorievolle mysteries van de rozenkrans voor. De Lange Ommegang bedraagt circa 3 km.

Op **woensdag 15 mei** willen wij met onze parochie en samen met de leden van confrérie Onze-Lieve-Vrouw van Halle deze prachtige wandeling maken. We vertrekken **om 19.00 u.** op het plein voor de kapel van Kerselare.

We blijven bij ieder kapelletje even verpozen met een passende tekst en gebed, tussendoor genieten we van het mooie landschap en van elkaars gezelschap.

Iedereen van harte welkom, zeker een aanrader!

