

In goede handen bij Maria

“HANDEN UIT DE MOUWEN”

Voor kinderen en jongeren:

- Waarvoor kan je je handen gebruiken?
- Hoe maken handen ons blij?
- Hoe doen handen kwaad?
- Wat doen de handen van je mama, papa ... ?
- Heb je goede ervaringen met handen?
- Mooie momenten met handen?



Opdracht:

- Denk eens na over een ervaring met handen en schrijf er een boodschap over op de voorgedrukte A5 blaadjes. Je kunt die blaadjes downloaden op www.kerselare.be. Je kan die inkleuren of versieren, passend bij je boodschap of ervaring.
- Deponeer dit in de box in Kerselarekapel, onze medewerkers brengen alle blaadjes aan in de kapel.

Van harte dank voor je medewerking.

Wij zijn benieuwd wat “handen” kunnen geven ...

NOVEEN VAN 3 TOT 11 MEI 2026

Vijf jaar na het heengaan van priester Roland, die zo van pelgrimages hield, kijk ik terug naar zijn laatste oproep voor de noveen: **‘Niet omdat het leuk is, niet omdat het lekker is staan we weer op vóór dag en dauw’.**

Jaar na jaar komen ze naar onze kapel, in de vroege morgen, enkele te voet, per fiets in diepe stilte of met meer gebrom. Ze komen van nabij of van wat verder. Aan wie niet meedoet kan ik het moeilijk uitleggen wat wij daar beleven. Niets wereldschokkend maar deugddoend aan ons hart en ons helemaal.

Dit jaar is nog meer duidelijk dat wij **in goede handen** zijn bij Maria. Zij die ons met open armen ontvangt, zoals het nieuwste beeld daar staat te prijken. De maker zag iets in een beeld met een koptelefoon. Maria lijkt daarmee iets meer bij de tijd, of heeft ze last van al die boodschappen en dat lawaai in onze wereld?

Maar Maria blijft eeuwig dezelfde. Ze zal jou hartelijk ontvangen, een verfrissend woord spreken in de morgen en dan vlieg je de dag in of doe je het heel rustig thuis.

Tot op de afspraak op 3 mei om 6.00 u.



RENOVATIEWERKEN AAN HET DAK VAN DE KAPEL.

Eind vorig jaar zijn renovatiewerken gestart aan het dak van de kapel. De roofing die decennialang het dak van de kapel heeft ontsierd is verwijderd. Hierdoor heeft het dak opnieuw het uitzicht van ruw beton, zoals ontworpen door architect Juliaan Lampens. Er is minder schade aan de structuur van de dakplaat dan gevreesd, waardoor de werken goed opschieten. Tijdens de werken blijft de kapel steeds toegankelijk. Om reden van veiligheid van bezoekers en werknemers is een alternatieve toegangsweg uitgestippeld. Binnen de kapel zijn er geen werkzaamheden. Er kan vrij gecirculeerd worden en alle activiteiten kunnen doorgaan. De winkel met religieuze voorwerpen zal tijdens de meimaand toegankelijk zijn evenals de

gerenoveerde kaarsenkapel.

Na de werken in uitvoering staat ook nog de hernieuwing van de omgevingsverhardingen en paden gepland. Hiermee beoogt het kerkbestuur de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en minder mobiele bezoekers te gronde aan te pakken.

Eens dit alles uitgevoerd zal het domein van Kerselare weer schitteren zoals in de eerste jaren!

72^{STE} AUTOWIJDING

O.-L.-Heer Hemelvaart donderdag 14 mei 2026
na de eucharistieviering van 10.00 en 15.00 u.

B
BRASSÉRISE
Sip & Bite
RESTAURANT-TEAROOM

Tijdens de MEIMAAND zal onze zaak 7 op 7 geopend zijn ledere dag van 9.00 tot 21.00 u. (uitgezonderd op **zaterdag open vanaf 15.00 u.**) staat ons team klaar om de bezoekers-bedevaarders in Kerselare te ontvangen. **Op 14 mei (de autowijding) organiseren we op het plein een gezellige markt**

Kerselare 94 - 9700 Oudenaarde Tel.: +32 55 61 07 14 email: info@brasserise.be

advertentie

MEIMAAND KERSELARE 2026

In goede handen bij Maria



‘IN GOEDE HANDEN BIJ MARIA’

Na het heilig jaar waarin we vanuit hoop naar Maria opkeken en ons gevoed hebben aan de hoopvolle woorden die zij in haar Magnificat uitzingt, vatten we een nieuw bedevaartseizoen aan met het thema: ‘in goede handen bij Maria’.

Mensenhanden kunnen veel betekenen: zowel positief als negatief. Vooreerst kunnen handen over mensen spreken die elkaar vasthouden, die elkaar verbinden en de hand reiken. Handen dragen en zalven. Handen kunnen dus een enorm vertrouwen laten aanvoelen.

Anderzijds kunnen handen evengoed wegduwen, vuisen worden tot handgemeen, handen kunnen slaan en klauwen worden. Handen kunnen grijpen om te hebben en zelfs het leven pakken.

Van Maria met haar moederlijke handen leren we in geloof hoe we zelf troostend, bemoedigend en sterkend onze handen naar elkaar kunnen reiken.

Komen we naar onze Hemelse moeder Maria dan is het duidelijk dat wij met open handen moeten komen, met handen die niet grijpen, maar scheppen, handen die ontvangen en delen. Slechts met een houding van deemoed heeft het zin om Maria op te zoeken in het bedevaartshuis Kerselare dat aan haar gewijd is.

Maria wordt afgebeeld als vrouw die met open handen verwelkomt, uitnodigt en innerlijke rust uitstraalt. Haar afbeelding is een vraag die wij heel persoonlijk en in volle vrijheid mogen beantwoorden. We kunnen erop ingaan of ons ervoor afsluiten. Ze vraagt: mag ik jouw handen gebruiken om mensen nabij te zijn? Ook in ons bedevaartsoord vinden we Maria met diverse handen.

Het aloude devotiebeeldje van Kerselare toont Maria die haar kind heel behoedzaam draagt en koestert en daarmee het belang van het ‘levende woord’ dat ze draagt aan ons wil tonen. In het recente beeld met de koptelefoon zorgen haar handen voor het kind dat aan haar voeten staat en wegkruipt in de plooiën van haar kled en de bescherming van moeder zoekt.

Maria is oproep om onze handen in te zetten voor geluk. Gelukkig de mens die handen mag voelen die goed doen, die op handen kan rekenen die met liefde verzorging brengen. Gelukkig de mens die handen mag ervaren die met liefde het kind thuis leiden, handen die begripvol de jeugd nabij zijn, zorgende handen in hospitaal en rusthuis. Gelukkig wie getroost wordt door tactvolle handen. Eigenlijk kan geen mens verder in het leven zonder tedere handen die bemoediging en nabijheid uitdrukken.

Heel ons leven zijn we aangewezen op de handen van anderen, van onze ouders, van vrienden, geliefden, verplegenden, brandweer, hulpverleners, verzorgers, dokters, bejaardenhelpers, en zoveel meer mensen met open handen. Zelfs bij het einde van ons leven hopen we op handen die nabij zullen zijn.

En ja, tot onze laatste dag zijn onze handen voorproef van Gods handen, waarin wij ons ten laatste mogen koesteren. Want in alles wat we met onze handen voor elkaar kunnen betekenen, geven we handen en voeten aan de liefde die onmisbaar is. En God is liefde. Maria's betekenis is juist dat ze bereid was handen en voeten te geven aan Gods liefde voor de mens en de wereld.

INFO: Bedevaartsoord O.-L.-Vrouw van Kerselare vzw, p.a. Edelareberg 42 • 9700 Oudenaarde

bedevaartsoord.kerselare@gmail.com Tel. 055 31 74 03 (18-20u.) • www.kerselare.be

VIERINGEN 2026

www.kerselare.be

voor het recentste overzicht van de vieringen zie www.kerselare.be

vrijdag 1 mei
08.00 Eucharistieviering
oud-leiding KSA Welden
10.00 Opening van de meimaand
eucharistieviering

zaterdag 2 mei
18.00 Eucharistieviering

zondag 3 mei
06.00 Opening noveen Eucharistieviering
08.00 Eucharistieviering
10.00 Eucharistieviering Ferm en Landelijke
Gilde Munte met het koor Jubilate
15.00 Gebedsdienst
17.30 Eucharistieviering

maandag 4 mei
06.00 Noveen Eucharistieviering

dinsdag 5 mei
06.00 Noveen Eucharistieviering
14.30 Eucharistieviering ziekenbedevaart

woensdag 6 mei
06.00 Noveen Eucharistieviering
19.00 Lange ommegang wandeling

donderdag 7 mei
06.00 Noveen Eucharistieviering
10.00 Kleine ommegang met eucharistieviering
OKRA Male (bij Brugge)

vrijdag 8 mei
06.00 Noveen Eucharistieviering
10.00 Eucharistieviering KBO Sint-Walburga
13.00 Gebedsdienst Bernarduscollege

zaterdag 9 mei
06.00 Noveen Eucharistieviering
08.30 Eucharistieviering
Beweging.net Asper
18.00 Eucharistieviering Hiloné De Smet-
Clementine De Clercq, dochter Nelly en
schoonzoon Frans Van Den Heede
met koor Gaudeamus Moorsele

zondag 10 mei
06.00 Noveen Eucharistieviering
08.00 Eucharistieviering
10.00 Eucharistieviering met koor van Melden
15.00 Gebedsdienst
17.30 Eucharistieviering

maandag 11 mei
06.00 Afsluiten noveen Eucharistieviering
20.00 Eucharistieviering Ferm en Landelijke
gilden regio Oudenaarde

dinsdag 12 mei
14.00 Gebedsdienst Vrije scholen Maarkedal

woensdag 13 mei
18.00 Eucharistieviering
20.00 Dankviering gevormden Parochie Oscar
Romero

donderdag 14 mei O.-L.-Heer Hemelvaart
08.00 Eucharistieviering
10.00 Eucharistieviering met Autowijding
15.00 Eucharistieviering met Autowijding
17.30 Eucharistieviering

vrijdag 15 mei
19.00 Eucharistieviering
parochie Kluisbergen - Maarkedal
met koor

zaterdag 16 mei
18.00 Eucharistieviering

zondag 17 mei
08.00 Eucharistieviering
Raak Huise met koor
10.00 Eucharistieviering met bloemenhulde
voor de gesneuvelden van beide wereld-
oorlogen met het koor van Melden
15.00 Gebedsdienst
17.30 Eucharistieviering

dinsdag 19 mei
15.00 Eucharistieviering
WZC Home Sint-Franciscus Kluisbergen
19.00 Gebedsdienst na scheiding

woensdag 20 mei
14.45 Eucharistieviering
WZC Vlaamse Ardennen Horebeke

donderdag 21 mei
14.30 Eucharistieviering
Samana Geraardsbergen-Oost
16.00 Eucharistieviering
OKRA regio Oudenaarde

vrijdag 22 mei
10.30 KBO Bevere
11.30 Gebedsdienst KBO Leupegem
14.30 Eucharistieviering
WZC Haagwinde Maarkedal
18.00 Eucharistieviering parochie Walburga,
kerkonthaal en zusters Bernardinnen
opgeluisterd door de Gregoriusgilde

zaterdag 23 mei
18.00 Eucharistieviering met het Tabitakoor

zondag 24 mei Pinksteren
08.00 Eucharistieviering
10.00 Eucharistieviering met koor van Melden
15.00 Gebedsdienst
17.30 Eucharistieviering

maandag 25 mei
9.30 Eucharistieviering Eine-Heurne-Mullem
15.00 Eucharistieviering OKRA Velzeke

donderdag 28 mei
10.30 Eucharistieviering SAMANA Sint-Niklaas

vrijdag 29 mei
19.00 Eucharistieviering H. Thomasparochie
Kruisem & Wortegem-Petegem

zaterdag 30 mei
9.00 Eucharistieviering Femma Bevere
18.00 Eucharistieviering

zondag 31 mei
08.00 Eucharistieviering RAAK Zingem
10.00 Eucharistieviering met koor van Melden
15.00 Gebedsdienst
17.30 Eucharistieviering
voor Pierre en Christiane Van Omme-
slaeghe-Baert en dochter Bernadette

dinsdag 2 juni
11.30 Gebedsdienst
zesde jaars Sint-Paulusschool campus
Sint-Jan Berghmans Avelgem

zondag 7 juni
17.30 Eucharistieviering

zondag 14 juni
17.30 Eucharistieviering

zondag 21 juni
17.30 Eucharistieviering

zondag 28 juni
17.30 Eucharistieviering

WEEKENDVIERINGEN MAAND MEI:

ZATERDAG OM 18.00 U. ZONDAG OM 8.00 - 10.00 EN 17.30 U.

zondag 5 juli
17.30 Eucharistieviering

zondag 12 juli
17.30 Eucharistieviering

zondag 19 juli
17.30 Eucharistieviering

zondag 26 juli
17.30 Eucharistieviering

zondag 2 augustus
17.30 Eucharistieviering

zondag 9 augustus
17.30 Eucharistieviering

zaterdag 15 augustus Maria-Tenhemelopneming
17.30 Eucharistieviering met Kinderzegen
met de confrérie van Halle

zondag 16 augustus
17.30 Eucharistieviering

zondag 23 augustus
17.30 Eucharistieviering

zondag 30 augustus
17.30 Eucharistieviering

zondag 6 september
17.30 Eucharistieviering

zondag 13 september
17.30 Eucharistieviering

zondag 20 september
17.30 Eucharistieviering

zondag 27 september
17.30 Eucharistieviering

DE GANSE ZOMER EUCHARISTIEVIERING OP ZONDAGAVOND IN KERSELARE

Vanaf zondag 3 mei
tot en met zondag 27 september 2026
zal de zondagavondviering van 17.30 u. in Kerselare
doorgaan en niet in de Sint-Walburgakerk.

LANGE OMMEGANGWANDELING

Langs unieke rustige wandelwegen met eindeloze
vergezichten over de Vlaamse Ardennen, staan 15
arduinen kapelletjes. Elk kapelletje stelt een van de
blijde, droeve of glorievolle mysteries van de rozen-
krans voor. De Lange Ommegang bedraagt +/- 3 km.

Op **woensdag 6 mei** willen wij met onze parochie en
samen met de leden van confrérie Onze-Lieve-Vrouw
van Halle deze prachtige wandeling maken.
We vertrekken **om 19.00 u.**
op het plein voor de kapel
van Kerselare.

We blijven bij ieder kapel-
letje even verpozen met een
passende tekst en gebed,
tussendoor genieten we van
het mooie landschap en van
elkaars gezelschap.

Iedereen van harte welkom,
zeker een aanrader!



GEDRAGEN door HANDEN

Gebedsmoment

iedere zondag om 15.00 u.
in de meimaand

Kapel Kerselare



We staan er niet altijd bij stil, maar onze handen
vertellen het verhaal van ons leven. Ze ondersteunen
ons van bij het begin, bieden troost zonder woorden
en reiken uit wanneer iemand ons nodig heeft.

In een wereld die vaak snel en digitaal voorbijraast,
blijft die eenvoudige menselijke aanraking van on-
schatbare waarde.

Wanneer iemand écht bij ons is, voelen we ons
gedragen — en dat geeft houvast en vertrouwen.
Ook Maria wist zich gedragen, door God en door de
mensen om haar heen.

Maar hoe ervaren wij dat vandaag? Wie of wat draagt
ons in momenten van onzekerheid? En hoe kunnen
wij zelf tot handen van hoop en nabijheid worden
voor anderen?

Vanuit die zoektocht naar verbondenheid nodigen we
je graag uit. Elke zondag in de maand mei om
15.00 u. in de kapel van Kerselare voor een eigen-
tijds gebedsmoment.

In een sfeer van rust en met muziek, woorden,
kaarslicht en gebed creëren we een plek waar je mag
verstillen, uitademen en nieuwe inspiratie vinden.

Iedereen is welkom — om te ontvangen, om te
delen, of gewoon om even gedragen te worden.

ZIEKENBEDEVAART

De ziekenbedevaart gaat door op **dinsdag 5 mei
2026 om 14.30 in de kapel van Kerselare.**

Tijdens deze viering kan elke zieke die het wenst
zich door een priester laten zalven met de zieken-
zalving. Dit sacrament geeft sterkte en moed om
groeibare ongemakken in verbondenheid met Jezus
te dragen. Voor wie het al meemaakte een fijne
ervaring.

Daarna verwennen we alle deelnemers aan de
viering met een koffietafel in de parochiezaal van
Leupegem. Een ideale gelegenheid voor een gezell-
ige babbel samen met vrienden en bekenden.

Inschrijven is noodzakelijk.

Alle info vind je op www.parochie-oudenaarde.be.