

Weekend voor Alleengaanden

11-12-13 oktober 2019



'foto genomen van een kindertekening in Theresienstadt'.

**Verbinden, verbindingen maken,
met jezelf, met medemensen, met God,
met de natuur, kun jij het?**

Zo belangrijk in het leven!

en als de verbinding verbroken



Priorij Bethanië

System 8 8210 Loppem

050 40 68 30

www.priorijbethanie.be

Een initiatief van de Openhartbeweging (msc-leken)

Inschrijving en informatie:



www.openhartbeweging.be

Deelnameprijs: € 103

te storten op BE93 7340 2416 8567 KREDBEBB

Inlichtingen: Martine Sanders

Van Hollebeke Christa

0476 33 85 95

0475 90 38 49

sandersmartine10@gmail.com

christa.vhbk@gmail.com

Aankomst : vrijdag vanaf **18.00 uur**.

19 uur : We lunchen samen met meegebrachte lunch.

Koffie en thee worden aangeboden.

We beginnen graag om 20 u. **Einde**: zondag rond 16.30 u.

Max. aantal deelnemers: 16. Iedereen van harte welkom.

Bereid zijn in groep te delen. In een hartelijke sfeer. Je mag zijn wie je geworden bent. Met Jezus als inspiratiebron...**verder gaan**.

Weekend voor Alleengaanden

11-12-13 oktober 2019



'foto genomen van een kindertekening in Theresienstadt'.

**Verbinden, verbindingen maken,
met jezelf, met medemensen, met God,
met de natuur, kun jij het?**

Zo belangrijk in het leven!

en als de verbinding verbroken



Priorij Bethanië

Sysen 8 8210 Loppem

050 40 68 30

www.priorijbethanie.be

Een initiatief van de Openhartbeweging (msc-leken)

Inschrijving en informatie:



www.openhartbeweging.be

Deelnameprijs: € 103

te storten op BE93 7340 2416 8567 KREDBEBB

Inlichtingen: Martine Sanders

Van Hollebeke Christa

0476 33 85 95

0475 90 38 49

sandersmartine10@gmail.com

christa.vhbk@gmail.com

Aankomst : vrijdag vanaf 18.00 uur.

19 uur : We lunchen samen met meegebrachte lunch.

Koffie en thee worden aangeboden.

We beginnen graag om 20 u. **Einde:** zondag rond 16.30 u.

Max. aantal deelnemers: 16. Iedereen van harte welkom.

Bereid zijn in groep te delen. In een hartelijke sfeer. Je mag zijn

wie je geworden bent. Met Jezus als inspiratiebron...**verder gaan.**