



DE TOEKOMST BEGINT NU...

Beste lezers, goede vrienden,

Wanneer je deze Nieuwsbrief leest zitten we volop in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. We noemen deze tijd ook wel de 'Vijftigdagentijd', naar analogie met de 'Veertigdagentijd' die als de vasten ons voorbereidt op Pasen. Deze 'Vijftigdagentijd' wordt ook wel eens de geboortetijd van de Kerk genoemd. In de zondagsvieringen lezen we uit het boek van 'de handelingen van de apostelen'. Misschien kunnen we het boek beter noemen: 'de handelingen van de apostelen door de heilige Geest'. Want na het Paasfeest en de verrijzenis van Jezus hebben de apostelen met passie getuigenis afgelegd van de Blijde Boodschap die Jezus met zijn leven bracht. Jezus' dood ervaren ze niet als een eindpunt. Veeleer is het een dubbelpunt: Zijn verhaal gaat verder in en door mensen die in woord en daad van Zijn Liefde blijven getuigen.

Getuigen... Een hele opdracht!

We lezen het in de verhalen hoe de apostelen ook maar mensen zijn. Het is met vallen en opstaan dat ze met hun leven getuigen van Jezus. Soms staan ze in vuur en vlam voor die goede boodschap. Andere momenten zinkt de moed hen in de schoenen. Waarom zou ik nog van Hem getuigen? En, de wind zit hen ook vaak tegen. Ze hebben af te rekenen met onbegrip van hun tijdgenoten. De meesten willen alles bij het oude laten. Het was goed zo, we voelden ons comfortabel. Waarom moet die bezieling van Jezus, een blijde boodschap dan nog wel, alles veranderen en vernieuwen? Veel vragen en onzekerheden, veel onbegrip en niet gestoord willen worden. Het was toen zo en het is vandaag nog zo. Maar net zoals toen blijft er vandaag, in onze sterk veranderende tijd, één iets overeind: het is de Liefde van het begin, Jezus' Liefde. Dat vuur van het begin blijft mensen tot op vandaag bewegen om de Goede Boodschap van het evangelie te delen met deze wereld. Een hele opdracht!

Een missionaire Kerk, NU!

Wat de toekomst voor de kerk ons brengt weten we niet en kunnen we eveneens moeilijk voorspellen. Plannen kunnen we maken, dromen kunnen we bespreken, zoals het verhaal van de knooppunten in ons bisdom. In de heel nabije toekomst gaan in ons bisdom een aantal knooppunten opgericht worden. Het gaan plaatsen zijn van waaruit alles wordt aangeboden wat een christen nodig heeft om een gelovig leven vorm te geven. Knooppunten gaan als een missiepost worden. Mensen gaan er een thuis vinden, tochtgenoten vinden en de kostbare schat van het geloof ontdekken. Vanuit een knooppunt kan die schat dan op verschillende manieren doorgegeven worden. Precies deze oefening begint NU! Onze pastorale eenheden mogen plaatsen zijn waar het geloofd geleefd en gedeeld wordt, waar die kostbare schat wordt doorgegeven en waar mensen ervan kunnen proeven. Dat is de opdracht van een missionaire kerk vandaag, in deze tijd zoals die is. Op deze zending willen wij ons pastorale werk richten. Dat is zo anders dan een 'pastoraal van reproductie'. We hoeven geen strategieën of trucs te vinden om het vroegere in een nieuw en aantrekkelijk kleedje te steken. Ooit raakt dat kleedje toch weer uit de mode! Mode en trends wisselen nu eenmaal vlug. Wat tijdloos is, is de boodschap van het geloof: je bent geliefd door God en Jezus' Geest bezielt je om die Liefde te leven en te delen met elkaar. Dit is onze missie en zending. Mensen op onze weg mogen daarin delen. Daar willen we vandaag, NU, werk van maken! Zo wordt ons verhaal: de handelingen van de gelovigen uit Fratelli Tutti door de heilige Geest.

Fratelli Tutti, broeders en zusters

De mooie naam van onze pastorale eenheid zegt ons duidelijk wat ons pastoraal programma en plan is. We zijn samen broeders en zusters in Jezus' naam. Hij verbindt ons van harte met elkaar, en niet onze kerktorens, onze vereniging of club, onze plannen of strategieën. Alleen waar de openheid er is om 'SAMEN' op weg te gaan en elkaar te ontmoeten, daar kan de vreugde van het geloof groeien. Bij zijn bezoek in maart laatstleden aan het team van de pastorale eenheid, heeft vicaris Bart Lagrange dit woordje 'SAMEN' uit ons programma aangestipt. Hij ziet het, net als wij, als een uitdaging om er blijvend werk van te maken. Alleen 'SAMEN' gaan we onze kerkgemeenschap vandaag en morgen een lichtegezicht geven. Ik ben dan ook heel dankbaar om samen met het team deze verantwoordelijkheid op te nemen. Als team zijn we geen feestcomité dat allerlei acties op het getouw wil zetten. Onze eerste opdracht is om samen, vanuit het evangelie, ruimte te geven aan mensen om het geloof te kunnen beleven en voeden. Die beleving en voeding gebeurt al in onze teamvergaderingen. Daar is ruimte voor dialoog en overleg, om te leren van elkaar doorheen verschillen die er zijn. Vrijmoedig kunnen vreugden en zorgen er gedeeld worden met elkaar. De neuzen raken ongedwongen in dezelfde richting. De richting van het evangelie. En de keuzes die het team maakt zijn geen opgelegde dictaten. Ze zijn een uitnodiging om mee te stappen in het boeiende geloofsverhaal. Jawel, een uitnodiging... Je kan van harte meestappen in het verhaal, je kan eigennuttig achterblijven... Samen op weg gaan is ongetwijfeld vruchtbaar en deugddoende.

Tot slot nog een tip.

Je merkt het, kerk zijn vandaag is groeien naar een missionaire kerk waar die kostbare schat van het geloof doorgegeven wordt. Dit is in deze tijd zeker een uitdaging. Wanneer je eens het Bijbelboek van de handelingen van de apostelen ter hand neemt en leest, ga je ongetwijfeld bemoedigd worden in deze zending. Toen en vandaag liggen heel dicht bij elkaar. Het verhaal van Jezus' apostelen mag ook het onze worden. We mogen erin meegaan, samengroeiend naar een missionaire kerk. Alvast veel goede moed en dank om het samen op weg gaan.

Met broederlijke groeten,
Deken Johan

Volgend werkjaar wordt in de pastorale eenheid een nieuw **Leerhuis** aangeboden.

In het Leerhuis komen we gedurende het jaar een maandelijks samen om te denken en te werken rond een Bijbelverhaal.

Voor het nieuwe Leerhuis staan 'De handelingen van de apostelen' op het programma. Misschien is dat iets voor jou?

Later volgt meer concrete info hierrond.

SAVE THE DATE



Zondag 11 oktober 2026

SAMEN starten
en de zondag vieren in het
DECANAAT MENEN

10.30 uur
Vreugdevolle eucharistieviering
Basiliek Dadizele



Dit is de enige zondagsviering in heel het decanaat Menen!

12 uur
Ontmoetingsmoment
met frietjes en een drankje
in *PC Den Ommeganck*

VRIJWILLIGERS, DANK JE WEL!

ONTMOETINGSVOND

WAAR? + ST.-DIONYSIUSKERK IN GELUWE

WANNEER? + VRIJDAG 12 JUNI 2026 OM 19 UUR

WAT? + MOMENT VAN GEBED & BEZINNING
+ WIM CORBEEL VERTELT
UIT 'HET DOLLE DAGBOEK'
+ ONTMOETING MET BROODJES & DRANKJES

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

**INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK TEGEN 5 JUNI
VOOR ONTMOETING MET BROODJES EN DRANKJES!**

PAROCHIEASSISTENTE.MENEN@TELENET.BE

SDM.MENEN@SKYNET.BE

OP EEN DAG KOMT WIM CORBEEL DOOR ZIJN BEROEP ALS PAROCHIE ASSISTENT TERECHT IN DE WONDERLIJKE,
HILARISCHE EN UNIEKE WERELD VAN ONZE LIEVE VROUW TER PANNENKOEK,
EEN PASTORALE EENHEID IN HET OOSTEN VAN BRUSSEL.
HIJ HEEFT GEEN IDEE VAN DE AVONTUREN DIE HEM TE WACHTEN STAAN...



LITURGISCHE VIERINGEN IN DE PASTORALE EENHEID



Liturgische vieringen voor mei en juni 2026

Zaterdag 2 mei:

St.-Vedastuskerk Menen
10.30 uur: Vormselviering.

St.-Medarduskerk Wervik
17.30 uur: Eucharistieviering.

Zondag 3 mei:

St.-Vedastuskerk Menen
10.30 uur: Vormselviering.

Dinsdag 5 mei:

St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Woensdag 6 mei:

St.-Vedastuskerk Menen
18 uur: Eucharistieviering.

Donderdag 7 mei:

St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Vrijdag 8 mei:

St.-Dionysiuskerk Geluwe
19 uur: Eucharistieviering met de Geestelijke Familie van het Werk, gevolgd door aanbidding en kans tot biechtgelegenheid.

Zaterdag 9 mei:

St.-Dionysiuskerk Geluwe
16.00 uur: Doopsel van Decruyenaere Millie, Lameck Ophélie & Desfrennes Point Lou
17.30 uur: Eucharistieviering

Zondag 10 mei: 6^{de} zondag van Pasen.

St.-Vedastuskerk Menen
10.30 uur: Eucharistieviering.
11.30 uur: Doopviering van Callewaert Clara & Kwibuka Keyla Abigail

Dinsdag 12 mei:

St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Woensdag 13 mei:

19 uur: Eucharistieviering voor de vruchten der aarde. Deze viering gaat door bij Geert & An Demyttenaere-Vervenne, Bruggestraat 632 te Menen.

Donderdag 14 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart.

St.-Vedastuskerk Menen
10.30 uur: Eucharistieviering.

St.-Dionysiuskerk Geluwe
10.30 uur: Eucharistieviering ter gelegenheid van Rerum Novarum. Deze viering gebeurt in samenwerking met Beweging.net Wervik-Geluwe.

Vrijdag 15 mei:

St.-Dionysiuskerk Geluwe:
11.00 uur: doopviering van 1 kindje

Zaterdag 16 mei:

St.-Janskerk Menen:
17 uur: Eerste Communieviering voor Futura en Binnenhof.

St.-Medarduskerk Wervik
17.30 uur: Eucharistieviering.

Heilig Hartkerk Wervik:
16 uur: Gebedsviering bij het begin van Ritanoveen.

Zondag 17 mei: 7^{de} zondag van Pasen.

St.-Vedastuskerk Menen
10.30 uur: Eucharistieviering – Eerste Communieviering VLAM en St.-Jorisschool.

Heilig Hartkerk Wervik:
16 uur: Eucharistieviering Ritanoveen.

Maandag 18 mei:

Heilig Hartkerk Wervik:
16 uur: Eucharistieviering Ritanoveen.

Dinsdag 19 mei:

St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Heilig Hartkerk Wervik:
16 uur: Gebedsviering Ritanoveen.

Woensdag 20 mei:

Heilig Hartkerk Wervik:
16 uur: Eucharistieviering Ritanoveen.

St.-Vedastuskerk Menen
18 uur: Eucharistieviering.

Donderdag 21 mei:

Heilig Hartkerk Wervik:
16 uur: Eucharistieviering Ritanoveen.

Vrijdag 22 mei: Feestdag van de heilige Rita.

Heilig Hartkerk Wervik:
9 uur: Eucharistieviering Ritanoveen.
16 uur: Eucharistieviering Ritanoveen.
In beide eucharistievieringen worden rozen gezegend.

Zaterdag 23 mei:

Heilig Hartkerk Wervik:
16 uur: Gebedsviering Ritanoveen.

Zondag 24 mei: Pinksteren.

St.-Vedastuskerk Menen
10.30 uur: Eucharistieviering.
11.30 uur: Doopviering

Heilig Hartkerk Wervik:
16 uur: Eucharistieviering bij het einde van de Ritanoveen.

St.-Medardus Wervik
10.30 uur: Eucharistieviering

Maandag 25 mei:

St.-Vedastuskerk Menen
11 uur: Doopviering van Defrancq Henri

Dinsdag 26 mei:

St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Woensdag 27 mei:

St.-Vedastuskerk Menen
18 uur: Eucharistieviering.

Donderdag 28 mei:

Heilig Hartkerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Zaterdag 30 mei:

St.-Janskerk Menen:

17 uur: Eerste Communieviering Bulo Blydhove en Blydhove.

St.-Medarduskerk Wervik

17.30 uur: Eucharistieviering.

Zondag 31 mei: Heilige Drie-eenheid.

St.-Vedastuskerk Menen

10.30 uur: Eucharistieviering – Eerste Communieviering De Kleine Prins en St.-Jansschool.

St.-Dionysiuskerk Geluwe

14.45 uur: Eucharistieviering bij de herdenking van de slag om Geluwe, vanwege Stadsbestuur Wervik.

Dinsdag 2 juni:

St.-Medarduskerk Wervik

18 uur: Eucharistieviering.

Woensdag 3 juni:

St.-Vedastuskerk Menen

18 uur: Eucharistieviering.

Donderdag 4 juni: Sacramentsdag.

Heilig Hartkerk Wervik

18 uur: Eucharistieviering.

Vrijdag 5 juni:

St.-Dionysiuskerk Geluwe

19 uur: Eucharistieviering met de Geestelijke Familie van het Werk, gevolgd door aanbidding en kans tot biechtgelegenheid.

Zaterdag 6 juni:

St.-Dionysiuskerk Wervik

14 uur: Eucharistieviering – Eerste Communieviering De Graankorrel Kruiseke

16 uur: Eucharistieviering – Eerste Communieviering De Graankorrel Geluwe

Zondag 7 juni: 10^{de} zondag door het jaar.

St.-Vedastuskerk Menen

10.30 uur: Eucharistieviering + doop.

St.-Medarduskerk Wervik

10.30 uur: Eucharistieviering – Eerste Communieviering De Graankorrel Wervik en Futura.

Dinsdag 9 juni:

St.-Medarduskerk Wervik

18 uur: Eucharistieviering.

Woensdag 10 juni:

St.-Vedastuskerk Menen

18 uur: Eucharistieviering.

Donderdag 11 juni:

Heilig Hartkerk Wervik

18 uur: Eucharistieviering.

Zaterdag 13 juni:

St.-Dionysiuskerk Geluwe

16.00 uur: Doopviering van Platteeuw Nolan en kindje van de familie Vanwalleghem - Claerhout

17.30 uur: Eucharistieviering.

Zondag 14 juni: 11^{de} zondag door het jaar.

St.-Vedastuskerk Menen

10.30 uur: Eucharistieviering.

11.30 uur: Doopviering

Dinsdag 16 juni:

St.-Medarduskerk Wervik

18 uur: Eucharistieviering.

Woensdag 17 juni:

St.-Vedastuskerk Menen

18 uur: Eucharistieviering.

Donderdag 18 juni:

Heilig Hartkerk Wervik

18 uur: Eucharistieviering.

Zaterdag 20 juni:

St.-Jozefskerk Wervik

13 uur: Huwelijksviering voor Jordy Lucas en Melanie Caron.

16uur: Doopviering van Vande Woestyne Georges & Lucas Soraya

St.-Medarduskerk Wervik.

17.30 uur: Eucharistieviering:

wij gedenken de overledenen van de families Bouckenooghe - Deroulez, Deroulez - Behey

Zondag 21 juni: 12^{de} zondag door het jaar.

St.-Vedastuskerk Menen

10.30 uur: Eucharistieviering.

Dinsdag 23 juni:

St.-Medarduskerk Wervik

18 uur: Eucharistieviering.

Woensdag 24 juni: Geboorte van Johannes de Doper.

GEEN Eucharistieviering.

Donderdag 25 juni:

Heilig Hartkerk Wervik

18 uur: Eucharistieviering.

Vrijdag 26 juni:

St.-Jozefskerk Menen

14 uur: Huwelijksviering voor Derdeyn Kevin en Laurette Leroy.

Zaterdag 27 juni:

St.-Vedastuskerk Menen

14 uur tot 16 uur: Kinderzegen ter gelegenheid van het St.-Jansfeest.

St.-Dionysiuskerk Geluwe

17.30 uur: Eucharistieviering.

Wij gedenken overleden familie (GO).

Zondag 28 juni: 13^{de} zondag door het jaar.

St.-Vedastuskerk Menen

10.30 uur: Eucharistieviering.

11.30 uur: doopviering van Ghyselinc Lio

Dinsdag 30 juni:

St.-Medarduskerk Wervik

18 uur: Eucharistieviering.

Woensdag 1 juli:

St.-Vedastuskerk Menen
18 uur: Eucharistieviering.

Donderdag 2 juli:

Heilig Hartkerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Vrijdag 3 juli:

St.-Dionysiuskerk Geluwe
19 uur: Eucharistieviering met de Geestelijke Familie van het Werk, gevolgd door aanbidding en kans tot biechtgelegenheid.

Zaterdag 4 juli:

St.-Medarduskerk Wervik.
17.30 uur: Eucharistieviering met doop van Demuynck Timeo.

Zondag 5 juli: 14^{de} zondag door het jaar.

St.-Vedastuskerk Menen
10.30 uur: Eucharistieviering + doop.

Dinsdag 7 juli:

St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Woensdag 8 juli:

St.-Vedastuskerk Menen
18 uur: Eucharistieviering.

Donderdag 9 juli:

Heilig Hartkerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

WEEKEND VAN 11 en 12 JULI 2026**GAPERSFEESTEN IN GELUWE**

Dit weekend zijn er geen vieringen in de St.-Dionysiuskerk!

Zaterdag 11 juli:

St.-Medarduskerk Wervik.
16.00 uur: doopviering
17.30 uur: Eucharistieviering.

Zondag 12 juli: 15^{de} zondag door het jaar.

St.-Vedastuskerk Menen
10.30 uur: Eucharistieviering.
11.30 uur: doopviering van Duda Arthas



Daar is de lente, daar is de zon maar daar komt ook de EXAMENKOORTS

Naar school gaan, leren, studeren, ... we hebben het allemaal meegemaakt en wie achter ons komt maakt het nog steeds mee.

Een pak leerstof moeten verwerken en tonen dat je het begrijpt, het is een opdracht waar veel jongeren tegenop zien.

Verplicht aan dienen bureau moeten zitten terwijl het buiten mooi weer is...

Toch maar een boek openslaan terwijl er een belangrijke sportwedstrijd wordt uitgezonden...

Wat kan het leven van een student toch hard zijn. 😊



Ga ik het wel kunnen? Ga ik wel genoeg gedaan hebben tijdens het schooljaar om nu met een gerust geweten de zware weken aan te kunnen?

Ga ik ... 100 vragen die de studenten zich wellicht stellen maar we mogen de ouders, het gezin niet vergeten. Ook zij worden op de proef gesteld.

De ouders willen vaak hun studenten extra in de watten leggen door hun lievelingseten klaar te maken of een extra snack te voorzien enz.

Maar ook voor hen is het stresserend om te wachten op de resultaten.

Gaat mijn zoon of dochter geslaagd zijn? Mogen ze een volgend jaar aanvatten?

Welke keuzes gaan ze maken bij afstuderen of nieuwe studiekeuzes die gemaakt moeten worden.

Allemaal vragen die logisch zijn want elke ouder wil het beste voor zijn/haar kinderen toch.

Vandaar dat wij vanuit onze pastorale eenheid hen allen een hart onder de riem willen steken en hen bemoedigen met ons gebed,

de blokkaars die weer tevoorschijn zal komen en een gebedskaartje voor wie thuis wil bidden.

Hopelijk blijft op die manier de 'koorts' onder controle en geraakt niemand oververhit.

Annemie Declercq

Rooms-Katholieke uitvaart met gebedsdienst

Een tijdje geleden kreeg ik de vraag van iemand of ik eens een artikeltje kon schrijven over 'Een uitvaart met gebedsdienst' omdat veel mensen gewoon niet weten wat het verschil is met 'Een uitvaart met eucharistie'

Een Rooms-Katholieke uitvaart met gebedsdienst is een betekenisvolle viering waarin afscheid wordt genomen van een overledene.

Deze vorm van afscheid nemen is sterk gelijklopend met een eucharistieviering,

Er wordt echter géén Groot Dankgebed gebeden er is géén consecratie en dus ook géén communie.

Er wordt wel een misintentie gedaan voor de overledene tijdens de eucharistie of in het weekend.

Daar is de familie al dan niet bij aanwezig.

Hoe ziet het verloop er dan uit:

1. Opening van de dienst: Intredelied, gevolgd door kruisteken, genadegroet en verwelkoming.

2. De schuldbede en openingsgebed worden gebeden.

3. Lezingen: Er wordt een tekst uit het Oude Testament gelezen, gevolgd door een lied of psalm en dan volgt het Evangelie.

4. Overweging en persoonlijke woorden

De voorganger houdt een korte overweging waarin het leven van de overledene wordt verbonden met de christelijke boodschap. Soms krijgen familieleden of vrienden de gelegenheid om een persoonlijk woord te spreken, wat de dienst een intiem karakter geeft.

5. Voorbede en stilte

6. De Absouten: Hierbij wordt de overledene besprenkeld met wijwater en wordt ook bewierookt.

7. Afsluitend moment.



Na de gebedsdienst volgt de begrafenis of crematie.

Je merkt dat een uitvaart met gebedsdienst dus wel degelijk een volwaardige katholieke viering is die ook in de kerk plaatsvindt.

Een paar dingen die veel mensen niet weten zijn het volgende:

- Je kan zelf op voorhand laten vastleggen hoe je uitvaart er moet uitzien. Je kan dat schriftelijk voorbereiden en thuis bewaren en je geliefden daarvan op de hoogte brengen.

- Je kan het ook laten vastleggen in het gemeentehuis. Daar ga je naar de dienst 'Bevolking' en je zegt dat je je uitvaart wilt vastleggen. Je krijgt een document waarop je kan invullen wie de begrafenisondernemer moet zijn, in welke kerk je wilt dat de uitvaart plaats vindt, hoe de dienst moet verlopen, of je een uitvaartdienst wilt met kist of urne, met eucharistie of gebedsdienst, welke muziek je wilt, Kortom, je kan al je wensen daarop kenbaar maken.

Dat wordt ondertekend door jezelf en ook door de beambte van het gemeentehuis. Er wordt een stempel en datum opgezet en dan is dat rechtsgeldig. Dan MOETEN de nabestaanden zich daaraan houden.

- Je kan ook niets doen en dan zijn het de nabestaanden die gaan bespreken hoe de uitvaart er zal uitzien.

Ik hoop hiermee wat meer inzicht gegeven te hebben over 'Uitvaart met gebedsdienst'.

Annemie Declercq

Solidariteitsmaal voor Broederlijk Delen van 14 maart 2026



Broederlijk Delen
TOT IEDEREEN MEE IS



HET IS NU TIJD VOOR ACTIE!

Campagne Broederlijk Delen 2026

Solidariteitsmaaltijd VTI Mene 14 maart 2026

14 maart was niet echt een lentedag, eerder druilerig. Maar in VTI Mene stond alles klaar en waren de vele vrijwilligers paraat om de groep mensen te ontvangen die trouw aanschoven voor het solidariteitsmaal, dat elk jaar in de vastenperiode georganiseerd wordt, ten voordele van de projecten van Broederlijk Delen Vlaanderen waar Mene z'n steun aan verleent.

De voornaamste projecten en thema's in 2025-2026 zijn:

Recht op voedsel en duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen: Ondersteuning van familiale landbouw en bescherming van grond.

Mensenrechten en vrede: opkomen voor rechten en acties tegen mensenrechtenschendingen.

Strijd tegen schadelijke pesticiden: Campagne tegen de export van schadelijke pesticiden uit Europa.

Specifieke regio-projecten: bijvoorbeeld in Bolivia (journalistiek), Guatemala (gelijke rechten), Congo (landbouw en jeugd) en Palestina.

Systemische verandering: werken aan dekolonisatie, herverdeling van macht en het dichten van de kloof tussen arm en rijk.

De Broederlijk Delen-vastenactie 2026 richt zich op rechtvaardigheid en steunt concrete projecten in het Zuiden (Andes, Centraal-Amerika, Sahel, Grote Meren, Israël/Palestina) en in België. Het focust op de 25%-revolutie, waarbij men streeft naar eerlijke verdeling en duurzame landbouw, en biedt steun aan boeren en gemeenschappen.

Bolivia: Steun aan lokale gemeenschappen en projecten zoals het bieden van beschermende kledij voor milieubrigades tegen brand en overstroming.

Congo: Initiatieven via CONAPAC voor familiale landbouw, bescherming van bosconcessies en jongeren die samenwerken om grond te verwerven.

Guatemala: Projecten die strijden voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

Oeganda: Herstel van land dat vervuild is door pesticidengebruik (10 are).

Israël/Palestina: Acties gericht op het publiek maken van kindgetuigenissen over onrecht, in samenwerking met DCI-Palestine.

België: "Dwars door de Boerenbuiten"-evenementen die lokale bioboeren en duurzame initiatieven steunen.

Volgens wetenschappelijke studies heb je dus 25% van de bevolking nodig om een systeem te veranderen. Het is de kritische massa die de wereld doet kantelen. Door er samen voor te kiezen om te delen en herverdelen maken we de 25% waar.

We hadden beloofd om MEE TE DOEN en we deden mee!

Deken Johan sprak alle aanwezigen toe en omschreef kort samengevat de projecten van 2026 (hierboven vermeld).

We mochten veel bekenden verwelkomen, maar ook nieuwkomers, zelfs de jeugd was vertegenwoordigd.

Alles verliep vlot: geen friteuse die het liet afweten, de friturist van dienst deed het prima! De kipfilet smaakte heerlijk en de drankjes deden deugd.

Veel handen maken licht werk, al was het werk niet zó licht. De talrijke vrijwilligers, jong en minder jong zullen het achteraf wel gevoeld hebben in de benen als alles proper opgeruimd was.

Iedereen was content bij dit weerzien- en dit deed ook echt deugd. Er werd heel veel nieuws uitgewisseld, niet altijd om vrolijk van te worden, maar het was een warme samenkomst.

We weten het al jaren... op de Menenaars kun je rekenen.

Met hartelijk dank aan de vele helpende handen en de trouwe deelnemers. Elke bijdrage voor het welzijn van onze medemensen dichtbij of veraf... wordt gewaardeerd.

De opbrengst van dit solidariteitsmaal zal later meegedeeld worden, als het financieel verslag klaar is.

DOOR HET DOOPSEL WERDEN DEZE KINDEREN OPGENOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN.

Werden gedoopt in maart en april 2026.

Delbaere Lias, zoontje van Delbaere Kenny en Vannoorden Liesl
Sirène Missiaenstraat 16, Menen

Remmery Julia, dochtertje van Steelandt Timothy en Henri Elke
Vagevuurstraat 15, Wervik

Verstraete Rosa-Lina, dochtertje van Verstraete Sander en Dekimpe Delphine
Jeruzalemstraat 6, Wervik

De Langhe Jayelle, dochtertje van De Langhe Jari en Devos Lisa
St.-Jansstraat 32, Wervik

Dezutter Nora, dochtertje van Dezutter Pieter en Verschoot Justine
Ieperstraat 181, Menen

Delrue Tilouan en Soan, zoontjes van Delrue Johny en Lepoivre Maïte
Veurnestraat 12, Menen

Declercq Marilou en Cyriel, dochterje en zoontje van Declercq Glenn en Van Belle Charlotte
Bruggestraat 460, Menen

Moeyaert Liam, zoontje van Moeyaert Raoul en Moeyaert Jovely
Graaf van Vlaanderenstraat 12, Menen

Dieryckx Brent, zoontje van Dierickx Hein en Staessens Sharifa
Groenesprietstraat 46, Geluwe

Neve Massimo, zoontje van Neve Detlev en Forest Davina
Stroomkemolen 11, Geluwe

Ghestem Théo en Nina, zoontje en dochtertje van Ghestem Thomas en Vandekerckhove Phaedra
Toekomststraat 3, Wervik



IN LIEFDE GEDENKEN WE ONZE OVERLEDENEN

Overledenen maart & april 2026

Debeuf Suzanne (84 jaar), weduwe van Gobert André

Wattel René (91 jaar), echtgenoot van Van Hooghe Yvette

Rouseel Joseph (84 jaar), echtgenoot van Ghekiere Roos

Stragier Nicole (90 jaar) weduwe van Blomme Omer

Basyn Godelieve (86 jaar) weduwe van Boval Luc

Hoornaert Jacques (85 jaar) echtgenoot van Bostyn Rosa

Deryckere Gilbert (90 jaar) echtgenoot van Carton Claudine

Lefebvre Remi (87 jaar) echtgenoot van Vlaeminck Erna

Lemahieu Simonne (94 jaar)

Vande Walle Chantal (71 jaar)

Vandersyppe Marie-Jozef (71 jaar), weduwe van Puype Christian

D'Hulster Rosa (96 jaar) echtgenote van Casier Lucien

D'Almagne Andréa (91 jaar) echtgenote van Brulez Louis

Seys Edgard (87 jaar), echtgenoot van Vandecasteele Rolande



Woord van dank aan de vormselbegeleiders

Drukke tijden breken altijd aan in de vasten. We hebben ons klaargemaakt om die weg met Christus te gaan tot aan en voorbij de dood en we wilden mooie, deugddoende, sprekende vieringen.

Daar zijn we volgens mij wel in geslaagd als ik de klanken her en der mocht beluisteren.

Maar niet alleen de Goede Week en Pasen kregen de volle aandacht, op 3 verschillende plaatsen in onze Pastorale Eenheid werden ook de vormselvieringen voorbereid.

Ruim 190 vormelingen begeleiden op weg naar het vormsel is niet vanzelfsprekend.

We willen de jongeren iets meegeven en daarvoor zijn een aantal vormselbegeleiders bereid gevonden om in een paar bijeenkomsten, de essentie van het vormsel mee te geven en de jongeren kennis te laten maken met de gaven van de Geest.

De Vormselbegeleiders zetten zich op die momenten gratis en belangeloos in. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend op vandaag. Maar toch willen ze vanuit hun eigen geloof, een bron van inspiratie zijn voor de jong-volwassenen die voor belangrijke keuzes staan.

Die weg samen bewandelen is boeiend en soms ook verrassend en jammer genoeg ook wel eens een beetje frustrerend maar dat is het leven ook denk ik dan maar.

Positief kijken en vooruit kijken is en blijft nog steeds de boodschap.

We hebben met alle vormselbegeleiders zaadjes geplant,

het is nu aan de vormelingen of ze er iets mee gaan doen of niet.

In ieder geval: voor de vele inspanningen van alle vormselbegeleiders: een oprechte DANK JE, DANK JE, DANK JE WEL!

Annemie Declercq





Samen onderweg, tocht van vrede

Pinkstermaandag 25 mei 2026

Vertrek: OC Concorde
Pollinkhovestraat - Pollinkhove

Aankomst:
Lourdesgrot - Westvleteren

Picknick:
OC De Bampoele Krombeke
i.s.m. De Lovie



*9 km / 17 km



40 km



Romy getuigt van vrede!
@Romykersten19



*NIEUW VOOR GEZINNEN - Korte boswandeling met spelplezier & opdrachtjes - Betoverende show

Deelname: 10 euro p.p. - kinderen-5 jaar: gratis

Check onze website kerknet.be/organisatie/ccv-brugge

Inschrijven voor 13 mei: scan deze QR-code





foto Nathalie Sensen

Terugblik optreden Sinjakoor
zaterdag 25 april 2026.

'Ik wil de wereld zien'

Contact:

Decanaal secretariaat Kerkomtrek 13, 8930 Menen.
sdm.menen@skynet.be
056/51.14.32

www.kerknet.be/organisatie/pe-fratelli-tutti-menen-wervik
pefratellitutti@gmail.com