

## **GEBED EERSTE DINSDAG SINT-ANTONIUSNOVEEN**

God onze Vader,  
Door de heilige Antonius van Padua  
leren we U kennen als onze liefdevolle Vader.  
Wij danken U  
omdat Gij in hem duidelijk hebt gemaakt  
wat het betekent een kind van God te zijn  
en te leven als kind van de Vader.  
Op zijn voorspraak vragen wij  
dat wij beter inzien hoe alles wat wij doen zin en betekenis heeft,  
wanneer wij het doen in het besef  
dat er iemand is die ons liefheeft.  
Ons leven verloopt nooit in eenzaamheid  
omdat Gij, God, er altijd zijt voor ons.  
Wij danken U voor de heilige Antonius,  
voor zijn geloof en zijn liefde voor U.  
Ook wij geloven en hebben onze naaste lief,  
maar help ons dit beter te doen elke dag opnieuw.  
Wij vragen U dat door Christus onze Heer.  
*Amen.*