

Persoonlijk gebed om verzoening IN DE HANDEN VAN DE VADER



De weg van bekering die we tijdens de veertigdagentijd trachten te gaan vindt gewoonlijk zijn hoogtepunt in de viering van het sacrament van de verzoening, tegen het einde van de veertigdagentijd. Nu dit onmogelijk is kunnen we ons hart wel openen voor Gods Woord, en biddend ons leven in de handen van de Vader leggen.

Voorzie een rustige plek. Plaats een kruis(beeld) of Christus-icoon op een zichtbare plaats samen met een brandende kaars. Maak het even stil vooraf en nadien.

Als er in de buurt waar je woont een kerkgebouw open is, kan je naar daar gaan voor dit gebedsmoment. Zoek dan een plaatsje in de buurt van een kruisbeeld.

TER INLEIDING

Op onze weg naar Pasen vallen we even stil bij het kruis,
symbool van ons geloof,
omdat we geloven dat Gods liefde tot het uiterste zich dáár heeft getoond.
Het kruis is de plaats
waar Jezus bidt om vergeving voor allen die Gods liefde afwijzen.
waar de goede moordenaar zich helemaal toevertrouwt aan Jezus.
waar Jezus vol vertrouwen alles in de handen van de Vader legt.

Samen met Jezus mogen ook wij ons hele leven in Gods handen leggen.
Alles wat mooi en goed is,
maar ook het kwaad en de ontrouw die in ons hart huizen.
In de handen van de Vader is er niets zonder uitzicht,
ook de dood niet meer.
Ook wij mogen de woorden van Jezus op het kruis in de mond nemen:
'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.'

KRUISTEKEN

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen.

PSALM 116

God u bent liefde, bron van het leven

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf?
Ik hef de offerbeker,
de Naam van de Heer roep ik aan.

God u bent liefde, bron van het leven

Want kostbaar is in de ogen van de Heer
het leven van wie Hem vereert.
O Heer, ik ben uw dienaar,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.

God u bent liefde, bron van het leven

Met offers zal ik U loven,
de Naam van de Heer roep ik aan.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.

God u bent liefde, bron van het leven

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

God u bent liefde, bron van het leven

KORTE LEZING UIT DE SCHRIFT

(1 Joh 4, 7-10)

*Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is uit God geboren, en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde.
En de liefde die God is, is onder ons verschenen
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons door Hem het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven
onze zonden uit te wissen.*

OVERWEGING

Door zijn leven te geven aan het kruis
kiest Jezus voor de laatste plaats.
Hij accepteert de schaamte van de mislukking.
Hij neemt het gewicht van het lijden, de haat en de dood op zich,
om ons ervan te bevrijden.
Daarmee kerft Hij het jawoord van God
in de diepste kern van de mens.
Zelfs wanneer Hij mishandeld wordt door de mensen
neemt Hij zijn 'ja' aan de mensheid niet terug.
Het is zijn missie.
Hij volbrengt haar en betaalt de prijs ervoor.
Aan het kruis opent Jezus zijn armen
om de hele mensheid en de voltallige schepping
samen te brengen in Gods liefde.
Hij is de belichaming van Gods goedheid voor iedere mens.

(broeder Aloïs van Taizé, Durven geloven)

AANROEPINGEN

Omdat wij uw aanbod van liefde zo vaak hebben afgewezen,
Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

Omdat wij nog 'neen' bleven zeggen als Gij 'ja' hebt gezegd,
Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

Omdat onze kwetsuren ons soms verlammen,
Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

Omdat wij dikwijls geen voorsprekers zijn maar aanklagers,
Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

Omdat we zo weinig durven vertrouwen op uw barmhartigheid,
Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

Omdat wij dikwijls het kruis van de andere niet willen dragen,
Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

Omdat we niet hebben meegewerkt aan verzoening en eenheid,
Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

INNERLIJKE BELIIDENIS EN BEROEP OP GODS BARMHARTIGHEID

*Neem nu gerust een moment om in je hart voor God uit te spreken
wat er in je leven is misgelopen,
waar je je kwetsbaar of gebroken hebt gevoeld,
waar je anderen hebt gekwetst,
waar je vriendschap met God vertroebeld werd ...*

En besluit met deze woorden uit de Schrift:

'Jezus, denk aan mij wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.'
'Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.'

Heer,
laat mij opzien
naar het kruis,
en als ik niet meer verder kan
mijn gebed
als verse bloemen
neerleggen
aan Uw gekruisigde
voeten.
Wees de bron
waaruit ik put
als de rivier
van mijn leven
is opgedroogd.

(Toon Hermans, Gebedenboek)

SLOTGEBED

Vader,
Ik dank U
omdat ik hier bij het kruis
alles in uw handen mocht leggen.
Laat mij nu als een nieuwe mens naar Pasen gaan,
samen met Hem
die voor ons de weg is gegaan van dood naar leven,
Jezus, uw Zoon en onze Broeder,
tot in lengte van dagen.
Amen.

ZEGEN

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.