

Suggesties voor gebedsintenties n.a.v. Mediazondag

Reeks 1

Om een cultuur van eerbied en tact
voor alle mensen die betrokken zijn bij de berichtgeving in de media.

Om christenen die met hun kleine en grote verhalen
aansluiten bij het verhaal van Jezus.

Om plaatselijke geloofsgemeenschappen
die zichtbaar aan de vernieuwing in de Kerk werken.

Om kerkbetrokken mensen
die naar buiten treden met hun geloof.

Om een Kerk die voor de wereld getuigenis aflegt
van de manier waarop zij vreugde vindt
in het evangelie van de verrezen Heer.

Reeks 2

Voor de Kerk:
moge Gods Geest alle gelovigen inspireren
om hun levensverhaal te spiegelen
aan het evangelie van Jezus Christus.

Voor de christenen die beroepshalve voor de media werken:
moge Gods Geest hen vertroosting schenken
bij de moeilijke kanten van hun werk.

Voor mensen die hun kleine en grote verhalen
verankeren in de Blijde Boodschap van Jezus:
moge Gods Geest hen helpen om vol te houden.

Voor jongeren die over hun geloof durven spreken:
moge Gods Geest hen sterken op de weg die ze kozen.

Voor wie de Vlaamse kerkgemeenschap vertegenwoordigen in de media:
moge Gods Geest hen de kracht schenken
om sereen te getuigen van wat leeft in onze Kerk.

Reeks 3

Vandaag is het Mediazondag...
Wij bidden voor de journalisten en opiniemakers.
Dat zij hun taak met grote verantwoordelijkheidszin vervullen,
en dat zij ook de vrijheid krijgen die daarvoor nodig is.
Laten wij bidden.

Voor hen die de boodschap van het Evangelie toegankelijk maken
via de nieuwe communicatiemedia:
dat zij de juiste woorden en beelden vinden
om de rijkdom van ons geloof te vertolken.
Laten wij bidden.

Voor journalisten en opiniemakers en voor allen voor allen die verantwoordelijkheid dragen
in de wereld van de media:
om een kritische geest, die waarheid van leugen onderscheidt,
om gevoeligheid voor het leed van armen en kleinen.
Laten wij bidden.

Opdat wij vandaag ten volle gebruik zouden maken van de verschillende media om te
getuigen van de aanstekelijke kracht van het evangelie en van de hoop die in ons woont.
Laten wij bidden.

(Met dank aan de ICLZ)