

WEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN
GEBEDSVIERING

Ondanks de grote diversiteit die onze huidige Kerk kenmerkt, wil zij onophoudelijk werken aan eenheid. Het is de gewoonte dat vele lokale Kerken met verschillende tradities samen komen om gezamenlijk te bidden tijdens de jaarlijks weerkerende 'Week van Gebed voor de Christelijke Eenheid' - van 18 tot en met 25 januari. Maar ook op plaatselijk vlak kan deze gebedsweek aangegrepen worden om samen te komen voor een gebedsmoment, waarin gelovigen elkaar aanmoedigen om hun verdeeldheid te overstijgen.

Het kruis waarrond de gemeenschap viert staat in het midden van de kerk / gebedsruimte. Aan de voet ervan staan brandende kaarsjes. Iets verder staat een icoon van de heilige Drievuldigheid opgesteld. Aan de kant staan manden met takjes van een olijfbom. De stoelen worden in drie blokken rond het kruis geplaatst, zodat kruis en olijftakken goed zichtbaar zijn voor alle aanwezigen.

Opening van de gebedsdienst

We staan recht en maken een kruisteken, terwijl we bidden:

- V. Heer, kom mij te hulp
A. **Heer, haast u mij te helpen**
- V. Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest;
A. **zoals het was in het begin, en nu en altijd,
en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.**

Invitatorium

We lezen alternerend in twee groepen, of beurtelings tussen voorganger en geloofsgemeenschap.

Gij opent mijn lippen.
Mijn mond zingt uw lof.
Ik jubel en juich
voor de rots van mijn heil.

Een machtige Heer,
een Vader verheven.
Ver boven de goden
van mensen zijt Gij.

De diepten, de grotten,
de luchten, de wolken,
de kruinen der bergen
behoren U toe.

De zee is van U.
Gij hebt ze geschapen.
Van U is het land.
Gij hebt het gewild.

Ik jubel en juich.
Mijn mond zingt uw lof
met de Zoon en de Geest
in de eeuwen der eeuwen.

Hymne: *Aan wat op aarde leeft (ZJ 420)*
of *Nu bidden wij de heilige Geest (ZJ 430, eerste drie strofen)*

Litanie om eenheid

V. Wie zich aan Jezus' opdracht gebonden weet
en haar ter harte neemt,
ervaart hoe graag God ons ziet.
Over de hele aarde klinkt zijn woord
in verschillende talen,
in wisselende omstandigheden,
in zo vele gemeenschappen.

De kracht van Jezus' boodschap blijft steeds dezelfde,
maar ze verandert de wereld en de mensen;
zijn Geest maakt één wie verdeeld zijn,
heelt wie gekwetst werden,
verzoent wie verscheurd raakten.

Omdat wij vertrouwen dat Gods Geest in ons woont
en in ons het woord spreekt dat ons één maakt,
bidden wij:

- L. Heer Jezus,
omdat wij dorsten naar onverdeeldheid:
A. **Leid ons tot eenheid, Heer.**
- L. Heer Jezus,
omdat de grond van alles te vinden is in U:
A. **Leid ons tot eenheid, Heer.**
- L. Heer Jezus,
omdat wij verlangen naar vrede:
A. **Leid ons tot eenheid, Heer.**

L. Heer Jezus,
omdat Gij één zijt met de Vader:

A. **Leid ons tot eenheid, Heer.**

L. Heer Jezus Christus,
ondanks onze beperkingen,
ondanks ons onbegrip:

A. **Leid ons tot eenheid, Heer.**

L. Heer Jezus Christus,
ondanks onze onwetendheid,
ondanks onze vooroordelen:

A. **Leid ons tot eenheid, Heer.**

L. Christus, één met de Vader:
opdat recht en respect zegevieren,
opdat uw liefde het haalt op vergelding:

A. **Leid ons tot eenheid, Heer.**

L. Christus, één met de heilige Geest:
opdat hoogmoed plaats maakt voor nederigheid,
opdat vertrouwen de weg naar U vrijmaakt:

A. **Leid ons tot eenheid, Heer.**

L. Heer Jezus,
ter wille van de waarheid en de liefde,
ter wille van het goede:

A. **Leid ons tot eenheid, Heer.**

L. Heer Jezus,
ter wille van uw heil voor deze wereld,
ter wille van een onverdeelde en verzoende Kerk:

A. **Leid ons tot eenheid, Heer.**

L. Heer Jezus,
omdat Gij onze herder zijt en wij uw kudde:

A. **Leid ons tot eenheid, Heer.**

L. Heer Jezus,
omdat Gij ons roept en wij uw stem herkennen:

A. **Leid ons tot eenheid, Heer.**

(We gaan zitten)

Lezing: Handelingen 2, 42

*'Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,
vormden met elkaar een gemeenschap,
braken het brood
en wijdden zich aan het gebed'.*

Antwoordzang: Nothing can ever (Het refrein wordt een aantal keer herhaald).

Nothing can ever

The musical score is written for voice and piano. It consists of three systems of music. The first system has a tempo marking of ♩ = 68. The lyrics are: 'No-thing can e-ver come be-tween us and the love of God, the'. The second system continues the lyrics: 'love of God re-vealed to us in Christ Je - sus.' and includes a fermata over the final note. The third system shows the continuation of the piano accompaniment with long horizontal lines under the notes, indicating a sustained or slow-moving accompaniment.

Music: Taizé
© Ateliers et Presses de Taizé, F-71250 Taizé-Communauté

Evangelie: Johannes 14, 15-21

-Ik laat jullie niet verweesd achterø

Bezinning: uit een brief van broeder Christian de Chergé

Na het lezen uit de brief volgt een ogenblik van stilte.

Bij de voorbede

Na elke reeks intentie wordt een olijftak onder het kruis neergelegd.

V. Heer onze God,
Jezus heeft voor ons gebeden dat wij één zouden zijn.
Naar die eenheid dorsten wij,
voor die onverdeeldheid bidden wij.

L. 1 Wij vragen om Gods Geest van vrede:

L. 2 Voor hen die strijden voor waarachtige vrijheid;
voor hen die vasthouden aan de hoop op redelijkheid;
voor oorlogsslachtoffers die vechten voor hun leven.

Voor gevangenen die uitzien naar het herstel van hun waardigheid;
voor vluchtelingen die verlangen naar huis;
voor de kinderen die dromen van een vredevolle toekomst.

Voor onze samenleving die zo vaak gesloten is;
voor hen die lijden
voor hen die lijden veroorzaken.

Stilte

L. 1 Wij bidden om Gods Geest die één maakt:

L. 2 Allen die verzamelen waar verdeeld wordt;
allen die verzoenen waar onrust en conflicten woekeren;
allen die waarheid brengen waar dwaling is.

Allen die gelovig spreken waar twijfel heerst;
allen die de boodschap van de Kerk verspreiden;
allen die het Woord Gods verkondigen.

Allen die één van hart en één van ziel bidden;
alle mensen die elkaar beminnen in eenzelfde Geest.

Stilte

Gebed

V. Heer,
wij danken U.
U bent de bron van liefde
die leidt tot verzoening en vergeving.

Geef ons
het waarachtige geloof
de gegronde hoop,
de onverdeelde liefde
die tot vergeving stemt,
die eenheid sticht,
die waarheid doet gelden

die rotsvast geloof vestigt,
die ons toelaat als broeders en zusters te bidden:

A. **Onze Vader**

Slot

*Tussen de gesproken woorden door zingen we Wij zijn de druppels van één stroom (ZJ 733).
Dit lied is zeer geschikt voor deze gelegenheid. Het kan gemakkelijk aangeleerd worden.*

L. Verspreid over de hele wereld
bewaart de Kerk hetzelfde geloof,
dat haar tot één enkel huis maakt.

A. *Wij zijn de druppels van één stroom,
wij zijn de takken van één boom
en Gij beweegt ons leven.
Gedragen door dezelfde lucht:
uw stem die in ons hart verzucht,
Wij aan elkaar gegeven.*

L. Verspreid over de hele wereld
ademt de Kerk Gods woord in,
dat haar aanspoort
één van hart en één van ziel te worden.

A. *Uw zachte, vriendelijke kracht
die ons van ver tezamen bracht,
bewerkt in ons vertrouwen.
Uw vrede, goedheid, overvloed,
uw liefde die ons zingen doet,
een nieuwe wereld bouwen.*

L. Verspreid over de hele wereld
verkondigt de Kerk haar boodschap,
die haar doet groeien
in dienstbaarheid aan God en aan elkaar.

A. *Houd ons bijeen, maak ons uw Kerk,
voltooi in ons uw eigen werk:
o geloof dat zich laat dragen,
de vreugde die naar vriendschap leidt,
geduld en trouwe dienstbaarheid
voor nu en alle dagen.*

Zegen

V. De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil,

en geleide ons tot eeuwig leven.

A. Amen

Op het einde van het gebedsmoment kan men een kaartje uitdelen met daarop het gebed van Sint-Franciscus. Eventueel kan men het versieren met een twijgje van een olijftak.

**Heer,
maak mij een werktuig van Uw Vrede.
Laat mij, waar haat is, liefde brengen.
Waar onrecht is, tot vergeving stemmen.
Waar verdeeldheid is, eendracht stichten.
Waar dwaling is, waarheid doen gelden.
Waar twijfel is, geloof vestigen.
Waar wanhoop is, hoop wekken.
Waar duisternis is, licht ontsteken.
Waar droefheid is, vreugde brengen.**

**Laat me
er meer op uit zijn om te troosten,
dan om getroost te worden.
Te begrijpen, dan om begrepen te worden.
Te beminnen, dan om bemind te worden.
Want als men geeft
ontvangt men,
als men vergeeft,
krijgt men vergiffenis.
en door te sterven,
wordt men eeuwig geboren.**

H. Franciscus van Assisi