

CHRISTUS' LICHT ZAL OVER U STRALEN

GEBEDSWAKE VOOR DE OVERLEDENEN

Deze gebedsviering is bedoeld voor de gedachtenis van de overledenen, in de namiddag of avond van 1 november, of op een ander tijdstip.

De brandende paaskaars staat dicht bij de ambo, met passende versiering, waaronder drie kaarsen die nog niet branden. Daarbij zijn eventueel ook de namen aangebracht van de overledenen van het voorbije jaar, of de kruisjes die in de kerk bewaard werden sinds de uitvaartliturgie.

Openingslied

Voor de toegewijden (ZJ 552)

1. Voor de toegewijden, stillen in den lande die van binnen brandden met een heilig vuur, danken wij U, Heer.
2. Vaders die ons leidden, moeders, die ons droegen, niet alleen van vroeger zijn ze, maar van nu, want ze zijn van U!
3. Herders die ons weidden, op de nieuwe aarde zult Gij ze vergaren, schoven in uw schuur. Eenmaal slaat het uur,
4. dat van alle zijde mensen samenstromen, pelgrims welgekomen roepen: God is hier, zingen voor de Heer.

Alternatieve openingsliederen zijn: Een mens te zijn op aarde (ZJ 930) of Ik sta voor U in leegte en gemis (ZJ 924).

Kruisteken en welkom

De voorganger opent met het kruisteken. Daarna volgt het welkomstwoord.

- V. Welkom aan u allen,
bijzonder aan de familieleden van
de mensen die tijdens het voorbije jaar gestorven zijn.
Vandaag willen wij onze overledenen gedenken.
In het openingslied noemden we hen:
“vaders die ons leidden, moeders die ons droegen”.
Maar het zijn ook familieleden, kinderen of vrienden
die we hebben moeten loslaten.
We hebben hen op de dag van hun uitvaart
toevertrouwd aan Gods barmhartigheid.
In dit uur willen we opnieuw hun namen noemen,
met eerbied en dankbaarheid.
We zullen luisteren naar de Schrift,
en zoeken naar Gods Woord van troost en hoop.
Laten wij eerst ons hart openen voor de levende Heer,
Jezus Christus.

Litanie

Na elke aanroeping door de lector antwoorden allen met het gezongen refrein.

- L. Heer Jezus, Gij hebt Martha en Maria getroost bij de dood van hun broer.
Kom in ons midden met uw liefde.

*Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden (refrein van ZJ 25c)
 of: Heer, onze Heer, ontferm U over ons (ZJ 10c)*

- L. Heer Jezus, Gij hebt u laten raken door het vertrouwen van de blinde Bartimeüs.
Kom in ons midden met uw licht.
- L. Heer Jezus, Gij hebt voor armen en kleinen de weg geopend naar Gods koninkrijk.
Kom in ons midden en schenk ons nieuwe hoop.
- L. Heer Jezus, Gij hebt allen die bedroefd zijn uitgenodigd
om bij u rust en verlichting te vinden.
Kom in ons midden met uw mildheid.
- L. Heer Jezus, Gij hebt vergeving geschonken aan hen die U kwaad deden.
Kom in ons midden met uw barmhartigheid.
- L. Heer Jezus, Gij hebt uw leerlingen gerustgesteld toen ze bang waren en vol twijfel.
Kom in ons midden met uw vrede.

Gebed

V. Laten wij ons nu, samen met de Heer Jezus,
tot de Vader keren en bidden (*korte stilte*)

God, Vader van al wat leeft,
wij staan hier voor U,
met in ons hart de herinnering
aan hen die door de dood van ons zijn weggenomen.
Wij gedenken hun namen en hun leven,
de woorden en daden waarin zij
uw Liefde zichtbaar hebben gemaakt.
Wij bidden U voor hen,
en voor allen die gestorven zijn
in de hoop op het eeuwige leven:
neem hen op in de gemeenschap van alle heiligen.
Laat hen delen in uw licht.
Sterk in ons de hoop
dat uw Liefde sterker is dan de dood.
Sterk in ons het geloof
dat uw Zoon Jezus ons zal binnenleiden in uw vrede,
Hij die onze Herder is,
in tijd en eeuwigheid.

Schriftlezing: Ef. 5, 8-11.13-14 (*Lectionarium uitvaartliturgie nr. 45*)

Zo zegt de hymne: 'Ontwaak, slaper, sta op uit de dood, en Christus' licht zal over u stralen'.

Uit psalm 27:

Als keervers kan men zingen: P 41 De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen?

De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen;
de Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?

Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien,
wil uw gelaat niet verbergen voor mij.

Ik reken erop in het land van de levenden
het heil van de Heer te aanschouwen.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

Evangelielezing: Mc. 10, 46-52 (Zondagslectionarium, nr. 199).

...Ze riepen de blinde toe: “Heb goede moed! Sta op, Hij roept u”. De blinde wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: “Wat wilt ge dat Ik voor u doe?” De blinde antwoordde Hem: “Rabboeni, maak dat ik zien kan!” En Jezus sprak tot hem: “Ga, uw geloof heeft u genezen”...

Suggestie voor een overweging

Tot het hart van het christelijk geloof behoort het vertrouwen dat Christus opgestaan is uit de dood, dat Hij leeft in het licht van Gods eeuwige heerlijkheid. Maar dit vertrouwen is nog niet alles. Integendeel, het is nog maar het begin. Want wij zijn door de doop met Christus verbonden, als zijn broers en zussen. Door onze verbondenheid met Hem laat Hij ons delen in zijn verrijzenisleven. Hier en nu leidt de Heer ons reeds binnen in een nieuwe manier van leven (“leven in het licht” noemde Paulus dat in de Efesiërsbrief).

Natuurlijk, ook in ons leven zijn er momenten van duisternis, van verdriet en ontmoediging, van eenzaamheid en pijn. Maar juist daarin laat de Heer ons niet in de steek. Als wij roepen, zoals Bartimeüs: “Heer, ontferm U over mij”, dan laat dit onze 'grote broer' niet onverschillig. Hij kan meevoelen met de mensen, want Hij heeft een groot hart voor ons. Wie zich in vertrouwen tot Jezus richt, zal vertroosting en genezing vinden, voorbij het verdriet en voorbij de pijn. Tot hem of haar wordt gezegd, zoals in de schriftlezingen van daarnet: “Heb goede moed! Sta op”, “Ontwaak, slaper, en laat Christus’ licht over u stralen”.

Wij gedenken vandaag onze overledenen vanuit het geloof dat zij reeds geborgen zijn bij God. Wij mogen hopen dat de Heer Jezus ook ons niet alleen zal laten, als wij de weg van Pasen ten einde gaan, doorheen de dood en de duisternis naar het volle nieuwe leven. Christus heeft de weg gebaad, en zovele mensen zijn Hem in geloof gevolgd. Mogen wij steeds weer groeien in het geloof dat onze overledenen thuis gekomen zijn bij de Vader, en dat Christus’ licht ook over ons zal stralen.

Stilte

Gedachtenismoment

V. Omdat wij onze overledenen niet willen vergeten,
noemen wij nu hun namen.

De namen van de overleden van het voorbije jaar worden nu langzaam voorgelezen, onderverdeeld in 3 groepen. Na elke reeks namen wordt een strofe van een lied gezongen. Ondertussen neemt iemand licht aan de paaskaars en ontsteekt één van de drie kaarsen die bij de naamkaartjes of kruisjes staat.

Wij stellen drie strofen van lied 919 voor, maar men kan ook één van de volgende liederen kiezen, in functie van het gekende repertorium: 530 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 756 Wij komen als geroepen of 939 Hij die gesproken heeft.

1. Het mensenvolk dat in het duister leeft,
zal eenmaal een groot licht aanschouwen.
Er is een God die ons geroepen heeft,
er is een woord dat wij vertrouwen.
Door de wolken zal Hij breken,
uit de heem'len zal Hij spreken.
Stem van God die ons geroepen heeft,
O Woord van God dat wij vertrouwen.

2. De stem van God die door de wolken breekt,
roept alle mensen bij hun namen,
dat Woord van God dat in de wereld spreekt,
geeft alle mensen nieuwe namen.
Woord van God dat ons bejegt,
die ons met uw adem zegent,
Gij die alle harten openbreekt,
roept alle doden bij hun namen.

4. De stem van God was in de dood verstomd.
O Heer, belijd ons voor uw Vader.
De Zoon van God lag in de dode grond.
O Heer, belijd ons voor uw Vader.
Door de mensen dood gezwezen,
heeft Hij macht van God gekregen.
Woord van God, Gij zijt ons nieuw verbond.
O Heer, belijd ons voor de Vader.

Voorbede

- V. Het evangelie roept ons op tot moed en vertrouwen.
Laten wij dan ook vrijmoedig tot God bidden.
- L. Vader, wij bidden U voor allen die het voorbije jaar overleden zijn:
laat hen delen in uw liefde en vrede ...

Refrein: Luister Heer, verhoor ons bidden. Plant uw vrede in ons hart.(ZJ 10g)

Voor allen die moeten leren leven
met een lege plaats aan hun zijde:
troost hen in hun gemis ...

Voor hen die eenzaam moeten sterven,
voor de slachtoffers van oorlogsgeweld, honger of verkeer,
voor hen die in deze dagen een kerkhof bezoeken,
voor hen die anderen nabij blijven in hun verdriet ...

Voor alle gedoopten die Jezus willen volgen:
schenk hen de kracht om te getuigen
van de hoop die in hen leeft.

Voor ons die hier samen zijn:
blijf ons uitnodigen om te leven als kinderen van het licht,
doe ons opstaan als wij de moed verliezen,
toon ons de weg naar het leven als wij verloren lopen.

Onze Vader

V. De blinde Bartimeüs vindt genezing dankzij zijn vertrouwen.
Laten ook wij met vertrouwen
de woorden bidden die Jezus ons gegeven heeft ...

Slotgebed

Barmhartige God, Uw Zoon Jezus is niet in de dood gebleven.
Gij hebt hem nieuw leven gegeven,
om voor ons de weg te openen naar
de vrede van uw koninkrijk.
Wij danken U voor uw liefde en uw trouw, en vragen:
doe ons, doorheen de zorgen van het leven,
de vreugde ontdekken van het Evangelie.
Schenk ons nieuwe moed om elkaar tot steun te zijn:
dan kan de wereld in ons het licht zien stralen
van Christus, uw Zoon en onze Heer.

Zegen

*Als dit mogelijk is, gebruikt men de gezongen zegenformule: De Levende zegene u (ZJ 26d).
Men kan ook enkel de tekst ervan gebruiken als slotzegen.
Als er kruisjes zijn met de namen van de overledenen, worden de aanwezige familieleden
uitgenodigd om dit vooraan af te halen. Ondertussen klinkt er orgelspel of wordt het slotlied
ingezet.*

Slotlied: Ik zie de hemel open gaan (ZJ 751)

1. Ik zie de hemel opengaan, de aarde in het licht
van mensen die elkaar zien staan, Gods eigen aangezicht.
2. Ik zie de wereld omgekeerd, het laagste bovenaan,
het ongeziene in het licht, uit niets groeit Gods bestaan.
3. Ik zie het lang beloofde land waar alles wordt gedeeld,
van grond tot licht, van steen tot brood, wij zijn Gods evenbeeld.
4. Ik zie een stad van puur kristal, de leugens zijn voorbij.
Wij leven in doorzichtigheid, Gods waarheid leven wij.
5. Ik zie de aarde vol sjaloom, de ongeest weggeleefd!
Ontmaskerd staan wij voor elkaar, en zie: de vrede leeft.

(J. Polfliet)