

Liturgische gedachtenis van de zalige Charles Deckers, M.Afr.

Op 8 december 2018 werden in Oran (Algerije) negentien martelaren zalig verklaard. Onder hen pater Charles Deckers, Missionaris van Afrika, afkomstig uit Antwerpen. De jaarlijkse liturgische gedachtenis van de *'Zaligen Pierre Claverie, bisschop, en zijn metgezellen, godgewijden en martelaren'* is vastgelegd op 8 mei, de geboortedatum van Mgr. Pierre Claverie, bisschop van Oran. Buiten Algerije kunnen deze zaligen gevierd worden in hun bisdom van afkomst. Daarom kan in het bisdom Antwerpen ieder jaar op 8 mei in de liturgie (eucharistie, getijdengebed) de gedachtenis worden gevierd van de zalige Charles Deckers.

Hieronder vindt u een voorlopige en gedeeltelijke vertaling in het Nederlands van het liturgisch formulier voor het feest van de *'Zaligen Pierre Claverie, bisschop, en zijn metgezellen, godgewijden en martelaren'*, onder wie de zalige Charles Deckers. Het openingsgebed van de eucharistie kan ook dienen als slotgebed van het getijdengebed. Dit formulier kan op 8 mei aanstaande gebruikt worden in alle kerken en gemeenschappen van het bisdom Antwerpen.

Het christelijk geloof en het martelaarschap liggen niet ver uit elkaar. De recente aanslagen op christelijke gemeenschappen in Sri Lanka, uiterekend op het feest van Pasen, hebben ons opnieuw daaraan herinnerd. Hoeveel christenen betalen hun trouw aan Jezus en het Evangelie niet met pesterijen, vervolgingen en zelfs met hun leven? De jaarlijkse gedachtenis van de zalige Charles Deckers is een uitnodiging om al deze martelaren voor het geloof – van vroeger en van nu – in ons gebed te blijven gedenken, en om aan hen een voorbeeld te nemen, wanneer het Evangelie een offer van ons vraagt. Enkel op de pijn van Goede Vrijdag kan de vreugde volgen van Pasen.

+ Johan Bonny
1 mei 2019

**Gedachtenis van de zaligen Pierre Claverie, bisschop,
en zijn metgezellen, godgewijden en martelaren.
Liturgische gedachtenis op 8 mei**

**In het bisdom Antwerpen:
gedachtenis van de zalige Charles Deckers, M.Afr.**

Openingsgebed

Heer onze God,
aan de gelukzalige bisschop Pierre en zijn metgezellen martelaren,
onder wie de zalige Charles Deckers, Missionaris van Afrika,
hebt gij de genade verleend van deel te nemen aan het lijden van Christus
en trouw te blijven aan het Evangelie, tot in de dood.
Verleen ons, op hun voorspraak,
vurige getuigen te zijn van vergeving en van vrede.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Eerste lezing: Apok. 7, 9-17

Antwoordpsalm: Psalm 30 (31), 3bc-4, 6.8, 16-17

Refrein:
In uw handen Heer, beveel ik mijn geest (Ps. 30,6)

Acclamatie voor het Evangelie:

Alleluia
Indien gij trouw blijft aan mijn woord,
zijt gij waarlijk mijn leerlingen.
Dan zult gij de waarheid kennen, zegt de Heer. (Joh. 8, 31b-32)
Alleluia

Evangelie: Joh. 15, 9-17

Gebed over de gaven: misformulieren voor meerdere martelaren, in: *Missaal voor de Weekdagen*, nr. 19, Voor missionarissen-martelaren.

Gebed na de communie: misformulieren voor meerdere martelaren, in: *Missaal voor de Weekdagen*, nr. 19, Voor missionarissen-martelaren.