



**Dr. Allesandro de Franciscis – Oostakker-Lourdes, zaterdag 9 september 2017
n.a.v. de 140^{ste} verjaardag van de bedevaartkerk.**

“Wonderen: teken van Gods barmhartigheid?”

Dr. Allesandro de Franciscis is de 15^{de} directeur van het bureau van de medische vaststellingen. Hij komt uit Napels – ging als jongere vaak op bedevaart naar Lourdes. Wat hem het meest aansprak was het contact met de zieken. Hij werd arts en professor in de pediatrie en is sinds 8 jaar verantwoordelijk voor de medische dienst in Lourdes die een belangrijke wetenschappelijke taak verricht. Hij wil in het bijzonder het belang van Pieter De Rudder tijdens zijn conferentie aantonen.

- In het WE van 9 en 10 september wordt terecht in Oostakker gevierd! In het centrum staat de grot – Ik ben die meteen gaan bezoeken toen ik in Oostakker aankwam. Ik werd ook geraakt door het grote aantal dankplaatjes rond de grot in Oostakker.
In 2004 (150 jaar na de aankondiging van het dogma van de Onbevleete ontvangenis) ging Paus Johannes Paulus II in Lourdes-Frankrijk ook meteen naar de grot. Deze paus heeft mee het belang van Lourdes doen versterken. In augustus 1981 hij werd slachtoffer van een aanslag en reeds in 1983 kwam hij naar de grot in Lourdes om Maria te danken.
- De conferentie heeft een vraag als titel: zijn wonderen: teken van Gods barmhartigheid? Als we het woord wonderen gebruiken dan hebben we het over “onverklaarbare” genezingen – Ik wil mijn betoog opbouwen op basis van een aantal data.
- **Ten tijde van de verschijningen** aan Bernadette waren die onverklaarbare genezingen er al:
 - o Catherine Labadie op 1/3/1858 (3 dagen na de ontdekking van de bron)
 - o 20 personen vóór het einde van de verschijningen (...) 16 juli 1858
 - o 40 personen vóór het einde van de zomer
 - o En 100 op het einde van het jaar 1858.

- Nochtans heeft de Maagd nooit zelf gesproken over zieken, ziektes, genezingen... Maar het volksgeloof heeft een link gelegd tussen de nieuwe bron - ontdekt op 25 februari - en het aanwenden ervan voor curatieve doeleinden.
De sleutel om te begrijpen wat daar gebeurde en nog gebeurt en om het thema van de conferentie duidelijk te maken vond ik in mijn reflectie n.a.v. het bezoek aan het retabel van het Lam Gods met vicaris De Geest deze voormiddag: de onthulling van de prachtige binnenkant van de polyptiek eens de buitenpanelen ervan geopend worden.
 - Op **28 juli 1858** al tekent **Mgr. Laurence het decreet** dat een commissie laat samenstellen om de genezingen te onderzoeken, dus 13 dagen na de laatste verschijning in Lourdes; dit bewijst dat de bisschop het serieus wil aanpakken. Daarin zitten priesters, kanunniken en professoren van het klein seminarie.
 - In **1860** komen daarbij een apotheker die het water kan onderzoeken en prof. **Dr. Verges**, een autoriteit in de thermale geneeskunde. Hij maakt een lijst op van 9 genezingen met een onverklaarbaar karakter en start verder onderzoek naar welke van die 9 onverklaarbaar zijn voor de geneeskunde.
 -
 - Op **18 januari 1862** – dus 4 jaar na de eerste verschijning – schrijft de bisschop van Tarbes een **“mandement”** van 18 pagina’s die door alle priesters moest voorgelezen worden in de kerken kloosters enz. (Het belang van zo’n bisschoppelijk mandement is te vergelijken met dat van een bulle voor een paus). Daarin staat uitdrukkelijk:
Art. 1: “Wij oordelen dat” Dus geen ambiguïteit, wel een duidelijke vaststelling
Art. 2: “De cultus van Onze –Lieve-Vrouw van de grot van Lourdes...” Dus wordt die cultus toegelaten/aangemoedigd in zijn bisdom!
Art. 3: “Om ons te schikken naar de wens van de heilige Maagd [die aan Bernadette gevraagd heeft:] ‘zeg aan de priesters van in processie naar hier te komen en er een kapel te bouwen’” .
D.w.z. dat de bisschop erkent dat O.-L. Vrouw werkelijk in Lourdes is verschenen.
 - *Nog even herinneren:*
Een verschijning heeft het karakter van een privé openbaring en is dus geen dogma! Waarom? Wel de ultieme openbaring heeft Jezus Christus zelf gebracht in zijn kruisdood en verrijzenis. Geen enkele andere openbaring kan die Christelijke openbaring verbeteren.
Dus hier gaat het enkel over de verkondiging die een bisschop kan doen van een verschijning (cf. Guadeloupe, Parijs (Rue du Bac), La Salette, Lourdes, Fatima,...) waarbij rekening wordt gehouden met:
 - o *De betrouwbaarheid van de ziener(s)*
 - o *De spirituele vruchten die op de verschijning volgen*
- De bisschop van Tarbes zegt op p. 18 van zijn mandement dat Bernadette betrouwbaar is en op p. 7-8 heeft hij het over de spirituele vruchten: “de mensen aan de grot veranderen hun hart”; op p. 10 tot halfweg p. 11 wendt Mgr. Laurence een derde criterium aan om een verschijning te herkennen (dat is een unicum!):
- o De lichamelijke gezondheid:
 - mannen en vrouwen
 - die lijden aan een ongeneeslijke ziekte

- en die aangeraakt worden
 - ❖ niet door 'water zonder macht'
 - ❖ wel door 'Gods vinger' - God zelf raakt hen aan.

Op p. 14 spreekt de bisschop over de getuigenissen van dokters in de geneeskunde en over de bijstand van de zeer heilige Maagd – dat is trouwens de reden waarom in Oostakker ook een beeld van Maria in de grot is aangebracht.

Van de 9 onverklaarbare genezingen zullen er 7 als mirakel erkend worden.

- In **1869** schrijft **Henri Lasserre**, journalist, niet zonder wrijvingen met de eerste rector, een **boek "Notre Dame de Lourdes"**. Hij is een fan van Bernadette! Dat boek kent een succes in de hele wereld! Reeds in 1871 bouwt men in Napels een Lourdes-grot.
-
- In **1872** vindt de "**Pèlerinage des bannières**" plaats, een bedevaart met nationale weerklank, te situeren in het kader van het einde van de Frans-Pruisische oorlog en de opstand van de commune in Parijs. Dan zijn de daken van de kapel in Lourdes afgewerkt.
- Op **29 juni 1873** wordt in **Oostakker het beeld in de grot plechtige gewijd**, dus nog vóór de eerste "nationale Franse bedevaart"
-
- Op **15 augustus 1973**: de eerste "nationale Franse bedevaart" georganiseerd door de paters Assumptionisten. Aan die bedevaart namen vele zieken deel en toen bleek dat men in Lourdes voor hen niet geëquipeerd was.
- Vandaar tussen **1874 en 1879**: de **bouw** van het **hospitaal** in Lourdes.
-
- Op **7 april 1875** wordt **Pieter De Rudder** genezen!
- In **1876** verscheen van dat nieuws in Gent onmiddellijk en op 5 pagina's een officiële publicatie in de "Annales de Lourdes".

[Trouwens in de publicatie "Guérisons de Lourdes", a.h.w. de "bijbel" van de genezingen in Lourdes, geschreven door dr. Théodore Mangiapan (voorganger van dr. de Francis 1972-1990), staat de foto van Pieter De Rudder op de kaft tussen de 18 andere erkende genezenen – eerste rij, 3^{de} foto].

Pieter De Rudder (die in 1898 overleed, 23 jaar na de genezing) is zelf – met zijn familie – 8 jaar na het ongeval naar Lourdes geweest. Ik doe een suggestie voor het bisdom

Gent: organiseer in 2018 een bedevaart naar Lourdes in het spoor van Pieter De Rudder!



De **bisschop van Brugge** heeft in **juli 1908** de onverklaarbare **genezing** van Pieter De Rudder **erkend**.

- Nadat Dr. baron Fernand-Georges Dunot de Saint-Maclou, afkomstig van een katholieke universiteit, **in 1883** de eerste verantwoordelijke van het medisch bureau werd, heeft hij een stevige basis gelegd voor de werkmethode bij de vaststellingen, namelijk dat elke genezen

bedevaarder grondig zou onderzocht worden door een team van artsen, tandartsen, apothekers,... vanuit het principe dat *“tous les ‘arts’ sont collégiaux”*.

- **1891** is het jaar waarin **Emile Zola naar Lourdes** kwam om er het eerste boek van zijn trilogie te schrijven (Lourdes - Rome - Paris). Hij maakt een juist en menselijk portret van Bernadette en levert zo een volledige biografie. Zijn boek wordt gretig verkocht en gelezen.
- **In mei/juni 1906** stuurt **Prof. Vincent** naar de Franse artsen een rondbrief met de vraag of Lourdes niet moet gesloten worden omwille van de onhygiënische staat van de baden. “Een schandaal zijn die baden !!! » *« Les malades plongés dans la piscine sont-ils en danger, soit par le fait même, soit par les saignies, débris, sang, qu'ils trouvent ... »*
- **In 1908** wordt het 50ste jubileum van de verschijningen gevierd. In juli van dat jaar geeft Brugge dus het antwoord op die hele heisa over de baden met de **erkenning van de genezing van Pieter De Rudder** die plaatsvond totaal los van baden en ook mijlenver van Lourdes in Frankrijk. Die genezing staat op de 8^{ste} plaats in de lijst van de 69 erkende mirakels.
[Een heel goed boek is ook: Ruth Harris, La grande histoire des apparitions, des pèlerinages et des guérisons”].
- Paus Benedictus XV, in Genua geboren als **Giacomo Giambattista markies della Chiesa**, ondernam pelgrimstochten naar Mariaheiligdommen in Loreto en Lourdes. **In 1905** – toen nog kardinaal – gaf hij de 7 criteria op om tot de erkenning van een mirakel te komen; de 3 eersten waren dezelfde als die door de bisschop van Lourdes uitgevaardigd in zijn “mandement”:
 1. Was die persoon werkelijk ziek? (Een gekende ziekte, goed beschreven, met slechte vooruitzichten)
 2. Is de persoon werkelijk genezen? (Plots, volledig, blijvend?)
 3. Is de genezing onverklaarbaar en blijft ze dat in het licht van de huidige medische kennis?
- Voor de genezing van **Pieter De Rudder** waren er getuigen. Die genezing was, bleef en blijft onverklaarbaar en is als mirakel erkend. In het museum van de genezingen heeft die genezing ook een bijzondere plaats.
- **Vittorio Micheli**, Italiaanse soldaat (officier?) die heupkanker (sarcome) had, werd in **1963** genezen. Ik heb er nog altijd contacten mee. Nadat hij uit de baden kwam zei Vittorio Micheli dat hij honger had en geen pijn meer. Zijn ver aangetaste heup – waar het gewricht door de kanker was verdwenen – kreeg een nieuw gewricht. Een onverklaarbare genezing die in **1973** door de geneeskunde werd bevestigd en in **1976** door de bisschop “op basis van het wetenschappelijk onderzoek” **als mirakel werd erkend**.
- Ik noem mezelf de “onnuttige” dokter gezien ik in de hele wereld de enige dokter ben die zich met genezenen bezig houdt!



- Het is duidelijk dat er een link is tussen het volksgeloof en genezingen. Van de uitdrukking « Lourdes, clinique de Dieu? » houd ik niet. In mijn bureau/kabinet in Lourdes hangt boven het auscultatiebed (klopt deze naam?!) een afgietsel van de beenderen van Pieter De Rudder. *Graag ontvang ik een kopie van de röntgenfoto's van de benen van Pieter De Rudder voor het archief /de expo van/in Lourdes!*

- Ik kom terug op de titel van deze conferentie:

“Zijn Wonderen teken van Gods barmhartigheid?”

Ik leg graag de link met het evangelie van de genezing van de lamme in Cafarnaüm (cf. verschillende evangelisten): een oproep naar “verplichting van de verbeelding, creativiteit” om zieken te helpen – de brancardiers, ziekenhelpers, ... neem initiatief, wees creatief. Het woord “mirakel” komt uit het Grieks “semeion” (σημείον) en betekent “teken”. Het is zoals de gebarentaal die geoefende tolken gebruiken. Zo is ook Jezus door zijn Vader gezonden om te verduidelijken, duidelijk te maken, tekens te geven.

“Ik ben op de wereld gekomen opdat jullie zouden weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde om de zonde te vergeven.” (Matt. 9,6)

De kern van de evangelische boodschap is: God houdt van je!

God is barmhartig voor de zondaars, herbegint je leven, wordt een nieuwe mens. Dus ja:

“Wonderen zijn teken van Gods barmhartigheid!”

- Wat in 1875 met Pieter De Rudder is gebeurd ligt mee aan de basis voor de betekenis van Lourdes in Frankrijk! Het geloof én de liefde voor O.-L.-Vrouw: dat gaf het antwoord op de grote polemiek over de hygiëne van het Lourdeswater in de baden. In Oostakker werd Pieter De Rudder genezen
 - zonder contact met water
 - en heel ver van Lourdes.

Chers Frères et Sœurs, **la vocation première du sanctuaire de Lourdes est d'être un lieu de rencontre avec Dieu dans la prière, et un lieu de service des frères, notamment par l'accueil des malades, des pauvres et de toutes les personnes qui souffrent.** En ce lieu, Marie vient à nous comme la mère, toujours disponible aux besoins de ses enfants. À travers la lumière qui émane de son visage, c'est la miséricorde de Dieu qui transparait. Laissons-nous toucher par son regard qui nous dit que nous sommes tous aimés de Dieu et jamais abandonnés par Lui ! Marie vient nous rappeler ici que la prière, intense et humble, confiante et persévérante, doit avoir une place centrale dans notre vie chrétienne. La prière est indispensable pour accueillir la force du Christ.

Jean-Paul II , 14 septembre 2008