

Getuigenis over Orlando Garcia Duarte – Wijdingsplechtigheid 23 juli 2022

Wij hebben het aan het christenvolk gevraagd en gezagvolle mensen geraadpleegd. Hierbij kunnen wij het volgende vertellen:

Sinds zijn komst in België in 2018 heeft Orlando zich ingezet om niet alleen de Nederlandse taal te leren, maar ook om de eigen kerkelijke en maatschappelijke context te leren kennen in België en in het bisdom Gent. In het Johannes XXIII-seminarie in Leuven en ook op de stageparochie Sint-Laurentius in Lokeren heeft hij getoond dat hij de nodige menselijke, intellectuele, spirituele en pastorale kwaliteiten bezit die nodig zijn voor een priester. Orlando is sociaal en kan omgaan met verschillende soorten mensen en situaties. Hij heeft onderscheidingsvermogen en toonde dat hij met geduld kan omgaan met de spanning tussen de soms moeilijke kerkelijke situatie en zijn persoonlijke visie, identiteit en verlangens. Hij is een man van gebed, met aandacht voor de schoonheid van de liturgie. Tegelijkertijd wil hij als missionaris ook actief contact zoeken met mensen, in het bijzonder jongeren, die weinig of niet vertrouwd zijn met de kerkgemeenschap en het christelijk geloof. Zijn verlangen om als leerling van Jezus Christus mensen dichter bij het Evangelie te brengen is oprecht.

Op grond van dit alles verklaar ik dat Orlando waardig bevonden is.

Testimonio sobre Orlando García

Hemos preguntado al pueblo cristiano y consultado a personas autorizadas. Esto es lo que podemos decirle:

Desde su llegada a Bélgica en 2018, Orlando se ha esforzado no solo por aprender el idioma holandés, sino también por conocer su propio contexto eclesial y social en Bélgica y en la diócesis de Gante. En el seminario Johannes XXIII de Lovaina y también en la parroquia de prácticas de San Laurentius en Lokeren, ha demostrado que posee las cualidades humanas, intelectuales, espirituales y pastorales necesarias para un sacerdote. Orlando es social y puede tratar con diferentes tipos de personas y situaciones. Tiene discernimiento y demostró que puede manejar con paciencia la tensión entre la situación eclesial, a veces difícil, y su visión, identidad y deseos personales. Es un hombre de oración, con un ojo para la belleza de la liturgia. Al mismo tiempo, como misionero, también busca activamente el contacto con personas, especialmente jóvenes, que tienen poca o ninguna familiaridad con la comunidad eclesial y la fe cristiana. Su deseo, como discípulo de Jesucristo, de acercar a la gente al Evangelio es genuino.

Sobre la base de todo esto, declaro que Orlando ha sido declarado digno.