



“God doet
aan mij
grote dingen”

Geloofstocht 2017



Bedevaartsoord Oostakker-Lourdes

in de binnentuin van het priesterhuis
tot oktober 2017 • elke dag open van 9 tot 18 uur

Beste bedevaarder,

Meer dan 1500 jaar hebben God en de mens geschreven aan de Bijbel. Het verhaal van wie God voor ons wil zijn en wie wij voor God mogen zijn, is dus niet zomaar uit de lucht komen vallen. In mooie maar ook in moeilijke tijden, in momenten van geloof en twijfel ontdekt(e) de mens een God die elke mens bestemt voor het geluk. God wil ons in de hemel krijgen! Het is Gods droom dat we ingaan op zijn zoeken naar ons om daarin onze ware vreugde en bestemming te vinden. Elke bladzijde van de Bijbel is daarvan een voorbeeld.

De Bijbel kent heel wat sterke mannen en vrouwen die de relatie met God hebben waargemaakt. Op zoek naar de mens vond God in Maria de mens die geheel en al openstond om zijn Woord van leven, waarheid en liefde totaal te ontvangen. Maria, moeder van Christus, moeder van hoop, moeder van geloof, troosteres van de bedrukten, heil van de zieken en zoveel meer is dé gids bij deze geloofstocht. “God doet grote dingen aan mij” zijn de woorden die ze bij het bezoek aan haar nicht Elisabeth uitsprak. Die woorden willen we op ons leven leggen om samen met Maria te ontdekken hoe God met ons op weg gaat. Maria is samen met andere heilige mensen de gastvrouw van deze tocht van geloof.

Laat u dus bij uw bezoek aan de geloofstocht door Maria bij de hand nemen en ontdek hoe ook u gezocht wordt door God. Leer van haar wat het zeggen wil 'beschikbaar' te zijn en daarin uw geluk te vinden.

Onze Geloofstocht is dit jaar ook verbonden met de 140ste verjaardag van de bouw van de kerk van het bedevaartsoord. In deze geloofstocht mag u dan ook de mooie symboliek van de basiliek beter leren kennen. Het is het verhaal van de ontmoeting tussen God en mens zoals hierboven beschreven.

Van harte welkom,

Gino Grenson, rector van het bedevaartsoord
ook in naam van de Werkgroep Geloofstocht 2017