

Gebedsmoment

- **Welkom en kruisteken**
- **Lied:** Wil je wel geloven dat het groeien gaat (De partituur van het lied vind je in bijlage6)

*Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.*

*Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.*

*Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.*

- **Lezing:**

Op een dag vertelde Jezus volgend verhaal: Een zaaier ging uit om te zaaien. Een deel van het zaad valt op de weg. Het zaad kan niet groeien, want de vogels pikken het op. Het kan geen vrucht dragen. Een ander deel valt op rotsachtige plaatsen. Daar groeit het heel snel op. Het kan geen vrucht dragen, want er is te weinig aarde. Als de zon opkomt, gaat het kapot van de warmte. Het verdort. Een ander deel valt tussen de distels. Die laten geen zon of regen door. De plantjes stikken, ze kunnen geen vruchten dragen. Een ander deel valt in goede grond. Het groeit en groeit! Het brengt veel vrucht voort, wel dertig- en zestig- en honderdvoudig. Jezus voegde eraan toe: heb je goed geluisterd? Er zijn mensen die mijn Woorden snel vergeten, ze zijn als de zaadjes die verloren gaan. Mensen die met heel hun hart luisteren, zijn de zaadjes in de goede grond. Ze zullen mooie dingen doen voor God en voor alle mensen.

(naar Mt 13,1-9)

- **Voorbede:**

**Heer, soms luisteren wij niet goed naar jouw Boodschap en vergeten wij om ons hart voor Jou open te stellen Help ons om steeds goed te luisteren naar jouw Woorden, want zo kunnen wij jouw Boodschap nadien verder zaaien in het hart van andere mensen. Laten wij bidden.*

**Heer, soms zijn wij zo gehaast en maken wij niet genoeg tijd voor Jou of voor anderen. Geef ons de moed en het geduld om in de toekomst meer tijd vrij te maken om naar elkaar en naar Jou te luisteren. Laten wij bidden.*

**Heer, soms is ons geloof zo klein als een mosterdzaadje. Help ons elke dag opnieuw om mooie en goede dingen voor Jou en voor elkaar te doen, want zo krijgt ons geloof alle kansen om te groeien. Laten wij bidden.*

- **Onze Vader**
- **Gebed:**

*Heer God,
Jij houdt heel veel van de mensen.
Leer ons te luisteren naar de woorden van Jezus:
bovenal houden van Jou en van de mensen
met heel ons hart en ons verstand.
Help ons om ons helemaal in te zetten
voor Jou en voor elkaar.
Amen.*

- **Kruisteken**

(Bron: www.thomas.theo.kuleuven.be)