

23 april

**H. Adalbertus**, bisschop en martelaar

gedachtenis\*

Voitech werd geboren in Bohemen omstreeks het jaar 956 en studeerde in Maagdenburg waar hij bij het vormsel de naam Adelbert ontving. In zijn vaderland teruggekeerd, werd hij er priester gewijd en in het jaar 983 werd hij de tweede bisschop van Praag. Met grote ijver zette hij zich in om heidense praktijken uit te roeien. Omdat hij daarbij weinig bereikte vertrok hij naar Rome en werd monnik. Later ging hij naar Pruisen om daar mensen voor Christus te winnen. Hij werd er slecht aanvaard en stierf er de marteldood op 23 april 997.

*Gemeenschappelijke teksten voor pastores of martelaren, nr. 22-28 of 14-15 en 18, wekdagmissaal, blz. 752-759 of 742-743.747.*

### **Openingsgebed**

God,

Gij hebt de pastorale ijver van de heilige bisschop Adalbert met het martelaarschap bekroond.

Verleen op zijn voorspraak

dat uw volk zijn herders trouw blijft volgen,

en dat zij zelf de zorg voor hun kudde behartigen.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de Heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

*Waar deze vrije gedachtenis als (hoog)feest gevierd wordt, neemt men de schriftlezingen:*

Eerste lezing: 2 Kor. 6, 4-10 (lectionarium IV, blz. 201)

Antwoordpsalm: Ps. 31(30), 3cd-4, 6 & 8ab, 16bc en 17 (lectionarium IV, blz. 334)

Alleluia: Joh. 17, 19 (lectionarium IV, blz. 357)

Evangelie: Joh. 10, 11-16 (lectionarium IV, blz. 249)