

De wonderroos van Cascia

**Een schone bloem, te Cascia ontloken,
Bloeit, God ter eer, haar frisse lente uit.
Wat lieflijk zicht, de biekens rond haar gonzen
Hier is een kind, bijzonder aangeduid.**

**O Heilige Rita, bloem van de Heer,
Wees onze voorspraak, help ons steeds weer
(2 maal)**

**Een reine vrouw, de moederkroon tot sieraad,
Bloeit God ter eer, haar volle zomer uit.
Wat diepe smart ook schrijnt door heel haar leven
Voor U, mijn God, klopt steeds mijn harte luid.**

**O Heilige Rita, bloem van de Heer,
Wees onze voorspraak, help ons steeds weer.
(2 maal)**

**Deez lieve bloem, met doornenpijn omgeven,
Bloeit God ter eer, haar rijke leven uit.
Wondere roos, wenkt God van uit de hoge.
Kom aan mijn hart, mijn allerliefste bruid.**

**O Heilige Rita, bloem van de Heer,
Wees onze voorspraak, help ons steeds weer.
(2 maal)**