

De vijgenboom zonder vruchten

naar Lc 13,1-9



Op een dag liepen Jezus en zijn vrienden van het ene dorp naar het andere, over een **pad** dat dwars door de velden liep.



Salome en Filippus bedachten wat voor **eten** ze straks zouden klaar maken.



Maria en Andreas en Jakobus vertelden elkaar de laatste sterke verhalen die ze hadden horen vertellen. Over Pilatus, die een stel mensen uit Galilea had **gestraft** door hen te doden en hun bloed te vermengen met dat van offerdieren. Over de toren van Siloam die was ingestort en waarbij achttien inwoners van Jeruzalem waren gedood.



'Die hadden zeker heel grote fouten gemaakt in hun leven, die achttien', zei Jakobus. **Waarom zou God hen anders zo straffen?**



Jezus keerde zich om alsof hij door een wesp was gestoken.
'Denk je dat die mensen meer fouten hebben gemaakt dan jullie of dan de andere inwoners van Jeruzalem? **Echt niet, hoor!** Ze hadden gewoon pech.



God is geen boekhouder die rekeningen bijhoudt van wat mensen verkeerd doen.'



'Maakt het dan niet uit hoe je leeft?' vroeg Salome.

'Natuurlijk wel', antwoordde Jezus. 'Je moet proberen te leven als een goed mens. Als je geen goede dingen doet, dan heeft je leven geen zin. Dan is het een verloren leven.' 'We willen allemaal wel **goed leven**', mompelde Andreas. 'Maar dat is niet altijd zo gemakkelijk...'



Ze liepen langs een paar **vijgenbomen**.



'Kijk,' zei Jezus, 'aan deze boom hangen helemaal geen **vijgen**, en aan die andere bomen wel.'



Misschien komt de eigenaar na een poosje kijken. Hij zal tegen de boer zeggen: "**Hak die boom maar om**, want er komen al drie jaar geen vijgen meer aan. Hij is het niet waard dat hij goede grond in beslag neemt waarop iets anders zou kunnen groeien."



Dan zal de boer zeggen: "Meneer, geef de boom nog één jaar een kans. Ik zal de grond eromheen **omspitten en bemesten**. Misschien draagt hij dan vruchten. Als hij dan nog geen vijgen krijgt, hak hem dan maar om."



De vrienden liepen in gedachten verzonken verder. **Ook mensen moesten vruchten dragen. Maar God gaf je daarvoor alle kansen.**

Het verhaal 'De boom zonder vruchten'

Uit: [Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen](#)

(Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 179.

Foto's

www.canva.com

**'Het boek gaat open ...' is uitgewerkt door
de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal vzw**

www.graagsamen.be

