

(Ez. 34,11-16; Rom. 5,5b-11; Lc. 15,3-7)

Hoe kunnen we ons de grote goedheid voorstellen die Jezus' hart bewoonde? De Schriftlezingen kiezen voor het beeld van de zorgzame herder. In Jezus' hart is veel open ruimte om de noden en zorgen van velen te ontvangen. Onvermoeibaar is Hij op zoek naar mensen. Hij geneest, bevrijdt en schenkt vergeving. Hij doet mensen rechtop staan in het leven en biedt hen nieuwe kansen en perspectieven. Zijn hart is niet koud en onverschillig. Het laat zich raken door de levensverhalen van velen. Jezus leeft sterk met hen mee. En wanneer Hij botst op afwijzing en tegenstand, blijft zijn hart vervuld van goedheid. Haat en wraak vinden er geen plaats. Wanneer zijn leven Hem ontnomen wordt, kiest Hij er voor in liefde zijn leven te geven. Hij doet het in trouw aan de Vader en voor het heil van de mensen. In zijn herderlijk hart toont Jezus aan de wereld de grenzeloze goedheid van zijn Vader. Vandaag gedenken we dankbaar hoe Jezus uit liefde zijn leven voor ons heeft prijsgegeven.

Nous ne méditons pas la bonté de Jésus comme une chose d' un passé lointain. Nous célébrons la fête du Sacré-Cœur dans la confiance que nous pouvons nous aussi nous réjouir aujourd'hui de sa bonté et de sa fidélité. Nous avons tous une place dans son cœur. Nous sommes précieux à ses yeux. Glorifié, Il intercède pour nous tous auprès de son Père. Il ne cesse de nous donner sa vie. De son cœur transpercé sur la croix coule pour nous de l'eau et du sang, un courant de vie nouvelle. Les sacrements sont des signes toujours actuelles de la présence compassieuse de Jésus. C'est lui qui nous lave et nous oint, nous nourrit et nous reconforte, nous réconcilie et nous guérit, nous fait grandir dans l'amour fidèle et nous fortifie dans notre mission. Par les sacrements, Il reste proche de nous sur notre chemin de vie. En tant que bon Berger, Il nous donne son propre Esprit. L'Amour qui unit le Père et le Fils est déposé dans nos cœurs. C'est une grande joie pour nous de pouvoir croire que Jésus se préoccupe de nous, nous assurant de son attention et de sa fidélité. Dans la prière et la liturgie, nous ouvrons nos cœurs à sa présence bienveillante. Il continue à nous aimer.

Op dit hoogfeest horen we Jezus ons ook zeggen: *'leer van Mij, Ik ben zachtmoedig en nederig van hart'*. Wie gelovig de goedheid van de Heer op het

spoor komt, blijft niet onbewogen bij medemensen in nood. We worden gevoelig voor Jezus' uitnodiging om elkaar te beminnen met de liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad. Het hoogfeest van het H. Hart stemt ons dankbaar voor zoveel solidariteit en goedheid tussen mensen. Hartelijkheid in gezinnen en gemeenschappen maakt het samenleven warm en hecht. Het hoogfeest dat we vieren doet ons ook even stilstaan bij ons eigen hart. Is alle plaats er bezet door onze eigen gedachten, plannen en zorgen? Of is er ruimte vrij gemaakt om vol aandacht en zorg te luisteren naar wie het moeilijk heeft in het leven? Het is niet gemakkelijk om hartsterrein prijs te geven en te laten bezetten door anderen. En toch is dat onze roeping als christen: naar Jezus' voorbeeld en in de kracht van zijn Geest minder leven voor onszelf om meer gegeven mensen te worden. Jezus moedigt ons aan om die weg verder te gaan. In het opnemen van zorg voor elkaar proeven we een nieuwe vreugde. Het kost moeite maar leidt ons binnen in het goddelijk leven: er zijn voor elkaar in wederzijds geven en ontvangen.

Frères et soeurs, aujourd'hui nous remercions le Seigneur parce qu'Il nous a fait connaître l'amour de Dieu. Grâce à Lui, nous avons appris que le mystère de Dieu est une bonté inimaginable. Dieu est amour.

Aujourd'hui, nos cœurs se réjouissent de la bonté toujours actuelle du Seigneur envers nous et envers tous les peuples. Il nous appelle ses amis. Nous aimons vivre connectés à ce Compagnon invisible qui nous abandonne jamais.

Aujourd'hui, nous prions pour que la force nous soit donnée d'ouvrir notre cœur pour les personnes que nous rencontrons. En tant que disciples de Jésus, nous sommes envoyés pour être les témoins de la grande bonté de Dieu dans le monde d'aujourd'hui.

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons.

*+ Koen Vanhoutte*

*Hulpbisschop voor Vlaams-Brabant & Mechelen*