

Eerste zondag van de advent (28 november 2021)

Stap 2 in het tochtboek biedt een impuls tot persoonlijke verwerking, die vertrekt vanuit de ritus van de opname in het catechumenaat (zie tochtboek pp. 16-21).

Tijdens de weekendvieringen van 27-28 november beginnen we in de parochies van ons bisdom echter **samen** het pastorale project 'Leven vanuit de doop'.

In het tochtboek is er een zendingsgebed opgenomen (pp. 16-17) dat bedoeld is om samen met alle gelovigen te bidden op het einde van de viering bij de start van de advent.

Goede God,
we danken U om het nieuwe leven
dat Gij ons in Jezus hebt gegeven.
We danken U om uw Geest van liefde
waarin Gij ons laat delen.
Vandaag willen wij,
samen met alle geloofsleerlingen in ons bisdom,
op weg gaan, in het voetspoor van uw Zoon Jezus.
Zij gaan op weg naar hun doopsel,
wij willen ons eigen doopsel gedenken
en er nieuwe kracht in vinden.
We vragen U,
maak ons hart opnieuw ontvankelijk voor uw Geest,
breng ons opnieuw dichterbij uw geliefde Zoon,
doe ons opnieuw ontdekken
dat Gij ons in de doop hebt aangenomen
als uw geliefde kinderen,
als de broers en zussen
van Jezus Christus, onze Heer

Er zijn nog andere manieren waarop het dooptraject in de viering aandacht kan krijgen:

- Er zijn **banners** ontworpen met het logo van het doopproject. Die kunnen op deze zondag op een goed zichtbare plaats worden opgesteld, aan de ingang van de kerk.

- **De homilie**

Men kan vandaag in de homilie iets zeggen over de solidariteit die we met het project 'Leven vanuit de doop' als gedoopten willen tonen met de geloofsleerlingen. Zeker in de gemeenschappen waar er een opname gebeurt van één of meerdere geloofsleerlingen is dit aangewezen. Zij starten hun weg naar de viering van hun doop, vormsel en eerste communie. De geloofsgemeenschap wil hen daarin begeleiden en ondersteunen, met

gebed, vriendschap, en een traject van initiatie om hen thuis te laten komen in het geloof en in de Kerk. Samen met catechumenen de weg gaan naar hun doop, kan voor de gedoopten een kans zijn om hun eigen doopsel te ‘gedenken’, om stil te staan bij de betekenis en de schoonheid er van, en het bewuster te gaan beleven als inspiratiebron voor hun geestelijk leven.

Op de plaatsen waar er geen geloofsleerlingen zijn, kan de voorganger in de homilie de band maken tussen de Schriflezingen van de zondag en het doopproject.

Mogelijke aanknopingspunten bieden zowel de **antwoordpsalm** 25 (24), 4-5ab, 8-9, 10.14 als de tweede lezing uit 1 Tess 3, 12 – 4, 2. In de psalm komt het beeld van de weg sterk naar voren. ‘Leer mij uw paden kennen’, is een gebed dat zowel de geloofsleerlingen als de reeds gedoopten steeds weer kunnen bidden. En **Paulus** wenst de gedoopten toe dat God hun ‘liefde voor elkaar en voor alle mensen’ doet toenemen en dat ze groeien in trouw aan de ‘levenswandel die God welgevallig is’. Het laat aanvoelen dat we als gedoopten altijd leerling blijven. Maar het doopsel blijft een bron van inspiratie om te onderscheiden hoe we verder kunnen groeien.

- Het is ook goed om in de **voorbede** vandaag één of enkele intenties toe te voegen. Bijvoorbeeld:

Voor alle volwassenen die vandaag in ons bisdom opgenomen worden onder de geloofsleerlingen, en voor allen die hen begeleiden op hun weg.

Voor onze parochiegemeenschappen en voor alle medegelovigen die tijdens de komende maanden willen stil staan bij de betekenis van de doop voor hun concrete leven.

- Bij de **mededelingen** kan men nog eens de uitnodiging herhalen om aan te sluiten bij het doopproject en melden dat wie nog geen tochtboek ontving bij het buitengaan van de kerk een exemplaar kan meenemen. Het is goed om daarbij nog eens de bedoeling van het project en het tochtboek te schetsen (zie de handreiking bij stap 1)
- Bij de **zending** is er het zendingsgebed uit het tochtboek. Dit wordt best ook opgenomen in het liedblaadje of verspreid op een aparte gebedskaart.
- Bij de **zegen** kan men vandaag één van de plechtige zegenformules uit het missaal gebruiken. Bijvoorbeeld: formule 1 voor de advent (*Zondagsmissaal*, 1993, p. 365):

V. Jullie die geloven dat Gods Zoon in de wereld is gekomen en verlangend uitzien naar zijn wederkomst: moge de almachtige en barmhartige God jullie in deze adventstijd verlichting schenken en overvloed van zegen.

Allen: Amen.

V. Moge Hij jullie in de strijd van dit leven standvastigheid geven in het geloof, blijmoedigheid in de hoop en ware ijver in de liefde.

Allen: Amen.

V. Mogen jullie die nu de eerste komst van onze Verlosser vieren en Hem met hart en ziel toegewijd zijn, bij zijn wederkomst in heerlijkheid beloond worden met de schat van het eeuwige leven.

Allen: Amen.

En zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.

Allen: Amen.