

Alsjeblieft

LIEFDE, VRUCHTBAARHEID EN LEVENSKEUZES

Leg de tegels in volgorde van belangrijkheid, de belangrijkste onderaan.



HUIS



KINDEREN



WERK



GEZIN



FAMILIE



VRIENDEN



GELOOF, GOD



VRIJWILLIGERSWERK



VRIJE TIJD, SPORT
NATUUR, CULTUUR

Volgende vragen kunnen helpen bij het gesprek:

- Hoe stellen jullie je toekomst samen voor? (kinderen, huis, werk, gezin - arbeid, vrijwillig engagement, ...)
- Welke plaats geven jullie aan familie en vrienden? Vinden jullie elkaar daarin, of kijk je er allebei anders naar?
- Wat maakt je ongerust? Waar maak je je zorgen over?
- Welke waarden die je van thuis hebt meegekregen wil je in jullie gezin een plaats geven?
- Hoe kijk je naar het ouderschap? Welke mama of papa wil je graag zijn?
- Wat wil je zeker aan je kinderen meegeven?

Hij bouwde zijn huis op rotsgrond. (Mt 7,21.24-29)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Niet ieder die Heer! Heer! Tegen Mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest. Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis, en het stortte niet in: het werd één grote ruïne. Toen Jezus deze woorden beëindigd had, was de menigte geestdriftig over zijn onderricht. Want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag en net zoals hun schiftgeleerden.

- Welke personen zijn voor jullie zo belangrijk (geweest) dat jullie er als koppel kunnen op bouwen?
- Wat geeft jullie als koppel een gevoel van veiligheid en zekerheid, alsof je op rotsgrond aan het bouwen bent?
- Wat is jullie rotsgrond waarop je het huis van jullie huwelijk wil bouwen?

Huwelijkszegen

Pr: Barmhartige God, Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld, man en vrouw schiep U hen en Gij zegende hen. Zegen ook N. en N. en maak hun liefde volkomen. Zegen hun verbond in ons midden. Wij bidden U voor deze man en vrouw: schenk hen aan elkaar, leer hen elkaar aanvaarden en vertrouwen, maak hen ontvankelijk en oprecht van hart. Bezegel hun verbond met uw Geest, wees het vuur in hun liefde, de bron van hun dorst, en vervul hun verlangen. Geef adem aan hun woorden, dat zij oprecht spreken; wek uw mildheid in hen, dat zij elkaar bijstaan.

A: Bezegel hun verbond met uw Geest, wees het vuur in hun liefde.

Pr: Geef, dat zij op hun levensweg tochtgenoten ontmoeten, die hen bijstaan en de goede richting wijzen, die hun brood met hen delen en het leven met hen vieren. Geef, dat zij steeds meer verbonden raken met U, hun oorsprong en hun toekomst, dat zij zich gedragen weten en geliefd. Geef hun vertrouwen in uw zorg, dat zij niet wanhopig of verkramp het leven naar hun hand zetten.

A: Bezegel hun verbond met uw Geest, wees het vuur in hun liefde.

Pr: Geef hun oog voor de nood van de ontheemde, dat hun hart niet verstokt raakt, hun huis niet gesloten. Geef, dat zij delen uit hun overvloed met wie hongeren en dorsten: dat er plaats is aan hun tafel. Moge hun liefde en arbeid vruchten dragen en ten goede komen aan uw schepping. Dat vragen wij U door Jezus, uw geliefde, onze Heer.

A: Amen.

- Wie wil God voor jullie zijn?
- Welk appel horen jullie in deze zegen? Waartoe zijn jullie geroepen?