

# Maar bij U is vergeving

Over kwaad en verzoening in de liturgie

Het Liturgisch Congres is een tweedaagse vorming voor voorgangers, vrijgestelden en vrijwilligers die pastoraal actief zijn en/of aan vormingswerk doen, maar het staat ook open voor alle mensen die hun kennis over en liefde voor de liturgie willen verdiepen. De editie van november 2016 kreeg als thema 'Kwaad en verzoening in de liturgie'.

Het boek 'Maar bij U is vergeving' bundelt de bijdragen van sprekers die nagaan hoe de realiteit van onze onmacht en onze gebrokenheid een plaats krijgt in de liturgie, waarin tegelijk Gods barmhartigheid vertolkt en bewerkt wordt. Er wordt aandacht besteed aan het sacrament van de verzoening, maar ook aan de dynamiek van kwaad en verzoening bij de doop, in de eucharistieviering, in het getijdengebed en in de opbouw van het liturgisch jaar.

In de liturgie vinden christenen zichzelf terug als vergeven en beminde zondaars. Dit zonder de realiteit van het kwaad onder de mat te vegen. 'Rouwmoed' als grondhouding aannemen, behoedt tegen een overtrokken moraliseren en toont wegen in de praktijk om Gods liefde als verzoenende werkelijkheid te ervaren.

134 blz. • 22,50 euro

**BESTEL NU EN BETAAL 20 EURO ipv 22,50 euro!**



## Stuur deze bon terug naar:

Halewijn Uitgaven, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
Fax 03 210 08 36, bestellingen@halex.be  
U betaalt na ontvangst.

Naam: .....

Straat: ..... Nr: .....

Postcode: ..... Gemeente: .....

E-mail: .....

Tel: .....

Bestelt: ..... ex. "Maar bij U is vergeving"

Prijs: NU € 20,00 – Verzending € 2,95

Het boek is ook te koop in de liturgische centra en boekhandels.

# BESTELBON