



Hallo daar!

Weet je wat je nu in handen hebt? De allereerste editie van leJeeDee! De oude Jokri-krant maakt vanaf vandaag definitief plaats voor een spiksplinternieuw blad. **leJeeDee** verschijnt (voorlopig) twee maal per jaar en brengt heel wat interessante items voor Jokri, Misdiens en andere aangesloten IJD-groepen in het bisdom Gent. Kruip dus maar gezellig onder je leeslamp, want leJeeDee heeft je bijzonder veel te bieden.

Speciaal voor jou hebben we in dit blad heel wat leuke nieuwtjes, foto's en spelletjes opgenomen. Wil je, helemaal in de lijn van het IJD-jaartheme 'Zalig', een stukje inhoudelijk op weg gaan? Werp dan zeker een blik op het artikel over de zaligsprekingen én met een heuse kookrubriek gaan we zelfs even de culinaire tour op!

Kortom, dit wordt voortaan hét blad voor begeleiders in jongerenpastoraal dat je zeker gelezen moet hebben! Toon het blad daarna aan de leden van je groep, aan al je vrienden en familie, ja zelfs aan ons Moe of ons Mémé, want iedereen leest vanaf heden den leJeeDee!

Veel leesplezier!

De leJeeDee-Redactie

Wellness met IJD? Zalig!



Ooit was er het omstreden televisie-item met Bart Peeters: "Koken met Jezus". Welnu, bij JOKRI en IJD gaat het dit werkjaar over "WELLNESS MET JEZUS" en die is pas echt zalig!

Een bekentenis: ik ben zelf nog nooit naar een wellness-centrum geweest. Ik ken het alleen van horen zeggen. Misschien moet ik er dit jaar toch eens werk van maken.... Misschien is er zelfs, althans op het eerste gezicht, een gelijkenis te vinden met wat Jezus ons zegt bij het begin van de eerste grote speech die hij volgens de evangelist Matteüs houdt: "Zalig die uitgeput en gestresseerd zijn, ik zal jullie vertroosten." Wellness met en door Jezus?



Felicities

'Wellness', het lijkt wel het moderne woord voor GELUK. In onze Bijbelvertalingen staat er terecht: "Gelukkig die...". Maar omdat het zo'n 'zalig' woord is, gebruiken we nu maar de oudere vertaling: "Zalig die...". Maar wat Jezus hier uitspreekt bij het begin van zijn redevoering op de berg zijn dus letterlijk: felicitaties – gelukwensen.

Vreemd toch, als je dan bekijkt wie er door Jezus worden gefeliciteerd: mensen die arm zijn, verdrietig, hongerig en dorstig, mensen die vervolgd en uitgescholden worden, ... In het evangelie staat wel eens meer de wereld op zijn kop, maar overdrijft Jezus hier niet een beetje?

Koninkrijk....

Willen we de 'zaligsprekingen' goed begrijpen, dan moeten we goed kijken waarom Jezus die mensen nu al feliciteert. Dat heeft alles te maken met het 'rijk der hemelen', dat is het koninkrijk van God. Dat is dus niet het koninkrijk België of Nederland of het Verenigd Europa maar het rijk waar God heerst.

Je denkt dan misschien: "dat is iets voor later, 'in de hemel' of 'bij het einde der tijden'". Neen, toch niet. Laten we goed kijken naar het optreden van Jezus zelf. Matteüs beschrijft dat in zijn evangelie net voor hij Jezus zijn programmaverklaring laat afleggen: "Jezus trok rond in heel Galilea, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk, en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas. Zijn faam drong door tot in heel Syrië, en ze brachten

alle zieken bij Hem, die gekweld werden door allerlei ziekten en pijnen, mensen die bezeten waren door demonen, lijdens aan vallende ziekte en verlamden, en Hij genas hen. Een grote menigte volgde Hem ..." (Mt 4, 23-25)

Van overal kwamen ze om die Jezus te horen en te zien. Er 'zinderde' iets in het gebied rond het meer van Galilea: "iemand die zo spreekt én handelt...!" Het koninkrijk van God, helemaal anders dan dat van de Romeinse overheerser of van de Joodse leiders, werd voelbaar en zichtbaar.

Leefregel

"Bij het zien van deze menigte," schrijft Matteüs dan plechtig, "ging Hij de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak" (5,1-2). Het is alsof Jezus als een soort wetgever plaatsneemt op een spreekgestoelte. Zo is het ook bedoeld. Net als Mozes op de berg Sinai, zal Jezus hier de 'grondwet', de leefregels van het koninkrijk van God afkondigen.

De wetten en reglementen die wij maken, beginnen nogal eens met 'moeten' en 'niet mogen'. Hoe verrassend dan toch bij Jezus! Zijn eerste woord is 'gelukkig' of 'zalig'. En hij richt het tot mensen in de marge leven, tot gebroken mensen door pijn en verdriet, tot mensen die doelloos zijn geworden, tot ontheemde mensen op de vlucht voor geweld en honger, ... Precies zij worden door hem gelukkig geprezen. Waarom? Natuurlijk niet omdat zij het slecht hebben, maar wel omdat er aan hun miserabele toestand een einde zal komen. Dat heeft alles te maken

met het feit dat in Jezus God in actie is gekomen. De hoop herleeft! Er is toekomst. God wil mensen nabij zijn en Hij wil hun geluk. Dat is het evangelie, het goede nieuws.

Ook voor ons?

Dat is ook goed nieuws voor elke mens die zich kwetsbaar opstelt en zich niet opsluit in zichzelf, die mild is en vrede wil stichten, die verlangt naar rechtvaardigheid. Wie daarmee bezig is, noemt Jezus gelukkig of zalig. Hij of zij leeft in zijn verbond.

Dit is geen boodschap voor naïevelingen, voor zwevers en dromers. Het is concrete praktijk. Wie ruimte voor God schept in zijn leven, die verandert, die gaat op een andere wijze leven. De logica van Jezus en van het rijk van God is niet altijd de logica van deze wereld. Hij zet inderdaad de wereld op zijn kop. Als mensen dat samen doen in het voetspoor van Jezus en met de kracht van zijn Geest, dan zal het ook vandaag op vele plaatsen 'zinderen' zoals destijds rond het meer van Galilea. Dan zal de hoop herleven, in het bijzonder voor mensen die het moeilijk hebben.

Laat dit de wens zijn voor dit werkjaar: dat onze Jokri-groep, dat de Ontmoetingsdagen en dat zoveel IJD-activiteiten "WELLNESS-CENTRA" mogen zijn, maar dan wel in de logica van Jezus en van zijn Vader en met de kracht van zijn Geest! "Wellness omgekeerd" dus!

Tekst: Peter Malfliet
(foto's: kerk Oude Barel)



In een tweede etappe in de ontdekking van de zaligsprekingen. Bezochten we met onze jokrigroep het bedevaartsoord 'Lourdes-Oostakker'. Wie een beetje vertrouwd is met het reilen en zeilen van het bedevaartsoord, weet dat er elk jaar blokhutten worden opgesteld die de mensen uitnodigt tot bezinning rond een thema.

Ja, je raadt het goed: dit jaar stonden de zaligsprekingen in de kijker! Met z'n allen daar naar toe. Dank je wel trouwens aan Gino om de blokhutten open te houden tot 22 uur – want normaal gaat de poort dicht om 19 uur.

Voorzien van fluo-hesjes en zaklampen bereikten we veilig en wel de blokhutten. Daar namen we de tijd om enkele zaligsprekingen uit te diepen. Een Bijbeltekst en foto's brachten ons in de juiste sfeer om zelf na te denken hoe dichtbij de verhalen van Jezus en de zaligsprekingen soms in ons leven aanwezig zijn. Het was terug een leerrijke avond.

© Jokri Oude Bareel

De zalige kunstwerken

Heel lang geleden, toen de meeste mensen nog niet konden lezen en schrijven, werden er veel verhalen verteld aan elkaar. Zo heeft ook Jezus van Nazareth veel verhalen verteld aan zijn leerlingen en aan de mensen die naar hem wilden luisteren. Hij trok dan meestal de berg op. Ook toen Jezus niet meer leefde vertelden de mensen deze verhalen verder.

Nu waren er ook kunstenaars bij die naar deze boeiende verhalen luisterden. Eén van hen wilde de mooie verhalen van Jezus laten schitteren voor iedereen die het zien wou. Hij fantaseerde hoe Jezus op de berg zat, en hoe de zon over Jezus en de mensen scheen, dus wilde hij de verhalen ook laten schitteren. Zo maakte de kunstenaar gekleurde glasramen en maakte er kunstwerken mee. De kunstwerken waren bedoeld om aan alle mensen te tonen van over de hele wereld.

Toen de glasramen eindelijk in België waren terechtgekomen, en ze in de kerk van de parochie Oude Bareel belandden, gebeurde er iets vreselijks. Op een nacht ontdekte de pastoor dat er iets niet klopte aan de glasramen. De werken hadden

elk een naam, maar – o jee – de naam was weggewist, en bovendien ontbrak er een kunstwerk.

Via de Jokrikrant werd onmiddellijk alarm geslagen. Iedereen die iets wist moest het doorgeven aan de pastoor. Natuurlijk was dit een hele klus, de pastoor kon dit niet alleen... hij had hulp nodig van jonge dappere mensen: jokri oude Bareel natuurlijk.

Aan de hand van allerlei opdrachten kregen de jongeren aanwijzingen waar het verloren glaswerk zou kunnen zitten... en ja hoor, na veel opdrachten en logisch nadenken werd het verloren tafereel teruggevonden. Toen werd het tijd om even na te denken bij de verschillende glasramen.

Het bleken werken te zijn waarop de 8 zaligsprekingen werden afgebeeld. Maar voor we dat ontdekten, kregen de jongeren de kans om zelf een titel te geven aan elk kunstwerk. Het mooie hieraan waren de verschillende interpretaties die werden gegeven. Iedereen zag wel iets anders in elk werk, en alles was even waardevol.

Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het land bezitten.

bemerkingen door de jongeren:

- 'er is plaats voor iedereen'
- 'er mag geen onderscheid zijn tussen de mensen'
- 'iedereen welkom'
- 'het lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld'

Het is vooral de voorstelling van de wereld en het lam dat de wereld omvat dat richting gaf aan de interpretatie dat de wereld voor iedereen is, zonder onderscheid.



Op zoek naar de 7 sleutels tot geluk van iedereen

Wie droomt er soms niet eens van, dat we een sleutel zouden vinden die past op de deur van geluk. Geluk voor iedereen! We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat zo een 'hocus pocus' niet bestaat.

En toch, meer dan 2000 jaar geleden leefde er een man, Jezus die ons meer dan één sleutel heeft aangereikt tot het geluk van alle mensen hier op aarde.

Met Jokri Oude Bareel besloten we om met de 'oude' getrouwen en de nieuwe jokri-vrienden op zoek te gaan naar de sleutels. Het begon met een reisverhaal:

Ik ben op reis geweest naar een prachtig dorp. Het was ongelooflijk hoe mooi de natuur er was. Wat me nog het meest opviel was dat iedereen zich daar blij voelde, iedereen was gelukkig...Nee, het was niet zo dat iedereen daar super rijk was of dat iedereen gezond was. Er waren ook mensen die hard moesten werken om voldoende eten te hebben, en er waren ook mensen die ziek waren, en toch, ook deze mensen straalden van geluk. Ik dacht dat het dorp gezegend was met een groot geheim, één of andere toverformule of zo. Ik werd zo nieuwsgierig dat ik met de dorpsbewoners in gesprek ging. Ik kreeg een heel merkwaardig antwoord. Heel lang geleden was er een man op aarde, hij noemde Jezus. Jezus had de zegen gekregen van zijn Vader om vrede te brengen op aarde. En Jezus leerde aan de mensen hoe je zelf een zegen kan zijn voor de ander. Hij gaf als het ware een vredesleutel aan iedereen die het horen en zien wilde.

De dorpsbewoners hadden het goed begrepen, en iedereen was bereid om die vredesleutel te gebruiken.

Er zijn zeven grote sleutels hebben de bewoners mij verteld. Daarnaast zijn er nog ontelbaar kleine sleutels. Iedereen kan de weg volgen hebben ze me gezegd. We moeten enkel bereid zijn het pad te volgen, onze ogen en oren open te houden en dan de juiste sleutel te gebruiken.



Met dit verhaal in ons achterhoofd, gingen we met de hele groep op stap om de hoofdsleutels te vinden. Er waren alerhande aanwijzingen waar we de 7 ankerplaatsen zouden vinden waar de sleutels verborgen waren: een blinde kaart, een rebus, een doolhof...

Bij onze eerste rustplaats kwamen we in een dorp terecht waar honger heerste. Er vertoefde ook een egoïstische man, die een voorraad eten had gevonden, en het niet deelde. Rara, het was snel duidelijk dat we hier de sleutel van 'de hongerigen spijzen' moesten vinden.

- Bij de volgende rustplaats was er tekort aan drinkbaar water. Met lege flessen trokken de jongeren van deur tot deur om hun fles gevuld te krijgen. De bewoners van de Schuurstraat wisten de sleutel van 'de dorstigen laven' toe te passen! Dank je wel lieve mensen.
- De volgende sleutel was te vinden in het park. Een moeilijke klus. Heel subtiel werd de groep gesplitst in 'eigen volk' en 'vreemdelingen'. De koning had de taak om de vreemdelingen een gerust gevoel te geven. Juist, 'vreemdelingen huisvesten' was de sleutel.
- Het volgende dorp dat we bezochten kampte met een tekort aan kledij. Met behulp van naald en draad werd oude kledij omgetoverd tot nieuwe kleding. Jawel, de naakten kleden was de volgende sleutel.
- Voor de sleutel 'zieken bezoeken' werd een spel gespeeld waarbij de jongeren een handicap werd toegewezen. Om boodschappen te doen, papieren in orde te brengen in het gemeentehuis.; moesten ze elkaar helpen. Jawel, een helpende hand zorgt ervoor dat iedereen terecht komt en krijgt wat ze nodig hebben.

- Eventjes stil staan bij de zorgen in het leven: wie van ons zit gevangen...wie houden wij gevangen... een gesprek over situaties waarbij we mensen gevangen zetten, heeft ons de sleutel doen vinden van 'gevangenen bevrijden'
- er moest nog één sleutel gevonden worden: 'de doden begraven'. Door tijdsgebrek hebben we die sleutel 'cadeau gekregen'

We maakten nog even tijd voor een bezinning in de kapel. Even nazinderen van alles wat we hadden ontdekt.

Daarna was het tijd natuurlijk voor de wafelbak... MAAR... eerst zorgen voor de ander. Voor we zelf aan het smullen gingen brachten we wafels naar mensen in de buurt. Naar mensen die jokri een warm hart toedragen, naar mensen die er zelf niet toe komen om een wafel te bakken, gewoon mensen op straat... Dit gebeuren was nog het mooiste van de hele namiddag:

verbaasde en dankbare ogen, want nee hoor, betalen was er niet bij. Met liefde werden de wafels gebakken en uitgedeeld.

Het was gezellig om af te sluiten in de tuin van de pastorie met de vriendschap die we deelden en de wafels die we smulden.

Voor onze nieuwkomers, Eline, Jetro, Joanna en Jano, dank dat je erbij was, en ik hoop dat jullie je nu al thuis voelen bij ons – maar het zag er goed uit – dank je wel aan oud en nieuw!!!

© Jokri Oude Bareel



De tinten van Eke

Ook in de vakantie staat Jokri Eke paraat om iets te doen voor het goede doel. Ze kozen ervoor om met de kinderen van de Tinten een volledige dag naar het provinciaal domein van Puyenbroeck te gaan. Hieronder leest u het verslag van Febe.



Ik samen met Julie, Fien, Haiko, Marielle en Ria vertrokken rond 11 u met de bus richting Wachtebeke. Even later stapte Marleen op in Gent-Zuid met nog een paar andere begeleiders en met de kinderen van de Tinten. Toen we in Puyenbroeck aankwamen aten we eerst ons middagmaal. Voor de kinderen van de Tinten al een bijzonder leuk moment, zoveel lekkers waren ze immers niet gewoon. Daarna gingen we met het treintje een rondrit maken in het domein. We zagen het dierenpark, de bloementuin... Na de rondrit zijn we wat op de speeltuin gaan spelen, iedereen amuseerde zich goed.

We aten ook samen ijsje of pannenkoek ... mmm lekker. Na het vieruurtje was het jammer genoeg al tijd om terug naar huis te vertrekken. Op de bus hebben we nog veel plezier gemaakt, kwestie van de dag leuk af te sluiten. Het was een fantastische dag vol met avontuur, gelach en plezier. Een dag om nooit te vergeten.

Febe, Jokri Eke.

Groepen voor de lens



Jokri Dendermonde



Kring Drongen van links naar rechts: boven: Christophe, Joachim H, Steven, Joris, Wouter, Joachim L en beneden: Xitlali, Lisa, Soetkin en Liese

Topdag IJD 25 oktober 2014

Een topdag was het zeker!

Ik heb me echt geamuseerd die dag!

Het was wel even onwennig in het begin omdat er veel mensen waren die ik niet kende. Maar daar kwam vlug verandering in. Het werd er al meteen een gezellige boel: we konden ons amuseren met volksdans uit verschillende culturen en een parcours afleggen op een springkasteel. Als iedereen was gearriveerd op de abdijsschool, verzamelden we met z'n allen in de grote zaal waar er ons een leuk openingstoneel te wachten stond. Het ging over Sint-Franciscus die in Dendermonde was aangekomen en mensen zocht om hem te volgen. Eens aangekomen in de abdijsschool, kwam hij de vier Heemskinderen van het Ros Beiaard tegen. Zij waren ruzie aan het maken over wie er met het Ros mocht spelen. Franciscus maakte hier een eind aan en kreeg het voor mekaar opdat de kinderen hem zouden volgen.

Na het toneeltje werden we verdeeld in verschillende werkgroepjes waar we ons voor ingeschreven hadden. Mijn werkgroepje heette: "Wolf in de stad". Persoonlijk wist ik niet goed wat het betekende. Best wel spannend. Eens in het groepje, wist ik al over wat het ging. Het ging over het verhaal van Franciscus en het moraal achter zijn verhaal. We kregen allemaal tekstjes en bijpassende foto's en onze opdracht was om de foto's bij de passende tekst te leggen en de teksten ook in de juiste volgorde te leggen. Dit was al vlug gelukt. Nu mocht iedereen een tekstje voorlezen en zo leerden we het verhaal van Franciscus kennen. Na het voorlezen gingen we in twee kleinere groepjes zitten en speelden we Weerwolfje, weliswaar een variant met de personages uit het verhaal van Sint-Franciscus. Het was altijd een zeer ontspannen sfeer en ik heb mij echt wel geamuseerd. Na het spel was het tijd om te eten en om nieuwe mensen te leren kennen aan tafel. Na het eten maakten we ons klaar om richting stadhuis te gaan, waar de burgemeester van Dendermonde, Piet Buyse, het verhaal van het Ros Beiaard vertelde. Ik was wel blij om dat verhaal nog eens te horen, zeker omdat ikzelf van Dendermonde ben.

Toen begon het stadsspel. Ik kwam in de Jokrigroep van Weteren terecht. Wat een leuke bende! Er was al meteen veel sfeer. Ik had echt zin om te beginnen. Het was vooral de bedoeling om elkaar te leren kennen en om samen te werken. Maar er was ook het spel zelf, waarbij we de 4 Heemskinderen moesten zoeken om hen te waarschuwen dat het Ros werd gestolen. Jammer genoeg is het ons niet gelukt om ze alle vier te vinden maar we hebben ons wel super hard geamuseerd! "GO, Team Sfeer!"



Na het leuke stadsspel volgde er een bezinningsmoment, een Taizéviering. Dit vond ik wel rustgevend en ik had tijd om na te denken over wat ik in de loop van de dag allemaal gedaan had en hoe ik deze dag ervaren had. Na de Taizéviering, volgde er een heus spaghetti-festijn en konden we nog eens napraten over de afgelopen dag.

Ik heb me alleszins super hard geamuseerd die dag! Het was voor mij geen topdag maar een super topdag!

*Tekst: Joke Roggeman – Jokri Dendermonde
(foto's: Barbara De Ceuster)*





MISDIENAARS

HOE WORD JE DE PERFECTE MISDIENAAR? GEDEMONSTREERD DOOR DE MISDIENAARS VAN EEKLO



Behoud ten allen tijde de concentratie bij het aansteken van de kaarsen

Zorg dat je albe altijd gestreken en gesteven is

Samenwerking is een *must*



En vooral: blijven lachen!





Studenten in Gent: **wees welkom!**

Wij zijn een enthousiaste groep jonge christenen die zich vanuit een gelovige inspiratie inzetten voor de Gentse studenten. Dat doen we door een brede waaier van sociale, culturele en/of religieuze evenementen te organiseren. We nemen een bijzondere plaats in binnen het aanbod van studentenverenigingen: wij zijn niet gebonden aan één enkele richting, faculteit of instituut. Elke student is welkom!

Met GPS willen we er zijn voor jonge zoekers, voor hen die onrustig verlangen naar meer. GPS wil hen op een gewone en menselijke manier tonen waar Leven te vinden is, waar je nooit vergeefs zoekt: bij iemand die zelf op zoek is naar de mens. Misschien is GPS in die zin veeleer een vind- dan een zoekstelsel: hoe en waar kunnen studenten zich vandaag laten vinden door God.

Het eerste semester in vogelvlucht

Het eerste semester ging al goed van start met onze **jaarlijkse GPS-quiz**. De opkomst was talrijk, de vragen waren moeilijk en onze quizmaster was in vorm! De winnaars gingen naar huis met een bak West-Vleteren en een groot overwinninggevoel.

Daarna kwam onze **filmavond**: we bekeken samen 'Intouchables', een prachtige film over ware vriendschap, in- en uitgeleid door Lode Aerts. Na de film kon iedereen nog even nagenieten met een lekker stukje taart – *Bedankt, Jessie!* – ter ere van Willems verjaardag.

Na al deze breinbrekers was het tijd voor wat vertier op onze **spelletjesavond**. Lachen gegarandeerd met een Time's Up-versie waar onder andere Jesaja, Harry Potter en Pythagoras in voorkwamen.



Jessie, het praesidiumlid verantwoordelijk voor de animatie, weet niet goed wat ze van deze naam moet maken.

Opkomende activiteiten

Met GPS zijn we natuurlijk ook dol op de Sint, wie niet? We organiseren op 4 december een **Sinterklaasontbijt** in het Seminariehuys. We beginnen om 7.30u met een ochtendgebed in de crypte en eten daarna samen een waar Sinterklaasontbijt. Loopt het water je al in de mond?

Schrijf je dan in via gps.adfundum@gmail.com. Tot snel!

© GPS

Contactgegevens GPS:
Studenten.ugent.be/GPS – gps.adfundum@gmail.com
 Nederpolder 24, Gent – 09 235 78 48



Het GPS presidium houdt van ludieke acties: hier voerden we promo voor ons abdijsweekend in november.



BOEK, SPEL EN GEBED VAN DE MAAND



Werkboekje voor je geloof

Wil je het graag eens stil maken en bij God zijn, maar weet je niet hoe? Of ben je op zoek naar een leuke bezinningsopdracht voor je groep? Dan is *Mind your faith* van Marian Timmermans misschien wel iets voor jou!

Mind your faith is een boek vol geweldige opdrachten om God te zoeken. Er zijn creatieve opdrachten, zoals een tekening maken bij een gebedswandeling of een filmpje opnemen tijdens een wandeling in een storm, maar ook doe-opdrachten, bijvoorbeeld "Beplak de spiegel met het zilverpapier van snoeprollen. Lees 1 Korintiërs 13:12, ..."

Het boek nodigt uit om ermee aan de slag te gaan. Zelfs de lijst met benodigdheden voor de opdrachten is omvat in een spel. Het is verfrissend om op een heel andere manier, dan bijvoorbeeld in stilte bij een kaarsje, tot gebed te kunnen komen.

Soms kan het moeilijk zijn om tijd te nemen om God te leren kennen en dan biedt dit boekje een echte uitkomst, aangezien de meeste opdrachten niet veel tijd in beslag nemen.

Het is een goede mengeling van schrijfoopdrachten, doe-activiteiten en reflectie. Heb je een smartphone, dan kan je ook de bijhorende applicatie downloaden met een speciale herinneringsfunctie, zodat je iedere week een andere opdracht krijgt. Een echte aanrader voor iedereen die graag creatief zijn of haar geloof wil leren kennen of verdiepen!

Mind your faith van Marian Timmermans kost 12,95 euro en is te verkrijgen via bol.com of in de betere boekhandel ☺.

21-n

De mindere broeders van Trans-Catanië

In het jaar 1250, enkele jaren na de dood van Sint-Franciscus, is de orde die hij heeft gesticht (de minderbroeders) verdeeld. Elke groep interpreteert de regel van Franciscus op zijn manier, en probeert zo veel mogelijk aanhangers te werven in Italië.

Je begint met je orde aan de verovering van de laars van Europa. Door het verzamelen van de juiste Franciscaanse waarden, slaag je er algauw in om vanuit Assisi de regio van Trans-Catanië te bebouwen met verblijfplaatsen en abdijen. Slaag jij erin om met jouw orde de boodschap van Franciscus over te brengen?

Leeftijd : 10 +
Aantal : 10 - 60 spelers
Duur : +/- 75 minuten

Dit spel kan u ontleneren in het Catechetisch Documentatiecentrum.



Gebed van de maand

Gelukkig de mensen,
die de oproep van Jezus verstaan
en de steen weggrollen
die de andere mens belet mens te worden.

Gelukkig de mensen,
die zich gratis kunnen inzetten
voor het huisgezin dat in grote nood verkeert,
want zij rollen de steen weg die dat gezin belet
uit te groeien tot een menswaardig gezin.

Gelukkig de mensen,
die geregeld bij een zieke op bezoek gaan
en hem of haar opbeuren.
Zij rollen de steen weg
die hem of haar belet ten volle mens te zijn.

Gelukkig de mensen
die elkaar op het werk of op school verstaan
en mekaar willen helpen
om de goede geest te bevorderen.
Zij rollen de steen weg,
die belet in een aangename sfeer
met elkaar samen te werken.

Gelukkig de mensen
die zich in een geloofsgemeenschap inzetten
en medeverantwoordelijkheid willen dragen
voor de uitbouw van Gods Rijk.
Zij rollen de steen weg,
die de geloofsgemeenschap verhindert
van de grond te komen
of verder uit te groeien.

Gelukkig de mensen
die achter de schermen werken,
die zich in het verborgene willen inzetten.
Zij rollen dikwijls grote stenen weg,
die een gemeenschap beletten
tot echt leven te komen.



Zalige waterzooi met kip uit de stad van bavo



Ingrediënten (voor 4 personen):

- 2 liter groentebouillon
- 4 kipfilets of 1 verse kip
- 3 stengels witte selder
- 1 prei
- 3 wortels
- 6 aardappelen (vastkokend)
- 1 busstel krulpeterselie
- 400 ml room
- Bakboter

Bereidingswijze:

Raadpleeg een kookboek of improviseer grondig aangaande het maken van een overheerlijke **groentebouillon!** Met Gods hulp kom je er zeker en vast!

Om de **waterzooi met kip uit de stad van Bavo** klaar te maken, ga je als volgt te werk:

- Breng 2 liter groentebouillon aan de kook.
- Laat de kip (of de filets) 20 minuten sudderen in de bouillon op een matig vuurtje van Lucifer.
- Was vervolgens de groenten om het overtollige woestijnzand weg te spoelen.
- Schil de wortels met hulp van Hierboven of met een dunschiller.
- Schil de selderstengels op dezelfde wijze; zo verwijder je de taaie vezels.
- Verwijder het donkergroene loof van de prei. (*Kan eventueel wel in de groentebouillon...*)
- Snij de wortel, prei en selder in fijne reepjes (à la de Heilige Julienne).
- Schil de vastkokende aardappelen en snij in ze grove, hopeloze stukken (à la de Heilige Rita).
- Zet een ruime kookpot op een matig vuurtje van Lucifer en voeg een flinke klont boter toe.
- Stoof de groenten en aardappelen in het vagevuur van hete boter. (*Tip: zet het vuur niet duivels hoog en roer regelmatig even om.*)
- Haal de kip ondertussen uit de bouillon, verwijder desgevallend het vel en laat even afkoelen.
- Snij de kip vervolgens in grove, hopeloze stukken (opnieuw à la de Heilige Rita).
- Voeg de stukken kip toe aan de geestelijke stoofpot van groenten en aardappelen.
- Voeg de resterende groentebouillon (+/- 1,5 liter) - doopselgewijs in drie keer - toe aan het gerecht.
- Voeg zo'n 2/3 van de room in de stoofpot en roer alles

om. Houd 1/3 van de room nog even opzij.

- Laat de zalige waterzooi uit de stad van Bavo nog 10 à 15 minuten pruttelen op een zacht vuurtje van Lucifer totdat de stukken aardappel hemels gaar zijn.
- Kruid het gerecht nu naar eigen smaak met wat peper en met het zout der aarde.
- Neem vervolgens twee eierdooiers - het eiwit gebruiken we niet - en voeg hieraan de resterende room toe. Klop het mengsel (liaison) los met een klerikale vork.
- Neem de hemelse stoofpot van het vuur en voeg de liaison toe.
- Snipper ten slotte al twijfelend (à la de Heilige Petrus) wat verse peterselie fijn.
- Serveer de zalige waterzooi met kip uit de stad van Bavo in een diep bord en bestrooi rijkelijk met apostolische peterselie.
- Vergeet niet om met je tafelgenoten eerst een tafelgebed uit te spreken of een liedje te zingen vooraleer aan de tafel te gaan!

Smakelijk!!!

Welke apostel ben jij?

- In welk land zou jij willen wonen?
 - Italië
 - Het Byzantijnse Rijk
 - Op een Grieks eilandje
 - India
- Wat is jouw favoriete maand?
 - Juni
 - Juli
 - November
 - December
- In jouw gezin ben jij:
 - De jongste
 - De oudste
 - De middelste
 - De favoriet, uiteraard!
- Hoe zou jij je geloof omschrijven?
 - Impulsief
 - Eerlijk
 - Enthousiast
 - Sceptisch
- Je beste eigenschap volgens je beste vrienden is...
 - Je hebt het hart op de tong.
 - Je bent nederig.
 - Je bent loyaal.
 - Je hebt een grote dorst voor waarheid.
- En wat is nu jouw slechtste eigenschap?
 - Ik ben een beetje te nieuwsgierig...
 - Ik neem graag het woord maar geef het niet graag af.
 - Ik heb een zeer vurig temperament.
 - Ik hou me soms wat afzijdig.
- Wat is jouw droomberoep?
 - Schrijver
 - Visser
 - Bisschop
 - Avonturier

Bereken hier je score:

- A (5) – B (3) – C (1) – D (0)
- A (5) – B (0) – C (3) – D (1)
- A (0) – B (5) – C (3) – D (1)
- A (5) – B (3) – C (1) – D (0)
- A (5) – B (1) – C (0) – D (3)
- A (0) – B (5) – C (1) – D (3)
- A (1) – B (3) – C (5) – D (0)

Tussen tweeëntwintig en vijfendertig: Jij bent Petrus!

Petrus, ook wel Kefas genoemd, was misschien wel een van de meest kleurrijke leerlingen van Jezus. Zijn originele naam was Simon, zoon van Johannes. Tot het moment dat Jezus hem riep, was hij visser. Of hij een goede visser was, is lastig te zeggen, omdat telkens hij veel vis vangt, dit het gevolg is van een wonder van Jezus. Van Jezus kreeg hij de naam Petrus, wat 'rots' betekent (Joh 1, 42). Petrus wordt ook herinnerd als de leerling van Jezus die vaak het woord voerde, zijn mening snel ventileerde, soms op een onbesuisde manier. Hij was ook de leerling die Jezus verraadde door vloekend te ontkennen dat hij Hem kende. Ondanks dat wordt Petrus gezien als een van de grote leiders van de vroege kerk.

Tussen zestien en eenentwintig: Jij bent Andreas!

Andreas, een broer van Petrus en visser op het Meer van Genezareth, was een volgeling van Johannes de Doper. Hij werd een leerling van Jezus en verkondigde na de Pinksterdagen het geloof in Turkije, Griekenland en Zuid-Rusland. Hij werd de eerste bisschop van de Byzantijnse Kerk en liet in 70 na Chr. het leven als martelaar in Patras, Griekenland. Hij weigerde het gewone kruis, liet zich vastbinden op diagonaal gekruiste balken en stierf een langzame dood. Dit Andreaskruis werd zijn symbool, zijn attribuut.

Tussen zes en vijftien: Jij bent Johannes!

Johannes was de zoon van een visser genaamd Zebedeüs en de broer van Jacobus. Toen Johannes en zijn broer Jacobus hun visnetten aan het spoelen waren, werden zij door Jezus geroepen om zijn leerling te worden (Mc 1,19-20); zij gaven hieraan direct gehoor.

Samen met Petrus werden Johannes en Jacobus (bijgenaamd 'zonen van de donder') de meest vertrouwelijke leerlingen van Jezus. Zo waren zij bijvoorbeeld aanwezig bij de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor (volgens het evangelie van Marcus 9,2-13), waar Jezus' kleding zo wit werd als sneeuw en hij een gesprek voerde met de profeten Elia en Mozes. Ook is hij, volgens het evangelie, de enige apostel die aan de voet van het kruis Maria, de moeder van Jezus, bijstaat. Algemeen wordt aangenomen dat Johannes wordt bedoeld in het evangelie volgens Johannes met 'de apostel die Jezus liefhad'.

Tussen nul en vijf: Jij bent Thomas!

Thomas wordt geboren te Metsaida en werkt er als timmerman of bouwmeester. Hij is een gelovige Jood. De apostel Thomas kan het best beschreven worden als iemand die altijd op zoek is naar de waarheid, maar anderen noemen hem een pessimist en een twijfelaar. Aanvankelijk vindt hij het moeilijk om iets aan te nemen maar uiteindelijk triomfeert zijn geloof. Zo lezen we dat Thomas niet aanwezig is bij de tien andere apostelen, als Jezus na zijn dood aan hen verschijnt. Hij weigert op hun woord aan te nemen dat Jezus leeft. En hij verklaart: «Voor ik de afdruk van de nagels in zijn handen heb gezien en mijn vinger gelegd heb in de zijde heb gelegd op de plaats waar de lans Hem heeft doorstoken, zal ik niet geloven dat hij leeft.» Acht dagen later verschijnt Jezus opnieuw aan zijn apostelen. Thomas is er dan ook bij. Hij raakt Jezus handen en zijde aan en roept: «Mijn Heer en mijn God.» Waarop Jezus opmerkt: «Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.»

De grote IJD Gent woordzoeker!

X I E D H P A C P A E N E K E T S E G I
 K M D A L E Q O N E G N O R D U L R E J
 A A E L E K A R B I R K O J M T E L I D
 A S L G O Y I A O B P L S E N O I E L E
 B Z E K R U Q O L K E E T S O O D R F A
 N O S S E E D R E T T D V S R M I S N I
 V M L I A N V E O Y E E L N E S N O I T
 S E E N E G R E B S D R A A R E G W N B
 M R B T D N A L S A A W A V R J E G O U
 E G E L L O C S U D R A N R E B N E V R
 E E L I T E V J C I L E D K T M T N E C
 T M Z E D N O M R E D N E D S E B T N H
 J N E V O O S T A K K E R L N H R O A T
 E X L E D U Z O T T E G E M U S U N N S
 S P E N S M T O S L J K N L M R G S U L
 L E R S I N T M I C H I E L S E G E I A
 A D V E R S E V I S S N E D A D E M P A
 N R E S E E K L O U D E N A A R D E C S
 D N E S M E T N E R E T T E W E N N G T
 N E R E K O L H N V A E M M A H C A U R

Vind jij alle plaatsen waar een groep van IJD Gent aanwezig is?

| | | |
|------------------|-----------------|-------------------|
| Aalst | Gentbrugge | Oudenaarde |
| Aalter | Geraardsbergen | Ruach |
| Belsele | Hamme | Sint-Lievens-Esse |
| Belzele | Herdershem | Sint-Michiels |
| Bernarduscollege | IJD | Sleidinge |
| Bisdom | Jokri | Stekene |
| Brakel | Kalken | Sterre |
| Burcht | Lede | Temse |
| Dendermonde | Lokeren | Verse Vis |
| Drongen | Meetjesland | Waasland |
| Eeklo | Ninove | Waasmunster |
| Eke | Oostakker | Wetteren |
| Erpe | Oost-Eeklo | Zomergem |
| Evergem | Oost-Vlaanderen | Zottegem |
| Gent | Oude Bareel | |

| | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|---|-----------------------|--|
| 18 december | Adventsontmoeting -> Kathedraal Gent | 21 februari | Bavodag -> Gent | 15 mei | Misdienaarsdag -> Leuven |
| 21 december | Kerstoffensief OD -> Seminariehuis Gent | 6 maart | Taizé-zangavond -> Sint-Pieters Binnen | 1 juli | IJD-feest -> Gent |
| 28-3 December- Januari | Internationale Taizé- ontmoeting in Praag | 14 maart | Brugdag OD -> Sint-Baafshuis Gent | 5-10 Juli | Ontmoetingsdagen -> Sint-Denijs-Westrem |
| 8 januari | Nieuwjaarsreceptie IJD -> Seminariehuis Gent | 16 maart | Adviesraad Jokri -> Nederpolder Gent | 13-24 Juli | Ganagobie -> Ganagobie |
| 4 februari | Vormingsavond Jokri -> Nederpolder Gent | 3 april | Goede Vrijdagwake -> Kathedraal Gent | 18-24 Juli | Cîteauxtocht -> Cîteaux |
| 6-8 februari | OJP-weekend -> Abdij Orval | 13-17 april | Hoofd-animatorcursus -> Bos & Brem Kasterlee | 29-5 Juli-Augustus | Misdienaarsbedevaart -> Rome |
| 16-21 februari | Animatorcursus -> Bos & Brem Kasterlee | 13-18 april | Animatorcursus -> Bos & Brem Kasterlee | 5-9 Augustus | OJP -> Abdij Orval |
| 18 februari | Aswoensdagviering -> Seminariehuis Gent | 4 mei | Adviesraad Jokri -> Nederpolder Gent | | |

Diocesane Taizé-zangavond

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de geboorte van Frère Roger en 75 jaar Taizé wordt het vernieuwd Taizé-repertoire voor jong en oud aangeleerd, met pakkende getuigenissen van twee Taizé-permanenten. Tijdens deze zangavond krijg je de kans om nieuwe Taizé-liederen te ontdekken, als groep samen te komen en natuurlijk samen te zingen.

De diocesane zangavond in de geest van Taizé gaat door op vrijdag 6 maart 2015 om 19.30u in de O.L.V. Sint-Pieterskerk (Sint-Pietersplein, Gent).

Meer weten? Heb je zin om in het aanleerkoor te zingen of speel je een instrument?

Contacteer Charlotte Braeckeveldt via 09 235 78 48 of charlotte.braeckeveldt@ijd.be.



Interdiocesane Romebedevaart voor Misdienaars

In de zomer van 2015 vindt in Rome de vijfjaarlijkse internationale ontmoeting voor misdienaars plaats. De Italiaanse hoofdstad opent dan de poorten voor meer dan tienduizend jongeren uit verschillende Europese landen. De Vlaamse misdienaars mogen daar uiteraard niet ontbreken...

Met de reisgenoten uit Vlaanderen vertrekken we op woensdag 29 juli 2015 met de bus naar het zuiden van Frankrijk. In het decor van een prachtige abdij zorgen we voor een grandioos voorprogramma met een leuke mix van gebed, uitwisseling, ontspanning en plezier. Op zondag 2 augustus 2015 rijden we met de bus verder naar Rome. Daar bezoeken we enkele belangrijke bezienswaardigheden, zoals de catacomben, het Sint-Pietersplein en de doopkapel Sint-Jan van Lateranen. Hoogtepunt van de pelgrimage worden de internationale ontmoetingen met jonge misdienaars uit heel Eu-

ropa. Tijdens één van die bijeenkomsten staat een audiëntie met paus Franciscus op het programma. In de loop van donderdag 6 augustus 2015 zetten onze pelgrims opnieuw voet op Vlaamse bodem.

Misdienaars van 13-30 jaar kunnen deelnemen (individueel of in een groep). De prijs bedraagt € 635 voor IJD-leden en € 645 voor niet-leden. De interdiocesane Romebedevaart voor misdienaars staat garant voor een sterk inhoudelijk programma met voldoende tijd voor eucharistie, uitwisseling, cultuur en ontmoeting. Tegelijk zullen we genieten van wat de natuur ons te bieden heeft. Misdienaar of acoliet, mis de Romebedevaart niet!

Meer info via www.misdienaars.ijd.be of via tim.vanmechelen@ijd.be.



18 december 2014
ADVENTSONTMOETING
 om 19.30 u. (vanaf 19.00 u. inzingen)
 crypte SINT-BAAFSKATHEDRAAL GENT
 Bisschop Luc Van Looy gaat voor
Samen uitkijken naar Kerstmis
 Gezellige KERSTMARKT
 (Tuin van het bisschopshuis)
 GEBEDSMOMENT
 GETUIGENISSEN
 SAMEN ZINGEN
 ONTMOETING
 HAPJE EN DRANKJE

Word jij ook Bavodag- vrijwilliger?

Op zaterdag 21 februari 2015 wordt Gent weer overspoeld door duizenden vormelingen. Om deze massa kinderen in goede banen te leiden, zijn we nog op zoek naar 150 enthousiaste en onmisbare medewerkers. Er zijn allerlei taken, voor elk wat wils! Een gedetailleerde taakbeschrijving kan je nalezen via www.ijd.be/bavodag-medewerkers. Wil jij ook meewerken aan Bavodag 2015? Mail jouw gegevens (naam, adres, telefoon, geboortedatum) dan als de bliksem naar tim.vanmechelen@ijd.be en maak zélf de volgende Bavodag tot een groot succes! We want you!



BOS & BREM

Midden de Kempen ligt in een schitterend natuurdomein Bos en Brem: het jeugdverblijf van IJD jongerenpastoraal Vlaanderen.

Bos en Brem is erkend door Toerisme Vlaanderen als jeugdverblijf van het type A en biedt binnen plaats aan 40 mensen. Buiten is er plaats voor heel wat tenten.

Bos en Brem ligt in de bossen. Het domein is 5 hectaren groot en bestaat uit naald- en eikenbos, enkele heuvels en zandvlaktes. Een prachtige plek voor wie van natuur houdt.

Voor informatie en bezichtigingen, contacteer IJD:
 bel 09/235 78 54 of mail naar bosenbrem@ijd.be.

TIP : als aangesloten groep van IJD geniet je van een voordelig tarief !!!
 Surf snel naar www.bosenbrem.be

